

Hållbar turism på Sri Lanka

Innan avresa

Vi fick höra av våra programansvariga på inriktning Energisystem och Hållbar Utveckling att det var möjligt att skriva sitt KEX utomlands via MFS, och blev då sugna på att åka. Vi började fundera på vad vi ville skriva om och vilket land vi ville åka till, och landade i att vi ville skriva om hållbar turism och tyckte länderna Indonesien, Sri Lanka och Nepal verkade spännande. För att få åka på MFS behöver man en kontaktperson i landet man ska till, och vi fick efter en del mailande till diverse organisationer och företag som inriktar sig på hållbar turism kontakt med ett universitet på Sri Lanka och bestämde oss för att åka dit. I efterhand tror vi det är smidigare att läsa reseberättelser och höra av sig till studenter som har åkt på MFS tidigare, och se om de har någon kontaktperson de kan tipsa om. Att vi åkte till just Sri Lanka eller kom iväg överhuvudtaget kändes mycket som tur och slump.

Vi åkte på turistvisum som vi ansökte om online. Detta gällde först i 30 dagar och sedan förlängde vi det online, så den processen var väldigt smidig och kostade totalt cirka 1300 kr. Vi vaccinerade oss enligt rekommendationerna om Hepatit A+ B, Kolera, Tyfoid och Japansk encefalit. Vi behövde även ha minst två sprutor covid-19 vaccin samt ta antigen eller PCR-test innan avresa.

Ankomst

Den 19 februari lämnade vi Sverige för att påbörja vår fältstudie på två månader i Sri Lanka. Vi landade i huvudstaden Colombo, en stad väldigt annorlunda Stockholm. Bälten var inte längre en självklarhet, vädret var tropiskt och det var människor överallt. Vi hade bestämt träff med vår kontaktperson vid Rajarata University i Mihintale två dagar senare, vilket gav oss två dagar att landa och vänja oss vid denna främmande miljö. Efter dessa två dagar begav vi oss till Mihintale, en sju timmar lång tågresor norrut. Tåget skramlade och gungade, saknade dörrar och toaletten ledde rätt ner på spåret vilket öppnade för en oförglömlig upplevelse.



Väl framme i Mihintale träffade vi vår kontaktperson Dr Manoj Samarathunga och hans kollegor, så även Danoja, som skulle komma bli vår hjälpande hand genom våra resor i Sri

Lanka. De visade oss runt på universitet, bjöd oss på lunch och tog oss till en helig utkiksplats. Det var ett varmt och fint mottagande.

Ekonomi

Sri Lanka är ett väldigt billigt land att leva i för en svensk student. Frukost ingick i priset där vi bodde och så åt vi lunch och middag ute. Äter man traditionell lankesisk mat ligger priserna på ungefär 20-30 kronor per måltid. Det finns däremot en del mer turistiga områden som serverar västerländsk mat som hamburgare och pizza, dessa kostar mer och en måltid kostade ungefär 50-80 kr. I och med den ekonomiska situationen i landet så blev svenska kronan mycket starkare än deras valuta, vilket gjorde att det mesta upplevdes som billigt.

Flygbiljetterna kostade cirka 9500 kronor per person tur och retur. Vi hade definitivt klarat oss på de 27 000 vi fick i MFS-bidrag men lite mer gick åt då vi passade på turista och besökte tempel, snorklade, dök och åkte på safari. Vi passade även på att äta lite dyrare när vi var i de mer turistiga områdena.

Boende

Då vi reste runt mycket och besökte många olika städer och byar så bytte vi även bostad frekvent. Större delen av bostäder bokade vi själva genom Booking.com och var ofta enkla rum till ett lågt pris. Priserna per natt låg i genomsnitt på 100-150 kr per person, och standarden varierade men var oftast okej. Skadedjur fick man räkna med men annars var boenden som förväntat, enkla men fungerande. Vid några tillfällen ordnade vår kontaktperson bostad genom olika kontakter, vilket gav oss möjligheten att besöka både studenter och professorer i deras hem. När vi befann oss i Mihintale erbjöds även bostad på universitetet. Då den politiska och ekonomiska situationen i landet försämrades mer och mer under vår vistelse i landet så blev strömavbrott mer och mer frekventa vilket gjorde att bland annat AC och laddning blev omöjligt.



Projektet

Vi skrev om hållbar turism och hur avfallshanteringen ser ut på och i närheten av hotell belägna i de mer turistiga områdena på Sri Lanka. Vi undersökte hur attityden och kunskapen är kring hållbarhet och inom vilka områden utbildning och information skulle hjälpa hotellägarna att bedriva en mer hållbar verksamhet. Vi intervjuade hotellägare runtom i landet och byggde vårt arbete på deras svar samt litteratur kring hållbar turism. Vår kontaktperson hjälpte oss att boka in möten med hotellägarna. I de flesta fall kunde de vi

intervjuade tillräckligt bra engelska så det gick bra att intervjua dem själva. Vi reste runt själva och vår kontaktperson jobbade kvar på universitetet i Mihintale, men vi hade kontinuerlig kontakt både via zoom och whatsapp. I slutet presenterade vi projektet för intresserade på universitetet, till och med rektorn deltog vilket var spännande!

Staden och landet

Sri Lanka är ett otroligt vackert och turistvänligt land. Det finns både tropiska stränder och höga bergskedjor. Det finns otroligt mycket att göra och upptäcka. De flesta singaleser är buddister vilket genomsyrar landet och dess kultur. Tempel är vanliga och intressanta att besöka. Det finns även god mat där favoriten kom till att bli "Khottu". Vi åt även mycket fried rice vilket kunde bli tröttsamt efter ett tag. Några kulturskillnader vi tänkte på var att man inte fick visa ben och axlar vid heliga platser samt inte ta bild med ryggen vänd mot buddha. Vi upptäckte även att stora delar av samhället var påtagligt hierarkisk med tydliga titlar, vilket påverkade hur folk behandlades och hur folk tilltalades. Detta märktes inte minst inom universitetet där det inte var ovanligt att studenter serverade fika till professorer och tilltalade dom med "Dr" eller "Professor".



Fritid och aktiviteter

Vi hade mycket tid över till att turista och upptäcka landet. Vi besökte tempel, surfade, badade, hajkade, åkte på safari, läste, gick på museum, åkte till vattenfall med mera. Människorna på Sri Lanka är otroligt hjälpsamma och trevliga, och vi umgicks lite med vår kontaktpersons vänner runt om i landet. En gång bjöd en student på universitetet oss till sin familj, där vi bjöds på mat och fick se deras gård. Hennes pappa var jordbrukare och de odlade kokosnöt, tomater och massa andra spännande, för oss ovanliga, grönsaker och frukter. Hennes mamma bjöd på traditionell lankesisk mat vilket var superspännande och gott att testa.

Hållbarhet

Till och från fältstudien hade vi inget annat val än till att använda flyg vilket kan anses ohållbart. Väl framme i Sri Lanka transporterades vi ofta med kollektivtrafik såsom tåg och buss och åt mycket vegetarisk mat. Vårt projekt arbetade mot mål 12, hållbar konsumtion, mål 11, hållbara städer och samhällen samt mål 8, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Rekommendationer och övriga reflektioner

Efter några veckor i Sri Lanka blev det allt mer oroligt och landets befolkning började protestera mot regeringen. Landets ekonomi har varit nedåtgående under en tid och priser på mat, bensin och el ökade markant. Det infördes planerade strömavbrott på cirka 6 timmar

per dag då de inte hade tillräckligt med bränsle för att producera el, och några dagar var det till och med upp mot 10 timmar. Folket tycker att regeringen är korrupt och inte gör tillräckligt för att rädda landet ur den ekonomiska krisen de befinner sig i, vilket ledde till demonstrationer som i vissa fall kunde bli våldsamma.

Det som vi påverkades av var strömavbrotten och en dag då det var totalt utgångsförbud i landet till följd av en demonstration som hade varit våldsam dagen innan. De stängde även av sociala medier som facebook och instagram under en dag men detta tog de bort efter kritik. Vi upplevde det inte som oroligt där vi befann oss då demonstrationerna oftast var i huvudstaden, där vi inte spenderade så mycket tid. Man märkte däremot missnöjet bland befolkningen och många ville gärna prata med oss och uttrycka sin frustration mot regeringen. Det blev allt våldsammare efter vi åkte hem och några veckor efter att vi var tillbaka i Sverige så avrådde UD från att resa till Sri Lanka på grund av situationen i landet.