

**RESEBERÄTTELSE****Namn****År och termin för utbyte**

Tobias Karlsson

VT20

Utbytesuniversitet

NTU (National Taiwan University)

Utbildningsprogram

Civilingenjör Bioteknik

Taiwan – Ett utbyte som gett lärdom och minnen för livet

Innan avresa

Redan innan jag började på KTH så ville jag göra ett utbyte under mina universitetsstudier. Jag tycker det är ett bra tillfälle att se något helt annat och det är också roligt att verkligen förstå landet och kulturen vilket man inte får när man semestrar i ett land. Jag valde mellan universitet i Asien och i USA, till slut valde jag HKUST i Hong Kong, men på grund av demonstrationerna i Hong Kong under HT19 så blev utbytet inställt. NTU och andra universitet i Taiwan erbjöd då utbytesstudenter som skulle ha åkt till Hong Kong att åka till Taiwan istället. Detta gjorde att jag endast hade en vecka på mig att ansöka till NTU, vilket var ganska stressigt. Dock var NTU bland dom första universitet jag kollade på, men tyckte inte att de hade tillräckligt många engelska kurser. Innan avresan behövde jag skaffa visum, ta vaccinationer, göra en läkarundersökning och betala för boendet. Alla dessa delar var ganska enkla, men vaccinationer och läkarundersökningen kostade en del. Vi fick också papperna lite sent från NTU, vilket gjorde att jag behövde vänta en tid med att ansöka om visum. Vi var fyra stycken från KTH som skulle åka dit och jag kände en person som redan var på utbyte på NTU och en som hade varit där året innan, så jag hade många att fråga när jag var osäker på vad jag skulle göra.

Ankomst

Jag kom till Taiwan cirka två veckor innan skolan började. Det var precis efter det kinesiska nyåret så tyvärr var min fadder borta just då, men innan och efter hjälpte hon mig väldigt mycket. På grund av viruset så blev studiestarten framflyttat två veckor, så det blev att jag kom fyra veckor innan skolan började. Efter två veckor (då skolan skulle ha startat) hade de flesta utbytesstudenterna kommit till Taiwan vilket gjorde tillvaron mycket roligare. Veckan innan skolan började hade vi en föreläsning om NTU och Taiwan. Jag tyckte att fokuset låg mer på Taiwan, så det mesta hade jag redan lärt mig under de tidigare veckorna. Till exempel saknades det information om hur midterms fungerar. Sedan hade vi en rundvisning av campus och inskrivning (placement test för de som redan kunde någon kinesiska) för kinesiskan. Det som slog mig mest var att engelskanivån var lägre än vad jag hade förväntat mig, men med lite viljakraft och förståelse att det kan bli fel så gick det ganska bra ändå att beställa mat etc.



Min fadder och hennes kompis!

Ekonomi

Generellt sett skulle jag säga att det mesta i Taiwan är en tredjedel så dyrt jämfört med i Sverige. Det var inte tillräckligt billigt så att man inte behövde bry sig om priserna men ändå så billigt att man kunde göra många roliga saker. Jag fick resebidrag från KTH samt så tog jag studiebidrag under min utbytestid. Vid skolan behövde man betala en internetavgift på 30kr för att använda skolans internet förutom det så behövde vi inte betala någon avgift.



I Taiwan använder man knappt kort, så var beredd på att se dessa ☺

Boende

Via universitet kan man få boende. Jag tyckte att rummet var väldigt bra, jag hade hört lite skräckhistorier om kackerlackor och sänglöss invasioner men det hände aldrig hos mig. Boendet var

också ganska billigt ca 2500kr och det var ungefär 10 min gångavstånd till huvudentrén på campuset. Tyvärr så hade rummet inget kök så jag behövde äta ute de allra flesta dagarna. Men då Taiwan är så billigt så går det bra ändå, men saknade friheten att kunna laga vad jag ville. Några av mina kompisar ordnade boende på egen hand. Det var dyrare än att bo på det stället som universitet anordnade, men de hade oftast kök. En sida som många använde för att hitta boende hette ”my room abroad”.



Utsikten från rummet

Universitetet och studierna

NTU är mycket större än KTH och har alla möjliga inriktningar. Deras mest framstående område är medicin men det är inte öppet för utbytesstudenter. NTU är den högst rankade skolan i Taiwan så när man träffar folk som inte går på skolan kan de få en chock att du pluggar på det bästa universitet i Taiwan. På grund av viruset var alla lektioner över femtio personer online, men då min största klass var på tolv personer (hade till och med en klass på bara två personer) så jag hade lektioner i skolan som vanligt. Tycker att nivån är ungefär densamma som på KTH, tyckte personligen att det kändes lite enklare, men kan bero på de kurser som jag valde samt att jag inte satsade lika hårt på kurserna. Då terminen är två perioder är det färre lektioner per vecka, varje kurs förutom kinesiskan hade bara en lektion per vecka. Detta var ganska annorlunda för min del, men det gjorde att man hade mer tid för annat. Alla mina kurser var på engelska och NTU erbjuder kinesiskakurser för alla utbytesstudenter.

Kurser

Jag läste fem kurser vilket kan ses i tabellen. Jag tyckte kinesiskan var väldigt roligt, men tyckte inte att läraren var jättebra och förlorade lite motivation mot slutet. International Companions for Learning var en rolig kurs där man undervisar en taiwanesisk grundskoleklass över skype en gång i veckan, t.ex. så lär man ut saker om Sverige. Utöver detta så åker man och hälsar på sin skola samt sina kompisars skolor. Vissa av mina bästa utflykter har varit med denna kurs då de arrangerade utflyter till de centrala bergen eller till öarna runt om Taiwan. Bioteknik i mjölkprodukter var väldigt intressant och jag tyckte läraren var väldigt bra, men vi hade bara en slutpresentation om vad vi hade lärt oss i slutet. Introduktion i matprocess var den kursen som liknade kurserna på KTH mest, vi hade en midterm, projekt, tenta, presentation och en hel del gästföreläsare. Den sista kursen var också väldigt intressant, även här hade jag en slutpresentation, förutom det så behövde jag presentera en artikel vid varje föreläsning.

Kursnummer	Kursnamn	Poäng
PTCSL 7909	General Chinese Language Course (II)	3
Phys 1039	International Companions for Learning	2
AniSci 7022	Biotechnology in Milk Products	3
FOOD 5314	Introduction to Food Processing	2
Biot 7026	Advanced Microbes and Environmental Issues	3

Staden och landet

Taipei är en väldigt stor stad jämfört med Stockholm, men transportsystemet är väldigt bra och man kan lätt ta sig runt överallt, dock så stängs transportsystemet strax efter midnatt så det är lätt att fastna på ett ställe om man inte håller koll på tiden. Till ytan är staden inte så stor som man kan tänka sig och man kan lätt gå ner till centrum på 30-45 min. Taipei är omgiven av berg vilket ger en väldigt fin omgivning samt så har man nära till berg som man kan bestiga och med tunnelbanan kan man ta sig ner till havet på ca 30-45 min. I Taipei finns det många saker att göra och när man har gjort det finns det ännu fler saker som ligger inom ca en timmes resa bort från Taipei.

Från Taipei kan man lätt ta sig till andra delar av Taiwan med antingen flyg, tåg eller buss. Det finns många delar av Taiwan som är värda att utforska, ett måste är Taroko National park utanför Hualien, ett annat är att besöka Nantou-provinsen och vara mitt bland bergen, slutligen är ett besök av någon av de närliggande öarna också ett måste, jag åkte till Kinmen och till Gröna ön. Ett tips är att gå med i International Companions for Learning, i den kursen kan man åka på många resor i Taiwan gratis! Då Coronakrisen kom så kunde jag inte besöka några närliggande länder så såg mer av Taiwan istället och umgicks med mina kompisar så tyckte det blev väldigt roligt ändå.

Den största kulturkrocken jag märkte av var att många Taiwanese tar studierna på väldigt stort allvar och det blir lätt krock med att man som utbytesstudent generellt tar studierna på lite mindre allvar. Många av mina Taiwanese kompisar var därför upptagna väldigt ofta, men vid de tillfällen de inte kunde göra något så kunde jag hänga med de andra utbytesstudenterna istället. Engelskanivån var också lägre än vad jag trodde och till och med på campus fanns det personer som knappt pratade engelska, det tillsammans med att Taiwanese oftast är väldigt blyga gör det svårt att ta första steget och bli vänner. Men Taiwanese vill gärna bli vänner dels för att förbättra sin engelska, men främst för att lära sig om andra kulturer och lära ut sin kultur till dig. En sak att tänka sig för är att relationen till Kina och en viss grad till Japan samt den politiska situationen i landet är väldigt känsliga att prata om, men Taiwanese är väldigt förlåtande till utlänningar så det går bra ändå.



Taipei 101 från toppen av ett av de fyra odjuren

Fritid och sociala aktiviteter

Jag var med i två stycken aktiviteter, dels i språkutbytesklubben och i Kinesiska orkester klubben. I språkutbytarklubben så lärde man sig olika språk, jag hoppades att någon ville lära sig svenska men ingen ville det så jag var med och putsade upp min skoltyska istället, men efter ett tag så jag mindre aktiv i den klubben. I Sverige så spelar jag saxofon i flera orkestrar så jag ville fortsätta spela och var sugen på att lära mig spela ett kinesiskt instrument. Så jag gick med i den kinesiska orkestern och började lära mig suona. Tack vare Coronan så repade inte orkestern, men jag och min suonälärare kunde repa tillsammans. Under sommaren så kunde orkestern börja öva och jag tyckte det var roligt, dels för att jag kunde träffa fler personer och dels för att jag kunde höra fler kinesiska instrument. Jag fick till och med vara med på deras sommarkonsert i nationella konsethuset, vilket var en av mina bästa upplevelser i Taiwan!

Jag skjuter också bågskytte i Sverige så ville gå med i deras bågskytteklubb men de sa att jag inte kunde gå med. Att tänka på är att det kostar att gå med i klubbarna i NTU. Det finns också en stor idrottsarena, men med Coronan så var den stängt under stora delar av tiden. Förutom det så umgicks jag med mina Taiwanesiska och mina utbyteskompisar och varannan helg så åkte vi på utflykt.



Jag och min suonalärare i nationella konserthuset

Rekommendationer och övriga reflektioner

Det är bättre att anmäla sig till för många kurser och sedan gå på kurserna den första veckan eftersom du kan lägga till och ta bort kurser de två första veckorna, på det sättet kan du få en bättre förståelse vad kurserna verkligen handlar om.

Försök att bli vänner med lokala studenter eftersom du kommer att få ut mycket mer av ditt utbyte och så kanske du får någon hjälp att förstå kinesiskan 😊

Försök att se många olika delar av Taiwan då t.ex. miljön vid Keelung, Nantou och Green Island skiljer sig åt från varandra.

Slutligen tycker att jag att man ska utmana sig själv när man är på sitt utbyte. Gör saker som du vanligtvis inte brukar göra (t.ex. så dök jag för första gången) och försök att prata med Taiwaner även fast det kan kännas konstigt i början.



Jag och min kompis med NTU:s flagga på examensdagen



Jag och min kompis med Taiwans flagga



Jag och mina vänner dyker vid Green Island