



## Barcelona, está en la costa

### Innan avresa

Om man som jag är en väldigt velig person kan det vara mycket svårt att bestämma sig för var man vill göra utbyte. Men att jag ville ta chansen att på ett ganska enkelt sätt få bo utomlands en termin var jag iallafall säker på. Jag läste ca. alla reseberättelser, skrev långa listor med för- och nackdelar, slog tärning, diskuterade med kompisar och ändrade mig tusen gånger tills jag tillslut bara bestämde mig. Såhär i efterhand blev det jättebra! Barcelona är en toppenstad med härlig temperatur, god mat, intensiv "stadspuls" och fin natur, det kan helt enkelt inte bli dåligt.

Mina förberedelser var få men min längtan desto större. Mina kunskaper i spanska var mycket begränsade. "Barcelona, está en la costa" var ungefär så mycket jag snappat upp av den kurs på folkuniversitetet som jag tog hemma i Stockholm innan jag åkte. De sista veckorna innan flytten pågick en mycket intensiv duolingo-period. Mitt självförtroende va stort, jag skulle lära mig så mycket spanska denna termin!

### Ankomst

Flyttlasset gick ungefär en månad innan terminstart. Det va skönt att ha ordentligt med tid i förväg om man som jag tycker förändringar kan vara läskigt. Som de flesta andra kan jag verkligen rekommendera att läsa en intensivkurs i spanska väl på plats. Jag lärde mig mycket och det var ett enkelt sätt att träffa nya människor. Katalan är det officiella språket i Katalonien men alla pratar spanska också, du behöver inte lära dig katalanska om du inte vill men man kommer långt med några få fraser och visad respekt.

### Ekonomi

Att äta och dricka ute i Barcelona är billigare än i Stockholm, så ett tips är att verkligen unna sig det! Frukt och grönsaker är också relativt billigt. Det finns en "*Frutas y Verduras*" i cirka varje gathörn så om man vill handla och laga mat hemma funkar det också smidigt. Boendekostnader är ganska snarlikt som hemma, dvs det kan variera mycket. Erasmusstipendiet var till stor hjälp.

### Boende

Jag, Alma och Amalia som va de tre studenterna från Arkitekturskolan hade bestämt sen innan att vi skulle bo ihop. Vi hade inget permanent boende vid ankomst så de första två veckorna bestod av ett intensivt letande. Det finns en utbredd marknad för andrahandsuthyrning i Barcelona, det är lite av en djungel och man kan få ett kontrakt på massa olika sätt. Det finns forum, grupper och hemsidor som lägger ut annonser. Man kan gå direkt via en privatperson eller via en "agency" som är ungefär som en mäklarfirma fast för uthyrning. Vi gjorde via det senare. De tog en viss procent extra avgift men det kändes tryggt. Barcelona består en mängd stadsdelar av olika karaktär. Tillslut hittade vi en jättefin lägenhet i *Gràcia* som är ett mysigt litet område med smala gator, gamla hus, massvis med *plazas* och trevliga caféer. Jag kände mig aldrig otrygg. Det va ganska påfrestande att leta boende men det löste sig ju tillslut! Om man som oss vill ha en egen lägenhet skulle jag säga det bästa sättet är att bara gå på massa visningar och ha lite is i magen, tillslut kommer du hitta något som känns bra!

## **Universitetet och studierna**

ETSAB är en del av ett stort studentcampus inom tekniska utbildningar, ganska likt KTH på så vis. Själva studierna skiljer sig en del dock. Pedagogiken är uppbyggd på ett mer hierarkiskt sätt än den svenska skolan. De katalanska studenterna har stor respekt för lärarna. Skolbyggnaden är charmig men lokalerna har inte samma standard som vi är vana vid. I bottenplan finns några större föreläsningssalar. Sedan finns också en mängd klassrum och några öppna ritsalar där man kan sitta och plugga på egen hand. En liten verkstad, modellrum, trådkärare, materialshop och printmöjlighet finns också. Och ett charmigt cafe med härlig uteterrass där många öl och kaffe har förtärts! Mitt bästa ställe att plugga på i skolan va biblioteket. Det är lugnt och svalt och det finns så mycket bra arkitekturböcker och digitala plattformar med information, bibliotekarierna är supergulliga och hjälper dig gärna, tips!

## **Kurser**

Genom en mängd valbara kurser knåpar man ihop sitt eget schema vilket innebär att man inte får en klass eller studio som vi är vana vid men å andra sidan får man träffa massa olika studenter från olika år. Som de flesta andra nämnt i sina reseberättelser kommer man långt med stort tålamod och acceptans kring att saker är lite frustrerande och tidskrävande ibland. Studietempot är relativt högt men inte alltid så effektivt, man får lära sig utnyttja tiden väl under långa föreläsningar med kvav luft. Man läser ungefär 5-6 kurser så det blir en hel del kontexter att sätta sig in i. Jag fick uppfattningen att de katalanska studenterna inte läser 30 credits per termin eller om de gör det så förväntas man kugga en del kurser men samtidigt kändes det som att man hade lite lättare att klara sig som erasmusstudent. Lärarna är kompetenta och de förväntar sig mycket av studenterna. Jag fick arbeta med att acceptera att det inte va rimligt att prestera max i alla kurser. Man kan välja hur mycket tid man vill lägga ner på skolan, vissa kurser tyckte jag va roligare så de la jag mer fokus på. Jag tänker att alla erfarenheter är bra, det är nyttigt att utsättas för olika skolor och metoder. För att avsluta med en klyscha, allt blir vad man gör det till!

## **Staden och landet**

Det är omöjligt att ha tråkigt i Barcelona. Det händer saker hela tiden. Är det inte en trevlig dagsfestival eller loppismarknad på gång så är det en högtid med gatufest eller "castells" (katalansk kulturaktivitet där de bygger mänskliga torn). Om man skulle göra ett diagram av staden finns hike-vänliga berg och superfin natur till vänster, en intensiv storstadspuls i mitten och en sval, lugn havsbris till höger. Jag älskade alla delar!! Jag uppskattade också verkligen frihets känslan av att kunna cykla i princip överallt. Det va lite läskigt först då trafiken är minst sagt hektisk men man kommer in i det efter ett tag. Stadens rutnät gör det enkelt att hitta. Begagnade cyklar finns tex. på Wallawop som är som Spanska blocket. Trots tre lås blev min cykel dock stulen så köp med fördel en billig skitcykel så kanske stöldration på den inte är så hög. (Min cykel va en billig skitcykel men ändå).

## **Fritid och sociala aktiviteter**

Min favoritaktivitet va absolut att strosa omkring planlöst i staden och hänga på olika uteserveringar. Vill man va lite mer uppstyrd finns det en mängd olika saker att se och museer att besöka. Jag hittade också en sätt att spela fotboll på vilket va så kul! Det finns en community som heter Celebreak där man kan anmäla sig till olika speltillfällen. På så vis behöver inte känna förpliktelse till att va med i ett lag utan man kan själv välja tid, plats och nivå för att spela. Kravlöst och enkelt! OCH KUL!

## **Rekommendationer och övriga reflektioner**

Slutligen kan jag endast säga att jag är så nöjd med mitt utbyte! Det var absolut kämpigt vissa stunder men jag är så glad att jag gjorde det och jag är tacksam över att ha fått nya

erfarenheter. Som många andra önskar jag att jag hade haft möjlighet att njuta och se mer av staden och inte ägnat fullt så mycket tid åt studierna men staden finns ju kvar! Min spanskanivå är nu klart bättre än "está en la costa" men långt ifrån så utvecklad som jag hade hoppats på.

Kontakta mig gärna på facebook om du har frågor om vad som helst.

OCH ÅK PÅ UTBYTE! HEJ!