



RESEBERÄTTELSE

Namn

Natalie Strömdahl

År och termin för utbyte

HT19-VT20

Utbytesuniversitet

Osaka University

Utbildningsprogram

Maple Program

Mitt år som utbytesstudent i Japan

Inledning

När jag i juni 2019 äntligen fick antagningsbeskedet från *Osaka University* var glädjen stor. Jag skulle vara med om mitt livs äventyr. Jag skulle studera i Japan under ett helt år. Dessutom skulle jag få möjlighet att läsa helt andra ämnen än sådana som erbjuds på KTH. Trots att min master är Tillämpad Matematik skulle jag få chansen att läsa japanska på heltid. Omväxling förnöjer! Full av förväntan övade jag på den japanska jag vid tidpunkten hunnit lära mig, packade resväskorna fulla, och räknade sedan ned veckorna, dagarna, timmarna och minuterna. Till och med sekunderna räknade jag ned mot vad som kändes som ett helt nytt liv. För mig var ett utbytesår i Japan med kurser enbart inom japanska egentligen någonting oväntat, eftersom jag inte trodde det var möjligt, men det var en dröm som gick i uppfyllelse. Vad varken jag eller resten av världen kunnat ana var emellertid att en pandemi var på gång under precis detta år.

Innan avresa

Eftersom jag har ett stort intresse för språk i allmänhet och för japansk kultur i synnerhet hade jag redan tagit chansen på KTH att läsa japanska upp till nivå B1. Först när det inte fanns fler kurser i japanska på skolan började tankar på utbytesstudier att infinna sig. För att skapa mig en känsla för vad ett år i Japan faktiskt kunde betyda i praktiken, bestämde jag mig för att åka till Japan med EF under tre veckor sommaren 2018. Det gav mig i alla fall en viss inblick i den japanska kulturen och jag bättrade förhoppningsvis också på språket något. När jag kom hem hade jag bestämt mig. Jag ville verkligen vara utbytesstudent i Japan. Jag började på allvar att titta på möjligheterna och det visade sig finnas ett brett utbud av både universitet och program att välja mellan. Jag förstod att det fanns möjlighet att studera japanska på heltid på Osaka University. Programmet hade det vackra namnet *Maple Program*, och skulle pågå under ett års tid från oktober till augusti, med praktiska förberedelser som orientering i september. Till min glädje lyckades jag så småningom bli antagen på programmet och kunde påbörja de praktiska förberedelserna inför Japan-resan. Jag behövde bland annat ansöka om visum vid japanska ambassaden, köpa flygbiljett, samt ansöka om stipendium och studentbostad via Osaka University.

Ankomst

Den tolfte september anlände jag efter en elva timmar lång flygresa till flygplatsen i Osaka. Där möttes jag av en representant från universitet som prickade av mig på en lista. Tillsammans med andra utbytesstudenter åkte jag sedan buss till Minoh Campus där vi skulle bo. Jag hade i förväg fått tydliga instruktioner och vägbeskrivning från universitetet vilket var skönt. Framme på campus togs vi emot av studentboendet på ett bra sätt. Under de första veckorna fick vi hjälp och stöd från universitetet med diverse administration på plats, såsom anskaffande av en obligatorisk hälsoförsäkring, bankärenden med mer.

Ekonomi

Från KTH fick jag bidrag för mina utbytesstudier, pengar som kom väl till pass. Studentboendet kostade 20,500 yen per månad. Det inkluderade el, vatten, Wifi och byte av sängkläder varannan vecka. Dessutom kostade försäkringen ca 3000 yen per månad. Eftersom jag bodde på campus, endast tre minuters gångväg från undervisningslokalerna, behöver jag inte pendla vilket innebar en besparing. Att åka kommunalt i Japan kan vara överraskande dyrt. Eftersom det finns många olika tåg- och bussföretag i Japan och man ofta behöver byta mellan dem när man pendlar, lönar det sig inte att skaffa månadskort hos en enstaka operatör och definitivt inte hos alla. Eftersom jag gillar att promenera valde jag dessutom alltid att gå framför att åka buss när jag kunde. Många studenter hade även sina egna cyklar, vilket är väldigt praktiskt. Förutom att det sparar in en hel del är det även bra motion.

Boende

Utbytesstudenterna kom från vitt skilda platser och länder vilket var spännande. Det hela var mycket internationellt och överallt hördes olika språk. Jag vistades ofta i sällskapsrummet tillsammans med studenter från olika länder såsom Tyskland, Ungern, Japan, Indien, Thailand etc. Där gjorde vi gemensamma aktiviteter, vi spelade till exempel brädspel och lyssnade på musik. På köpet fick jag öva min skoltyska som flyter riktigt fint nu, och lärde mig också några ord spanska och hindi. Om vi studenter inte förstod varandras språk kunde vi alltid växla över till japanska, något som allihop talade. Alla på Campus var mycket trevliga, jag har fått goda vänner för livet från jordens alla hörn.

Universitetet och studierna

På Osaka University erbjuds alla möjliga kurser och program, allt från teknisk fysik till svenska språket! Campus är indelat i tre delar på vilka olika typer av undervisning bedrivs. På Minoh Campus lär man sig främst språk och kultur. Där finns även ett faddersystem. Via detta går att få kontakt bland annat med japanska studenter som läser svenska. I början av varje termin får alla göra språktest. Utifrån resultatet kan man sedan välja undervisning. Klasserna är ofta relativt små, det kunde vara allt från tre studenter upp till tjugo. Det finns även ett stort kursutbud där man kan läsa allt från kanji, analys av anime, till japansk historia. Det finns också tillfälle att lägga sina kurser på en nivå lägre eller högre än resultatet från testerna, vilket gör att man har möjlighet att antingen ta det lugnt eller utmana sig själv.

Kurser

Eftersom jag på KTH läser tillämpad matematik och inte japanska får jag endast tillgodoräkna en bråkdel av kurserna från Osaka University som valfria kurser. I ljuset av detta skulle min tid i Japan mer kunna ses som ett sabbatsår.

Staden och landet

Japan är ett fascinerande land med otroligt många spännande platser som bara väntar på att upptäckas. Det finns så mycket att se, både i städerna och i naturen. Mina vandringar i bergen var nog det som gjorde absolut störst intryck på mig. Tillsammans med ett gäng andra studenter vandrade jag bland annat i alperna i Hakuba och uppför det heliga berget Haku. Jag gjorde även helt andra saker, som att besöka Universal Studios i Osaka och göra dagsresor till Kyoto där jag upplevde den historiska festivalen Jidai Matsuri och shintohelgedomen Fushimi Inari.

Fritid och sociala aktiviteter

Universitetet hade tilldelat mig en värdfamilj, en kontakt som var ovärderlig, både socialt och praktiskt. När jag hade sammanhängande ledighet reste jag också runt en hel del. På min fritid gick jag gärna på promenad och tittade på omgivningen. På Campus fanns det många fritidsklubbar som sysslade med allt från anime och japanska instrument till basket. Innan pandemin bröt ut spelade jag fotboll och bekantade mig med det japanska instrumentet koto, men sedan lades all verksamhet tyvärr ned.

Rekommendationer och övriga reflektioner

Jag tycker att mitt år i Japan har förändrat mig mycket som person. Numera vågar jag ta för mig på ett helt annat sätt än tidigare. Jag har fått otroligt många nya, fina vänner. Om universitetet erbjuder en värdfamilj tycker jag absolut att man skall tacka ja. För mig hade mitt utbytessår inte varit detsamma utan min underbara värdfamilj. Jag håller kontakten med dem alla via Internet tills det är dags att ses igen.