



Eindhoven – en höst med design, pommes och öl

Innan avresa

Jag hade rest till Nederländerna ett antal gånger tidigare innan mitt utbyte och jag var nyfiken på hur det skulle vara att faktiskt *bo* där. Flertalet som rest till TU/e från samma utbildning som jag, Medieteknik, har verkat väldigt nöjda och jag hade hört väldigt gott om universitetet. De verkade ha kurser som var intressanta och framförallt relevanta för mig och min utbildning. Dessutom såg jag framemot att för ett tag få bo i en mindre stad. Jag är själv uppvuxen på en väldigt liten ort på landsbygden och hade längtat efter att få rymma Stockholm ett tag. Detta var ju ett exemplariskt tillfälle. Tänk att få cykla till skolan! Lyxigt.

Jag gjorde inga större förberedelser annat än att packa väskan (förutom att ordna alla papper till ansökan). Det hade varit kul att lära mig mer nederländska både innan utbytet och på plats. Detta rann lite ut i sanden. I övrigt är det väldigt smärtfritt att ha sitt utbyte i Nederländerna. Deras system påminner mycket om i Sverige och alla pratar superbra engelska.

Ankomst

Jag anlände två veckor innan kursstart. Tanken var att jag skulle delta i deras mottagning, men jag anmälde mig försent och fick inte vara med på aktiviteterna. Jag skulle säkert ha kunnat varit med på flera aktiviteter, men det var lite oklart vilka och jag fick inte tag på någon som kunde svara på mina frågor. Istället struntande jag i det och gjorde min egen grej den första veckan när jag kom dit. Veckan därefter, fortfarande innan kursstarten, reste jag till Amsterdam, Paris, Bryssel tillsammans med min sambo från Sverige. Det funkade bra det med. Tips kan vara att kolla upp mottagningsanmälan innan du befinner dig på plats. Jag deltog däremot i ett event som Cosmos, den internationella föreningen, höll i och träffade andra studenter där. Dock var det få Erasmus-studenter på plats, men jag var mer än välkommen!

Kom ihåg att boka ett möte på City Hall för att anmäla din inflyttning till Eindhoven. Då får du till exempel ett city pass som låter dig öppna soptunnorna i stan.

Ekonomi

Jag fick 80% av erasmus+ stipendiet när jag reste till Nederländerna (och resterande efter utbytet) vilket var väldans trevligt. Mat är billigare där än i Sverige, men inte markant. Däremot levde jag ett väldigt spartanskt hemmaliv där jag åt väldigt billig mat och kostade sällan på mig något onödigt. Jag kan inte minnas några obligatoriska utgifter i samband med utbytet. Möjligen den tidigare nämnda middagen med Cosmos som jag betalade en liten summa för. Mina utgifter har för det mesta gått till resor, öl, pommes, bitterballen och restaurangbesök.

Boende

Jag fick mitt boende via universitetet där de i slutet på juni skickade ut inloggningsuppgifter till företaget Vestide som hyr ut studentlägenheter. Där fick jag bläddra mellan olika rum i delade lägenheter och till slut boka. Jag hamnade i studentbyggnaden Cederlaan i nordvästra delen av staden, även kallad Strijp-S, vilket är det lite coolare och lugnare området med pubar, restauranger och secondhand-butiker. I min mening hade boendet ett ganska dyrt pris med tanke på att både dusch, toalett och kök var delat med andra. Däremot hade mitt rum ett eget handfat, vilket kan verka lustigt först, men ack så praktiskt.



Studentrum på Cederlaan i delad lägenhet.

Universitetet och studierna

TU/Eindhoven är ett tekniskt universitet med cirka 10 000 inskrivna studenter och precis som KTH har de forskning och utbildningar inom ingenjörsvetenskap och teknik. All utbildning genomförs på engelska, så vitt jag vet även kurserna på grundnivå. Språkkurser fanns tillgängligt, både som introkurs första veckan och även under hösten. En vanlig dag bestod ofta av en föreläsning på två timmar och sedan eget arbete. Jag satt ofta i nybyggda Atlas, som är den största byggnaden i bild nedanför. Atlas har många sittplatser i öppna ytor, allesammans med fantastisk utsikt. Hade även en hel del föreläsningar/övningar i salar som den nedanför. I bottenvåningen fanns även cafeteria där vi köpte vegetariska hamburgare varje måndag. Det bästa med Atlas var dock inomhusgaraget för cyklar, med hiss direkt upp till byggnaden. Våldigt tacksamt under regniga dagar, vilket Nederländerna bjuder på ofta.

I Nederländerna äter de ofta mackor eller ost till lunch. Av den anledningen är det ganska svårt att hitta mikrovågsugn på universitetet. Kaffeautomater däremot, de finns lite varstans. Dock bör du vara beredd på att ha ett Maestro-kort, då detta ofta är det enda kortet som fungerar i automater.



Studentbyggnaden Atlas.

Kurser

Jag valde att läsa fyra kurser på TU/e och två på distans från KTH för att lösa alla obligatoriska poäng inför mitt exjobb (vilket var extra klurigt genom att jag åkte under mitt femte år). De kurser jag läste var:

- 0HM110 User Experience Design (Design track A)

En UX-kurs som påminde mycket om de kurser jag läst i Människa-datainteraktion och interaktionsdesign på Medieteknikprogrammet. Jag kände att jag kunde lägga tiden på det jag var intresserad av och jag lärde mig mycket nytt.

- 1JM06 Human aspects of innovation

En management-kurs som jag läste tillsammans med Industrial Management. Inte klockren för mig och inte alls vad jag förväntade mig. Hade inte de förkunskaperna jag som behövdes och fick lägga mycket ansvar på mina gruppmedlemmar i vår gruppuppgift. Litteraturen var dock intressant läsning och jag lärde mig mycket om gruppdynamik och hur företag kan främja innovation.

- 2IMV20 Visualization

Denna kurs tillhör matematik-fakulteten på tu/e och går igenom grunderna till Visualisering. Den innehöll två större uppgifter där vi 1. 3d-visualiserade data från en mushjärna och 2. Gjorde en hemsida som visualiserade en stor informationsmängd.

- DCM130 Design for Social Innovation

Jag kan med lätthet säga att detta var min favoritkurs. Den tillhör Industrial Design och de flesta kursdeltagarna var därifrån, men inte alla. Jag kände aldrig att det var ett problem att jag kom från en annan bakgrund, utan det uppmuntrades! Otroligt skönt. Vi gick igenom hur olika initiativ kan skapa stor social inverkan på samhället och individer. I kursen fick vi i grupper jobba fram lösningar för *Brabant Outcomes Fund*. Min grupp tog till exempel fram en prototyp på ett mobilspel som med hjälp av AR kan lära ut användare om cirkulär ekonomi. En kreativ och utmanande kurs.

Staden och landet

Tu/e har ett stort fokus på innovation. Det gäller även för resten av staden som de själva beskriver som en "vibrerande och energifylld stad som spricker av innovation, teknik och design". Företaget Phillips kommer härifrån, vilket är svårt att missa. Gamla industrilokaler finns lite här och var. Många av dem används till andra ändamål nu, som butiker och restauranger, vilket ger staden en urban och såklart industriell känsla. Allt i hela staden ligger inom cykelavstånd och det är alltid full fart på cykelvägarna inne i stan. Det tog ett tag för mig att komma in i tempot. De har ett bra utbud av butiker och restauranger. Runtom i staden finns även parker att vandra runt i.



Strijp-S, park och huvudgata i stadskärnan.

Fritid och sociala aktiviteter

Som jag nämnde i mina utgifter så har jag druckit många olika slags öler och ätit mycket mat. Jag har även rest mycket. Under hösten har jag åkt till Paris, Lissabon, Bryssel, Antwerpen, Köln, Milano, Bologna och Chur i Schweiz. Dessutom en rad av städer i Nederländerna. Det har varit superkul att befinna mig i en sådan central plats i Europa där andra länder och kulturer är en tågresa bort. Kan dock inte rekommendera nattbussen mellan Amsterdam och Paris. Skippa den, kort sagt. Eindhoven har även landets näst största flygplats på en kvarts avstånd från stadskärnan med vanlig stadsbuss.



Partygatan i centrala Eindhoven till vänster, bild från baren på det belgiska ölcaféet i mitten och sushi från Down Town Gourmet Market till höger.

Under hösten har även Eindhoven haft två av sina årliga och stora event. Den första var Dutch Design Week och den skedde i slutet på oktober. Hela staden blev en stor designfestival med stopp överallt. Jag hann inte ens ta mig igenom alla utställningar. Dessutom fanns mycket god mat och alla restauranger hade menyer uttagna för veckan. Turister kommer inresandes från hela Europa. Just denna vecka blev det märkbart att Eindhoven är en sån metropol för konst, innovation och design och det kändes häftigt att befinna sig i där och framförallt *bo* där.

Den andra festivalen denna höst var GLOW, vilket är en ljusfestival som tar plats i november. Tillsammans tågade människor förbi stopp med ljusinstallationer de gjort på stadens byggnader. Det var en väldigt häftig upplevelse och bilder gör den inte rättvisa.



DDW i bild 1 och två. Bild tre är från GLOW.

Rekommendationer och övriga reflektioner

Min viktigaste rekommendation är skaffa ett Maestro-kort. Det förenklar vardagen och stressen över att kontanterna ska räcka. Det finns dock ställen som endast tar kontanter. Det var flertalet gånger vi fick ta en tripp till en bankomat och tillbaka när det var dags att betala notan. I övrigt vill jag rekommendera vegetariska bitterballen på det belgiska ölcaféet på partygatan. Även att äta middag på biografen Natlab i Strijp-S. God mat, bra service och drycken fick följa med upp i biografen när det var dags. Vi fick också pomes när vi beställde in öl, det är ett plus i kanten hos mig.

Ett annat viktigt tips är att skaffa en cykel. Jag köpte min via Facebook och det funkade utmärkt. Eindhoven är helt enkelt inte en stad där man vill vara utan cykel. Det finns flera cykelaffärer och det är många cyklar på rundgång. Se dock till att du har ett bra lås på din cykel och parkera den inomhus om möjligt. Stöldrisken är stor, dock blev jag aldrig av med min. Ser du cykeln nedan så skicka mig gärna en bild. Vill veta hur min forna trotjänare har det utan mig.



Finaste cykeln.

Eindhoven var verkligen ett fantastiskt ställe för mig att bo i och jag är glad att jag tog chansen. Jag har upptäckt många nya sidor hos mig själv och jag saknar cykellivet massor. Mitt utbyte har gett mig en bra inblick i vad jag är kapabel till och vad jag önskar av nästa stad jag flyttar till. Undrar ni något om Eindhoven eller mitt utbyte är det bara att höra av sig!