



En magisk höst i norra Italien

Innan avresa

Att jag skulle spendera en termin utomlands under min studietid var givet redan i början av min utbildning. Detta eftersom jag visste med mig att det skulle bli otroligt givande att få prova vardagen på en ny plats, både på ett personligt och professionellt plan. I ett hav av möjligheter föll valet till slut på Politecnico di Milano (Polimi) i Italien av flera anledningar; det var en skola med bra rykte, låg i ett land inom Europa (jag ville att vänner och familj skulle kunna hälsa på), jag var intresserad av kulturen, maten, arkitekturen och möjligheterna till att resa runt till andra spännande städer i närheten. Förväntningarna var att bland skolböcker och föreläsningar få lära känna en ny stad, träffa massor av nya människor, se nya platser och få bryta vardagen hemma med ett nytt äventyr där Italien fick agera spelplan.

Inför avresa krävdes inga särskilda förberedelser bortsett från ansökan via KTH, via Polimi samt Erasmus-ansökan. Med andra ord gick det otroligt smidigt!

Ankomst

Jag och min vän från KTH som jag bodde med min tid i Milano kom ner till Italien två veckor innan skolstart och en vecka innan den informella introveckan. Detta för att hinna upptäcka staden och leta permanent boende innan studierna startade (mer om det under "boende"). För er framtida studenter som ska åka ner anser jag att denna tid var lagom att åka ner innan, vi hann snitta en hel del steg om dagen och passa på att äta en del gelato, få lite semester och bli kompisar med staden innan skolan började. Under välkomstveckan som ESN (Erasmus Student Network) i Milano anordnade erbjöds varje dag evenemang som syftade till att lära känna både staden och nya människor, vilket var väldigt givande för min del då jag träffade flera av mina vänner där. Dessutom erbjuds alla nya studenter en fadder, vilket kan vara skönt för att få svar på alla frågor i början i utbytet (eller varför inte för att träffa en ny kompis?).

Ekonomi

Jag fick Erasmus-stipendiet, vilket var ett bra stöd i studentplånboken under utbytet. Utöver detta sökte jag även merkostnadslån från CSN samt hade sparat en hel del pengar innan. För att leva ett vanligt studentliv i Milano (med mat, boende, transport och några få aktiviteter) skulle jag säga att det går att komma undan med CSN och Erasmus. Däremot skulle jag rekommendera alla framtida utbytesstudenter att fundera över vad de vill göra och hur de vill leva i staden. För egen del hade de pengarna aldrig räckt, eftersom jag hade mycket preferenser vad gällde boende, planerade att resa runt mycket, äta ute ofta, köpa gymkort och delta i många aktiviteter. För de som vill göra mycket kan jag alltså rekommendera att spara en del innan.

Boendekostnaderna i Milano är jämförbara med Stockholm (alltså relativt dyrt), där de flesta vi kände betalade mellan 5000-8000kr för ett rum i en delad lägenhet per månad. Kollektivtrafiken är däremot

billig, för endast 220kr/månad kommer man runt i hela staden. Maten och drycken på restauranger och barer är billigare i Milano än i Sverige, och priserna i mataffärerna är jämförbara.

Boende

De flesta ordnade boende via olika hemsidor, främst Spotahome, Rentingmilan, Uniplaces eller AirBnB. Det var även många som hittade sina boenden via olika Facebookgrupper. Majoriteten bodde i ett rum i en delad lägenhet med andra utbytesstudenter. För egen del hade jag och min kompis en del preferenser, där vi ville ha en egen lägenhet med två olika rum med samma standard, för att kunna ta emot besök. Detta resulterade i att vi betalade lite mer för vårt boende som vi hittade på AirBnB (men skrev ett privat kontrakt med vår värd för att få bort serviceavgifterna).

Som tidigare nämnt bokade vi detta boende när vi kommit ner till Milano, vilket jag verkligen kan rekommendera (trots att det blev två intensiva veckor med en rätt jobbig tid av letande). Att fixa boende på plats genererade för oss i något som speglade våra önskemål, eftersom vi hann fråga människor som bodde i Milano om tips samt åka runt en del och få en väldigt bra bild av alla områden. Dessutom fick vi se lägenheten i verkligheten innan vi flyttade in. Däremot vill jag tillägga att de flesta bokade boende innan de kom ner och de flesta blev nöjda med det med.

Universitetet och studierna

Politecnico di Milano är ett stort universitet med flera tusen studenter, där en likhet med KTH är att de tar in många utbytesstudenter. Jag läste under arkitekturfakulteten på programmet "Urban Planning and Policy Design". Enligt min uppfattning var det många arkitekter på mina kurser, vilket även speglade sig en del i innehållet. Däremot var det många stadsplanerare där med.

När det kommer till undervisning anser jag att det finns många skillnader mellan skolorna. På Polimi är det många muntliga tentor, själv hade jag inte en enda skriftlig. Där kunde även schemat variera ganska mycket, vissa har föreläsningar hela dagar varje dag i veckan, medan andra har föreläsningar endast vissa dagar vissa tider. För egen del hade jag föreläsningar 3-5 dagar i veckan, och då främst halvdagar. Värt att tillägga är även det faktum att vissa kurser har föreläsningar på lördagar, samt att dagarna ofta börjar och slutar senare. Två dagar i veckan hade jag exempelvis föreläsning till kl 20 på kvällen – sen middag med andra ord!

Vidare läste jag alla kurser på engelska, men det fanns även möjlighet att välja vissa på italienska. Skolan erbjuder en språkkurs som går att få betald via KTH, men jag valde bort den då jag ville ha tid över till andra saker de kvällarna.

Kurser

Jag läste fyra kurser som tillsammans motsvarade 30hp. Generellt skiljde sig mina kurser mycket från de jag läst på KTH. Dels var de mer specifika inom områden jag inte kommit i kontakt med förut, dels hade de ett större fokus på ett globalt perspektiv, med exempel från hela världen. Även om jag förmodligen inte kommer tillämpa allt lärt mig anser jag att jag fått med mig många nya perspektiv med internationella exempel, vilket känns både kul och givande.

Urban Ethnography (8hp)

En relativt praktisk kurs som inkluderade att lära sig vad etnografi är och hur det används i praktiken, speciellt för designers. Den inkluderade några korta fotouppgifter och i slutet skulle en individuell etnografisk studie genomföras. Jag valde dock att ta kursen som "non-attending student", vilket innebar en annan examination, där jag i stället fick göra en muntlig tentamen på utvald kurslitteratur. Kursen var väldigt rolig och gav många nya, spännande perspektiv som jag inte fått med mig förut.

Urban History (4hp)

En liten kurs med endast 4hp där jag, tillsammans med min grupp, lämnade in tre grupprapporter. Dessa innefattade till stor del att analysera böcker om bostadshistora och aspekter kopplat till detta.

Min grupp skrev exempelvis om Public Housing i New York och de sociala aspekterna kopplat till detta. Denna kurs var intressant då man fick sätta sig in i specifika planeringsfrågor i en internationell kontext.

Contemporary City: Social Change and Policies (8hp)

En kurs som handlade om stadsutvecklingshistoria och gentrifiering. Kursen examinerades genom två projektarbeten där man skulle skriva om dessa ämnen i relation till en specifik stad samt genom en pass/fail-munta. En stor del av kursen hade jag redan kommit i kontakt med i tidigare kurser, men att få fördjupa sig i gentrifiering var roligt och något jag anser viktigt att ha kunskap om i mitt kommande yrkesliv.

IC Urbanism (10hp)

En stor kurs där fokus låg mycket på stadsmässig och rumslig design. Halva kursen innefattade ett projektarbete och den andra delen examinerades genom en munta. För egen del valde jag att inte gå klart kursen eftersom jag inte behövde de högskolepoängen för mina studier på KTH. Därför har jag inte så mycket att säga om kursen, men med det jag var med på var det intressant att närma sig ett fokus mer riktat på design, även om det inte ligger inom mitt huvudsakliga ämnesområde.

Staden och landet

Italien är ett fantastiskt land med otroligt mycket möjligheter till att åka runt. Fina vyer, mat, städer fulla av unik arkitektur och historia, och värme – det kan inte bli mycket bättre. Milano i sig är en väldigt internationell stad som skiljer sig mycket från andra italienska städer. Vi brukade ofta säga att det är en stad att bo i snarare än att besöka som turist. Till en början kan den nämligen kännas lite sliten och identitetslös, men efter att ha lärt känna Milano efter en tid är det i stället en stad som blommar ut i flera fantastiska, unika områden, massor av barer och restauranger (utbudet är ENORMT), sevärdheter, evenemang och upplevelser. När det kommer till kulturen är denna relativt lik den svenska och det går enkelt att anpassa sig. Däremot är italienarna mer rätt-fram i sin approach, där de inte alltid har samma servicefokus som i många andra länder. Jag skulle inte säga att det är ett otrevligt folk, de gör bara inte det där ”lilla extra”. Dessutom är tidsaspekten värd att nämna, där italienarna äter sena middagar och stänger restaurangerna mellan kl 15-19 för någon form av siesta. När det kommer till inställning verkar allt vara lite mer flytande. Exempelvis upplevde jag det som att alla inte var lika noggranna med tider, och när det kom till skolan var det vissa professorer som förmedlade deadlines pö om pö i stället för att ge all information direkt. Tilläggas kan även att många inte kan engelska, där en del försöker medan andra ignorerar en totalt eller enbart svarar på italienska. Jag tyckte till en början att italienarna var lite svåra att förstå, men insåg när jag lärt känna dem att de är ett folk med mycket kärlek!

Fritid och sociala aktiviteter

Fritiden fyllde jag med allt möjligt. Jag tror att min vardag blev en mix av både rutin och semester, med inslag av allt från plugg, träning och matlagning till middagar ute, resor och aperitivos. Några dagar i veckan var jag på skolans gym Giurati Sports Center, vilket var nybyggt och otroligt fräscht. Det kan jag verkligen rekommendera! Som tidigare nämnt anordnade Erasmus-nätverket även aktiviteter varje vecka, där jag och mina vänner var med på ett fåtal. Jag var dessutom med på var skolans lopp ”PolimiRun” som anordnas varje halvår. Det gick ut på att springa en mil mellan skolans två Milano-campus, ett stort arrangemang med många studenter, vilket var jättekul!

Hållbarhet

Något jag noterade ganska snabbt var att ordet hållbarhet inte nämndes en enda gång i min utbildning, vilket är en enorm skillnad från KTH där varje kurs antingen tar upp eller baseras på det. Vidare är Milano en stad full av bilar och den som är uppmärksam kommer snabbt notera alla intressanta (och tydligen accepterade) parkeringsval. Att få människor att ställa bilen och resa mer hållbart var inget det talades om på min utbildning i Milano. Däremot är kollektivtrafiksystemet väl utbyggt och det går enkelt att ta sig runt i hela staden, med buss, tunnelbana eller med de otroligt charmiga spårvagnarna. Något jag vidare noterade gällande hållbarhet var att de är väldigt noggranna med sopsortering. Både i hemmen och utomhus skulle allt sorteras – pluspoäng till dem!

Rekommendationer och övriga reflektioner

Jag säger som de flesta andra – ÅK PÅ UTBYTE! Även om det blir till Milano eller någon annanstans är jag övertygad om att det kommer vara värt det. En termin utomlands fyller livet med minnen som för de flesta blir bland de viktigaste i livet, och så för mig. Allt som känns ovisst till en början löser sig och blir en ny vardag och jag är avundsjuk på de som har äventyret framför sig!

I övrigt rekommenderar jag att göra utbytet till sin egen grej. Fundera på vart DU vill åka, vad DU vill göra och vad DU vill få ut av hela upplevelsen. Det är så enkelt att snegla på vad andra gör, vad man borde göra, hur man borde leva under ett utbyte eller vart man borde åka.

Men i slutändan är det din resa – så forma ditt eget äventyr!

