



En höst i Köpenhamn

Innan avresa

Jag visste redan när jag började på KTH att jag någon gång ville åka på utbyte, frågan var bara vart! Jag ville gärna åka till ett bra universitet någonstans i Europa, och inför vårterminen i fyran sökte jag till Delft, Nederländerna. I och med covid-19 ställdes det utbytet dock in, och jag tänkte om och sökte till Danmark kommande termin i stället! Jag hade hört att skolan var bra och lockades av att testa på att bo i ett annat nordiskt land.

Inför avresan var det inte särskilt mycket som behövde göras, man behövde i princip bara söka kurser på skolans hemsida. I och med att det är inom Norden så kan man bo i landet i sex månader utan att behöva anmäla det eller söka om tillstånd.

Ankomst

Skolan började i slutet på augusti, och veckan innan det ordnade de en mottagning för internationella studenter. Jag var dock inte med på denna, då jag jobbade i Sverige kom jag inte ner förrän några dagar innan skolan drog i gång. Om man har tid skulle jag dock rekommendera att vara med på denna, då det är ett jättebra sätt att träffa vänner och lära känna folk innan skolan börjar! Jag blev tillagd i en "buddy-group" i efterhand där jag lärde känna några av de jag umgicks mest med under hösten.

Ekonomi

Eftersom jag åkte inom Europa, fick jag (utöver CSN) ERASMUS stipendiet för utbytet. Danmark (Köpenhamn) är ganska dyrt, så det var väldigt välkommet. Man klarade sig väldigt bra på både stipendiet och CSN. Det som framför allt var dyrare än i Sverige var boende och att äta ute.

Boende

Jag ordnade boende tillsammans med en kompis från KTH som också skulle till DTU. Vi letade i grupper på Facebook och på Airbnb, och fick till slut napp från en dansk tjej på Facebook som ville hyra ut sin lägenhet. Lägenheten var superstor och fin, och låg i Valby (10 min med tåg från centralstationen). Vi betalade tillsammans 11 000 dkk i månaden för denna, det vill säga ca 15 000 sek. Detta var ett väldigt bra pris för en så stor lägenhet och tror inte vi hade kunnat komma undan mycket billigare än så! Nackdelen var att det blev väldigt långt till skolan som ligger i Lyngby (drygt en timme dörr till dörr), men vi ville gärna bo centralt och uppleva Köpenhamn.

Skolan kan även hjälpa till med att ordna boende, och det finns massor av fina boenden på campus. Jag blev först erbjuden en "studio-apartment" i ett av de nybyggda husen på campus för 5500 dkk (ca 7700 sek) i månaden, men tackade nej till denna då jag och min kompis ville hitta något mer centralt tillsammans. Mitt tips är att börja med att söka boende via skolan (skolan skickar ut information om detta när man blivit antagen), man kan alltid tacka nej om man ångrar sig men det är skönt att ha det säkrat!



Universitetet och studierna

DTU är Danmarks största tekniska universitet och jag upplevde verkligen att det var mycket internationella studenter! Skolan är väldigt lik KTH, och har i princip samma verksamhetsområden. All undervisning på masterprogrammen var på engelska, och de hade även bachelor-kurser på engelska. Lärarna var duktiga på engelska och höll sig till det vilket var bra. I allmänhet tyckte jag att lärarna väldigt kunniga och intresserade av sitt ämne.

Den största skillnaden från KTH enligt mig är att DTU är mycket mer digitala! Inga av de danska studenterna antecknade med penna och papper. I princip alla tentor skrivs på datorn, där man använder räkneprogram och skickar in tentan som en pdf. Tyckte detta var toppen, och man kände verkligen att universitetet var nytänkande och i framkant vad gäller detta!

DTU har även lagt upp terminerna på ett annat sätt än KTH. De har en period under hösten där man vanligtvis läser 25 hp och en "intensiv-period" i januari där man läser 5 hp under tre veckor. Det blir att man läser en del kurser samtidigt under hösten men jag tyckte att det fungerade jättebra. På skolans hemsida kan man hitta information om när alla kurser går, så det är enkelt att kolla så att schemat inte krockar.



Kurser

Kurserna jag läste var:

42372 Life Cycle Assessment of Products and Systems (10 hp): Intressant och lärorik kurs där man får lära sig göra en LCA från grunden. Man har ett stort projektarbete där man hjälper ett företag att göra en LCA på en av deras produkter. Kursen kräver mycket tid men den är också 10 hp. Rekommenderar att läsa denna om man är intresserad av LCA!

42351 Sustainability in Management (5 hp): Hållbarhetskurs där man gör ett projekt där man analyserar ett företags hållbarhetsarbete. Detta var den kurs jag la absolut minst tid på, den är inte särskilt tidskrävande men man lär sig en del om hållbarhet i företag.

11563 Concrete Technology (5 hp): Denna kurs går in på djupet i betong. Föreläsningar och övningar, inget grupparbete eller projekt. Mycket kemi! Man lär sig en hel del om betong, men det var lite väl mycket kemi och beståndsdelar och inte så mycket praktiskt om betong.

12122 Urban Drainage and Stormwater Management (5 hp): Jätteintressant kurs! Man gör ett projekt där man designar ett avloppssystem. Kursen var ganska tidskrävande och inte super-organiserad, men om man är intresserad av ämnet rekommenderar jag att man läser den.

42430 Project Management (5 hp): Detta var min januari-kurs. Den handlar om projektledning, och man gör ett projekt där man analyserar ett projekt som ett företag gjort. Intressant om man gillar projektledning, men inte särskilt utmanande.

Staden och landet

Köpenhamn är en supertrevlig stad, och jag upplevde danskarna som väldigt sociala och trevliga! Upplevde inte direkt några kulturkrockar, utan tyckte det var väldigt lätt att leva i Köpenhamn. Det var lätt att känna sig hemma särskilt i och med att man kan förstå mycket av språket. Jag reste inte runt så mycket i landet, tyckte att det fanns tillräckligt att se och uppleva i Köpenhamn, och att tiden knappt räckte till. Många utbytesstudenter reste dock runt både i Danmark och Sverige. Jag åkte till Århus

över en helg, och kan verkligen rekommendera det. Kommer definitivt att åka tillbaka till Danmark och resa runt lite mer i landet.



Fritid och sociala aktiviteter

Som nämnt ovan var det en hel del internationella studenter på skolan. Det anordnades mycket aktiviteter, resor och så vidare om man ville vara med på det. Det finns en hel del olika föreningar på skolan som man kan vara med i, allt från sport till kör och så vidare. Jag köpte gymkort på ett lokalt gym där jag började gå på pass, det var lite klurigt med danskan i början men det fungerade bra!

Majoriteten av de andra studenterna jag hängde med träffade jag via min "buddy-group". Träffade också några andra svenskar via Facebook som jag hängde en hel del med. Det finns mycket att se och göra i och runt om Köpenhamn och man hann verkligen inte bli uttråkad!



Hållbarhet

Det gick absolut att resa hållbart till universitetet! Jag tog tåget ner till Köpenhamn (finns till och med direkttåg) och det gick supersmidigt. Även i staden och till skolan är det enkelt att resa hållbart, cykelkulturen är väldigt stor i Danmark och kollektivtrafiken fungerade bra. Jag tycker verkligen att universitetet uppmuntrade till hållbarhet, inte minst med digitaliseringen. Alla kursböcker jag hade gavs ut som online-böcker.

Rekommendationer och övriga reflektioner

Innan och i början av utbytet var jag väldigt förvirrad över att skaffa CPR-nummer (danskt personnummer), då jag läst en hel del om detta i olika grupper och reseberättelser. Jag bestämde mig dock för att inte skaffa CPR-nummer alls, då man inte behöver detta om man bor så kort tid i landet. Det man kan behöva det till är deras motsvarighet till Swish och rabatt på kollektivtrafiken. Men om man känner att man kan klara sig utan det skulle jag rekommendera att man skippar det. För att skaffa det behöver man folkbokföra sig i Danmark, och det betyder att man räknas som utflyttad från Sverige, vilket kan skapa en del problem med sjukvård osv när man kommer hem (det kan ta lång tid att bli folkbokförd i Sverige igen när man flyttat hem).

Kan varmt rekommendera att åka till Danmark och DTU på utbyte, jag ångrar det inte en sekund! Man lär sig otroligt mycket om sig själv och får erfarenheter för livet.