



Hong Kong –

Innan avresa

Jag ville åka på utbyte då jag hade hört så gott om det från tidigare studenter samt för att det verkade som en sjukt cool upplevelse. Jag ville egentligen åka till Singapore, och planen var att jag skulle åka dit men utbytet blev tyvärr inställt på grund av pandemin. Då letade jag efter ställen som kanske påminner om Singapore eller som har liknande kultur och kom in på Hong Kong. Det var ingen från KTH som hade åkt till Hong Kong tidigare så jag hade ingen aning om vad jag skulle förvänta mig, men jag hade tidigare kännedom att Hong Kong är en väldigt kulturell stad och lite av en finansiell hubb i Asien. Hong Kong är en relativt liten stad, men med otroligt stor befolkning. Det är fullt av skyskrapor, mycket liv, mycket restauranger och människor från alla delar av världen. Detta påminde mig lite om New York, och då jag älskade New York så kändes Hong Kong ganska tryggt för mig. Dessutom så ville jag långt bort, och jag ville till Asien för att uppleva kulturen, människorna, maten och allt annat som Asien har att erbjuda.

Jag valde att studera på The Hong Kong Polytechnical University som ligger väldigt central i Hong Kong. Det tar cirka 15 minuter in till deras centralstation, och dit kan man åka med både buss, tåg och färja. Jag bodde på deras studentboende som ligger 10-minuters promenad ifrån själva universitetet så det låg väldigt nära. Studentboendet i sig ligger i ett område som är väldigt populärt och det finns nära till över 100 restauranger, en stor galleria med ännu fler restauranger och butiker, flera tunnelbanestationer och busstationer i närheten osv.

Jag anpassade mitt schema så att jag var ledig halva tisdagen samt onsdag-fredag vilket var helt magiskt då jag kunde spendera den tiden till att utforska staden. Jag läste samtliga kurser på engelska och behövde inte göra någon typ utav språkförberedelser. Dock så behövde man söka visum vilket var en ganska intensiv och långdragen process med många steg.



Ankomst

Då det fortfarande var ganska strikta regler i Hong Kong när jag åkte dit så behövde jag sitta i karantän i två veckor på ett hotell som jag själv finansierade. Efter de två veckorna kunde jag checka in på mitt studentboende och börja gå till skolan. Boendet var ganska bra och fräscht och man betalade bara 45 HKD (ungefär 54 sek per dag). Man delade ungefär 18 kvm med en annan person och rummet såg ut så att det fanns två sängar och två skrivbord på vardera sida av rummet, en kyl, en frys, klädskåp och en toalett som man delade med rummet mitt emot. Med andra ord, 4 personer på en toalett och en dusch. På varje våning finns ett "common room" där alla går och tvättar sina kläder, lagar mat och bara hänger på kvällarna.



Ekonomi

Jag fick inga bidrag eller stipendium från KTH så finansierade det mesta själv. Boendet var ju hur billigt som helst och mina enda utgifter var mat, nöje och tunnelbanekort. Maten var otroligt billigt, du kunde få sjukt bra mat för under 50 sek och skolmaten var billigare än så. Du kunde få otroligt bra mat för under 30 sek.

Boende

Jag bodde som sagt på studentboendet som låg 10 minuters gångpromenad ifrån universitetet. Detta måste man ansöka om via utbytesuniversitetets ansökningsportal och då kan man även ange ifall man vill bo med en specifik person, om man vill ha en utbytesstudent, en svensk student eller en kinesisk student. Boendet var väldigt bra, och jag hade ingen room-mate så jag hade hela ytan för mig själv vilket var ganska skönt, men för de som bodde två och två var det inte heller några problem.



Universitetet och studierna

Universitetet var väldigt stort, och där fanns det en "canteen" i varje huvudbyggnad som serverade både frukost, lunch och middag för de som hade kvällslektioner vilket är ganska vanligt. Det fanns många restauranger och cafeer att köpa mat ifrån. En 7/11 där man kunde köpa snacks och fylla på sitt octopus-card (deras SL-kort som också används för att köpa mat och kläder).

Jag personligen tyckte att undervisningen var ganska enkel och att tempot var okej. Jag hade inga svårigheter att hänga med eller klara mina tentor. Kulturen där är väldigt annorlunda och studenterna funktionerar på ett annat sätt. De förbereder sig inför tentor och presentationer på ett annat sätt och grejer som på KTH anses självklart är för de inte alls självklart så det var väldigt intressant att uppleva det.



Kurser

Jag läste fem kurser vilket motsvarar 30 HP. Inom Samhällsbyggnad ingår 30 HP valfria poäng varav 15 HP utav dessa måste vara tekniska.

Business Valuation and Accounts: En fastighetsvärderingskurs som handlade om olika sätt att värdera fastigheter bland annat. Kursen avslutades med en hemtenta.

Introduction to Construction Technology and Management: En kurs som vävde in ekonomi med byggprojektledning och konstruktionsteknologi. Kursen innehöll ett projekt, en midterm-exam och en final exam.

Environmental Management Systems and Audit: En kurs som handlade om miljöledningssystem i företag och hur man väljer olika system.

Construction Technology: En kurs som handlade om hur man konstruerar byggnader och utformar byggen och anläggningar. Man fördjupade sig inom flera olika material såsom betong, stål osv och fick lära sig om hur de används i olika byggprojekt. Kursen innehöll tre individuella uppgifter och ett grupprojeckt.

Market Decision Analysis: En kurs som handlade om hur man genomför marknadsanalyser och vad det är som påverkar olika företags framgång respektive nedgång. Kursen innehöll ett grupprojeckt och en tenta.



Staden och landet

Jag älskade staden. Hong Kong är en av de sjukaste städerna jag upplevt. Det fanns så otroligt mycket att göra, och man träffade så himla inspirerande människor och vänner för livet. Vädret var underbart och man behövde knappt ha med sig en jacka då det var så varmt. Det fanns fina stränder att besöka, vattnet var kristallblått, oändligt med restauranger och mat att testa, streetfood och bubble tea för under 50 sek, ett nattliv som inte ens går att jämföra med någonting annat jag har upplevt. Det fanns verkligen så mycket att göra och jag hade en bucket list inför resan som jag faktiskt inte ens blev klar med och detta trots att jag var ute varje dag och gjorde någonting. Vi hade stora grupper som brukade göra saker tillsammans och varje onsdag så gick alla studenter i hela HK till ett festkvarter där man bara stod på gatan och snackade i timmar för att sen ta det vidare på klubben. Man lärde känna folk så fort och jag fick vänner från flera olika skolor vilket var extra kul.

Tillsammans hikeade vi till de sjukaste ställena jag sett, vi festade, åt god mat, vi campade under bar himmel, paddlade kajak och besökte tempel. Jag är så tacksam för att jag fick åka, och jag är så glad att jag hamnade just i HK då det var det coolaste jag upplevt i mitt liv.



