



En höst i Köpenhamn

Innan avresa

När jag gick i högstadiet åkte min storasyster på utbyte till USA ett år. Detta fick mig att också vilja åka på utbyte när jag väl började på universitetet. Redan i ettan på programmet kollade jag upp vilka möjligheter som fanns och jag fastnade för Köpenhamn. Jag visste att jag gillade staden sedan tidigare och ville ha möjligheten att utforska den mer. Dessutom var utbytet exklusivt för inriktningen om arkitektur och jag tänkte att Köpenhamn var en bra stad för att studera det ämnet. Mina förväntningar var relativt höga med tanke på att jag velat åka på detta länge. Det var lite förberedelser att göra i form av papper att signera och skicka in, men inte i närheten av lika många som för de som åker utanför EU. På KEA är hela terminen som ett stort kurspaket och därmed behövde jag inte kolla upp specifika kurser allt för mycket. I och med att jag åkte under pandemin så såg jag till att få min vaccination i tid innan jag reste i väg. Annars är det inte riktigt något specifikt man behöver göra för att få studera i Danmark.

Ankomst

Jag åkte ner till Köpenhamn dagen innan introveckan började. Det var ungefär som en nollning eller mottagning, främst för de som skulle börja ett helt program. Vi utbytesstudenter fick vara med på ett hörn, men veckan var egentligen inte inriktad mot oss. Denna vecka var full med sociala aktiviteter, men jag hade också kunnat skippa den veckan i och med att jag aldrig såg dessa människor igen då de inte skulle gå i min klass. Det var också stort fokus på nordisk kultur, vilket kanske var nyttigt för de som kom från andra länder än just de nordiska. För mig blev det lite onödigt. Veckan var organiserad av lärarna på skolan. De bjöd på allt från glass och mat till vin och öl, vilket var trevligt. Det var också bra att få landa lite i staden och i mitt boende innan terminen drog i gång efter introveckan.

Ekonomi

Från KTH fick jag Erasmusstipendiet. Det hjälpte rejält då jag fick en del extrakostnader på grund av utbytet. Danmark, och framför allt Köpenhamn, är dyrare än Sverige. Detta märktes ganska snabbt då många bäckar små drog mer pengar från kontot än vad det gjort hemma i Stockholm. Detta var jag dock medveten om innan jag åkte, men gjorde min egen bedömning att det var värt det för mig. Ett tips är att kolla upp vilken procentsats din bank lägger på för utomlandstransaktioner. Jag insåg att mitt vanliga bankkort tog en större procent än det bankkort som är kopplat till mitt matkonto. Detta gjorde att jag sparade ca 800 kr bara på att använda ett annat bankkort. Man får nog räkna med att använda lite sparpengar om man vill uppleva saker under tiden man är där. Det går ju såklart att vara ekonomisk, men då kanske man inte får ut lika mycket av utbytet.

Boende

Jag fick ett erbjudande från skolan om boende och valde att ta det. Boendet var på BaseCamp och låg mycket centralt vid Kongens Have. De lägenheter som erbjöds var delade och jag hamnade tillsammans med en tjej från Tyskland. Lägenheten hade bara ett sovrum och planlösningen gjorde det

omöjligt att möblera om. Så ifall du inte kan tänka dig att dela sovrum med någon annan så kanske inte det här boendet är något för dig. Jag var lite nervös över detta, men jag och min roomie kom bra överens och hela upplevelsen med att dela sovrum blev jättebra. Boendet var väldigt dyrt då jag betalade ca 8000 kr i månaden inklusive värme, varmvatten, el och internet. I alla fall med tanke på att man inte fick ett eget sovrum. Lägenheten hade en kokvrå med kokplatta, ingen ugn. Det fanns inte heller några köksredskap, kastruller eller porslin så det var vi tvungen att införskaffa själva. Byggnaden var väldigt fin och pampig, vilket var trevligt, men stämningen på BaseCamp var lite "studentigt" och det var mycket fester med hög musik långt in på småtimmarna. Boendestandarden i Danmark är lägre än i Sverige, vilket kan vara bra att ha i åtanke så att man inte blir besviken då det kan tillför en del problem.



BaseCamps innergård

Universitetet och studierna

KEA är en relativt liten skola som fokuserar på kreativa ämnesområden. Deras undervisning och struktur skiljer sig markant från KTH, vilket gjorde mig rätt frustrerad och förvirrad i början. Men med tiden fick jag bara försöka anpassa mig så gott det gick. Undervisningen skedde på engelska då jag gick i en internationell klass. Det var inte några traditionella föreläsningar som på KTH, utan lärarna hade mest schemalagd tid för konsultation angående grupprojektet. Det kändes ofta lite onödigt att komma till skolan om det var konsultation och ingen annan från ens grupp dök upp. Examinationen var att presentera sitt projekt och man blev betygssatt på sin individuella del av presentationen.

Kurser

Från terminsstart till slutet av november pågick ett stort projekt som handlade om att modellera en renovering av ett hus. Det projektet var obligatoriskt och täckte alla de kurser som skulle ingå i

terminen. Från början av december till januari var det en valfri kurs, Design Consultancy, som också innehöll ett projekt, men i mindre skala. I den kursen var det fokus enbart på gestaltning och estetik samt att få vara kreativ. Tillgodoräkandet av kurserna ska inte vara något problem eftersom detta utbyte motsvarar mycket av det som går under hösten på KTH. Det kan vara bra att veta att det är mycket jobb i Revit, vilket ingen riktigt informerade om. Med det i åtanke är det bra att ha en dator med sig som kan installera Revit (alltså inte en Mac). Jag hade mycket krångel med att installera Windows på min Macbook, för att sedan installera Revit. Det tar upp väldigt mycket plats. Det finns inte heller någon datorsal för studenter så skolan förväntar sig att du kan hantera programmet på din privata dator. Skolan bjuder på licensen till Revit, men inte till några andra program. Det är ändå förväntat att du ska ha tillgång till andra program för att göra snygga renderingar och walk throughs, vilket inte heller informerades om i förväg.



Studiebesök i Nordhavn

Staden och landet

Danmark är mycket likt Sverige på många sätt, men väldigt olik på andra sätt. Det är mer avslappnat och "chill", vilket kan vara bra ibland men inte alltid så effektivt. Man kan inte räkna med att människor kommer komma i tid, vilket inte heller är något större problem för de flesta. Det är något man helt enkelt får leva med, även om det är irriterande. De flesta kulturkrockar som jag upplevde var med människor från andra länder än Danmark i och med att de flesta i den internationella klassen inte var danskar. I övrigt är Köpenhamn en jättetrevlig stad med många bra restauranger, barer och caféer. Det finns många ställen att prova och jag är ledsen att jag inte hann med allt jag ville testa. Om man har tur, som jag hade, så är sommaren längre än hemma. Jag kunde åka och bada i havet ända fram till slutet av september!

Fritid och sociala aktiviteter

På fritiden försökte jag uppleva så mycket som möjligt. Köpenhamn har ett stort utbud av museum som är en rolig aktivitet. Många museer har dessutom gratis inträde för studenter en dag i veckan. Jag gick också regelbundet till en yogastudio tillsammans med min roomie, vilket var trevligt för oss som

gemensam aktivitet samt för att få lite träning i vardagen. Köpenhamn ligger också bra till geografiskt om man vill göra utflykter och resor. Jag åkte på en roadtrip till Vadehavet en helg och även en weekend till Hamburg. Att ta sig utanför Köpenhamn för att se annat är något jag rekommenderar. Skolan arrangerar en studentpub på fredagar, vilket var uppskattat av många. Jag var dock mer intresserad av Köpenhamns utbud än av skolans. Det är lätt att hitta folk att hänga med, många är också där tillfälligt och är sugna på att vara sociala.

Hållbarhet

Jag åkte tåg till och från Köpenhamn eftersom det är det mest hållbara alternativet. Man vinner inte ens tid på att flyga då det är så nära. För att ta mig runt i staden använde jag cykel, det är det smidigaste och mest hållbara transportmedlet i Köpenhamn. I mataffärer försökte jag alltid att köpa danskodlat eller producerat. Det gick bra med frukt och grönt långt in på hösten då deras odlingsäsong är längre.

Rekommendationer och övriga reflektioner

Skolan kommer lägga stor vikt på att alla internationella studenter måste registrera sig i Danmark och få ett CPR-nummer. Detta gäller dock enbart för svenskar ifall man kommer vistas mer än 6 månader i landet i stället för 3 månader som gäller för alla andra nationaliteter. Så ansök inte om att registrera dig i Danmark, det blir krångligt sen att folkbokföra dig igen i Sverige. Man vinner ingenting extra på att ha ett CPR-nummer.

Det var mycket smidigt att hyra en cykel via Swapfiets, vilket jag rekommenderar starkt. Jag rekommenderar även att resa till Hamburg vilket bara ligger 5 timmar bort. Det finns både billiga tågbiljetter och bussbiljetter.