



## Fotboll, vänner och billig öl

### Innan avresa

Jag har alltid varit sugen på att åka på utbyte, inte minst för att jag började studera KTH direkt efter gymnasiet. Jag valde Italien för att tanken av god mat, bra väder, billig öl och bra fotboll är något som inte låter helt fel i mina öron. Inför utbytet förväntade jag mig inte så mycket. Framst ville jag helst inte behöva sitta hemma och behöva plugga dygnet runt på utbytet.

### Ankomst

Jag åkte till Turin ungefär 10 dagar innan studiestart. Det kändes skönt att lära känna staden och ha någorlunda koll på hur allt fungerar. Erasmus hade organiserat aktiviteter innan och under halvåret för att lära känna folk. Den första tiden i Turin bestod av att lära känna staden, skaffa kompisar och dricka och äta gott.

### Ekonomi

Jag fick CSN och Erasmusbidrag. Jag upplevde det som att det gick okej att röra sig på detta. Jag tog även merkostnadslån från CSN.

### Boende

Vi hittade bostad från facebookgruppen "Svenskar i Turin". Det var nyrenoverat och fräscht, men låg en bra bit utanför centrum. Prismässigt var det väl ändå värt den 40 minuters långa promenad från "stan".

### Universitetet och studierna

Universitetet var stort och så. Det skiljde sig mycket från KTH, till det sämre tyckte jag. Men det var okej för att huvudsyftet med mitt utbyte inte nödvändigtvis var studier. De flesta föreläsningarna var inspelade så vi stannade ofta hemma istället för att ta oss till skolan. Kurserna var på engelska, även om professorerna ofta förklarade vissa saker på italienska. Det tog lite tid att vänja sig vid den grova italienska brytningen. En stor skillnad var att man tentar av kurserna i slutet av terminen, så man hade 5 kurser att tenta i juni/juli, vilket inte var helt kul när man hellre vill vara i solen och ens kompisar hemma fått gå på sommarlov.

## **Kurser**

Jag läste 5 kurser, italienska A1, Wood and glass structures, Renewable energy resources, Degradation of construction building materials, och steel structures. Av dessa kan jag tillgodoräkna 3 kurser, vilket kändes ok. Det var stora skillnader från hur kurserna var utformade, och i många fall var det väldigt olik KTH. Från början valde jag inte precis såhär, men det fick bli så för att en av kurserna jag först valde krävde förkunskap i 5 andra kurser, och jag hade inte läst en enda av dem.

## **Staden och landet**

Turin kanske inte är den finaste staden i Italien, men staden har verkligen sin charm ändå. Jag rekommenderar alla att åka runt till närliggande städer, finns mycket att se i exempelvis Genova, Cinque Terre osv. En tydlig kulturkrock var tiderna man ville kaka. Restauranger öppnar mycket senare vilket tog tid att vänja sig vid. Eftersom man ofta dras till likasinnade umgicks vi väldigt mycket med norrmän och svenskar, vilket gjorde att övrig kulturkrock blev minimal.

## **Fritid och sociala aktiviteter**

På fritiden umgicks jag mycket med andra svenskar och norskar. Allt från att dricka öl, till klubba till att kolla på fotboll. Det fanns även mysiga parker man kan sola och dricka (billig) öl i. Om man vill finns det även möjligheter att få kontakt med många andra studenter, främst via olika Erasmusevent.

Det var smidigt att ta sig till universitetet. Själv tog jag mycket Voi till skolan då det var lagom avstånd. Det känns som att Italien annars i helhet har mycket att lära sig om hållbarhet....

## **Rekommendationer och övriga reflektioner**

Allt som allt hade Turin det jag önskade mig och ville ha. Billig öl, god mat och okej nattliv. Fotbollsmässigt även väldigt kul med storlag som Torino FC och Juventus.

Övriga tips:

Restauranger: Du Cesari, Molica, Trapizzino

Barer: Mago di Oz (skön personal, bra drinkar), Le panche (aperol för 1.5 euro)

Sevärdheter: Mole, Superga, Valentinoparken