



En termin i Melbourne

Innan avresa

Jag hade rätt länge en idé om att det skulle vara kul att åka iväg på utbyte men var länge osäker på vart jag ville åka. Efter att jag lärt känna en person som bor i just Melbourne blev jag väldigt lockad av att åka dit, både för att det är en unik möjlighet att vara på andra sidan jorden under en längre period men också för att det verkade vara en bra löpningskultur med roliga tävlingar och liknande (vilket lät kul då jag löptränar mycket). För att åka dit behövde jag vara vaccinerad mot covid-19 (åkte precis när de öppnade upp efter rätt hård lock-down), men i övrigt inga vaccinationer. Studentvisum behövdes vilket det stod skulle ta lång tid men för mig gick väldigt fort.

Ankomst

Jag kom ned så fort jag kunde efter att min försäkring KTH fixade började gälla (i efterhand lärde jag mig att jag kunde åkt tidigare om jag fixat egen försäkring för den perioden), vilket var ca. två veckor innan skolan drog igång med aktiviteter. Jag bodde på universitetsboende och där anordnades ett flertal aktiviteter vilket hjälpte mig lära känna personer från hela världen. Universitetet hade öppna introaktiviteter men dessa var inte lika omfattande alls utan jag lärde känna de flesta personerna på annat sätt. Det fanns en universitetskår med ett flertal klubbar - jag gick med i några och lärde via dem känna många människor.

Ekonomi

Förutom ett mindre resebidrag från SCI-kansliet kunde jag inte hitta några stipendier eller bidrag (utöver CSN). Kostnadmässigt skulle jag säga att jag gick rätt mycket back på utbytet (i storleksordning -100 000kr), men mycket av detta var kostnader för att resa omkring när jag väl var där. Obligatoriska avgifter inkluderade visum (några tusen kronor), resa (rätt dyrt) och boende. Dock skulle min personliga rekommendation vara att om en har möjlighet så kan det vara värt att det går åt lite pengar, eftersom en sådan här sak är en rätt unik möjlighet att upptäcka och uppleva platser på andra sidan jordklotet.

Boende

Jag bodde på universitetsboende, specifikt på "the Lofts" vilket var boende för "postgraduates", det vill säga personer som tagit kandidatexamen (alltså pluggade på mastern eller doktorerade). Boendet var rätt dyrt (jag valde det billigaste universitetet erbjöd vilket kostade ca. 10 000kr/månad), men skulle absolut säga att det var värt det av flera anledningar. Dels var det tryggt att ha ett satt boende när jag kom ned (hörde om andra som behövde använda de första veckorna för att hitta boende, medan jag kunde fokusera på att upptäcka Melbourne, rota mig lite och lära känna massa människor).

Framförallt lärde jag känna många människor från hela världen via boendet och vi blev ett större gäng som naturligt kunde umgås i boendet (dels via organiserade aktiviteter och dels via faciliteter som t.ex. egen bio). Dessa personer studerade vitt skilda utbildningar, och det var väldigt roligt att träffa en så stor spridning på människor. Boendet var också på andra sidan gatan från universitetet så behövde

inte spendera någon tid på att pendla utan kunde använda den tiden till det jag ville. Boendet var rätt fint men hyfsat litet – jag bodde med en flatmate i en liten lägenhet (se bild nedan) men då vi kom bra överens funkade det rätt bra (och gav mig ytterligare en bra vän).



Slutligen upplevde jag det rätt skönt att mitt boende var för postgrads då det kändes som de flesta var lite mer mogna än vad jag hörde att de som bodde på boendet för undergrads (men såklart verkade de på undergrad-boendena ha det roligt också och jag blev vän med flera av dem).

Universitetet och studierna

University of Melbourne är ett stort universitet med väldigt många olika utbildningar (alltifrån filmvetenskap, juridik till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar). Själva undervisningen skulle jag dock säga var väldigt lik och jag kände igen mig mycket utifrån KTH. Likt mastern på KTH hade jag några men inte jättemånga aktiviteter schemalagda, och i övrigt var upplägg med inlämningar och tentor likt. Iomed att all undervisning skedde på engelska hade jag inga svårigheter att följa med i materialet som kan uppstå om en åker till icke-engelsktalande länder.

Kurser

Jag läste en väldigt spridd blandning av kurser, då terminen efter årsskiftet som är den andra terminen (p3 och p4) på KTH är den första terminen där, vilket innebär att jag redan läst många motsvarande kurser i Sverige kopplade till mitt masterprogram (teknisk fysik). Jag valde då en kurs jag ändå kunde matcha direkt till mitt masterprogram (Quantum Field Theory - QFT), en som jag trodde liknade en valfri kurs på mastern (Environmental Modelling - EM), en som jag trodde kunde vara bra för mig att läsa (Introduction to Machine Learning - ML) samt en kurs jag tyckte verkade rolig (Algebraic Topology - AT). De två senare behövde jag lägga till i efterhand då jag tidigare försökt välja två kurser som visade sig inte gå när jag var där - men det löste jag relativt enkelt genom att maila programansvarig på mitt masterprogram som godkände de nya kurserna.

QFT upplevde jag som väldigt likt en kurs som skulle ha erbjudits på KTH (möjligen mer grundläggande än den motsvarande kursen som ges på KTH). EM visade sig vara rätt lätt (kursen var snarare att lära personer som studerat miljökurser att modellera än att lära sig modellera miljön - men den var ändå hyfsat rolig). ML var rätt bra (men många studenter med rätt fyrkantig examination och rättning som följd). AT var rätt mycket svårare än jag trodde (krävde förkunskapskrav från halva kursen Topologi på KTH/SU som jag inte läst - men samtidigt verkar andra halvan av KTH/SU:s kurs vara det som gick igenom på AT så lite missmatch där) men den var nog för mig den roligaste kursen med en väldigt bra och engagerad lärare.

Staden och landet

Att åka till andra sidan jordklotet och bo där ett halvår var en otrolig upplevelse och en av de roligaste saker jag gjort. Mycket kultur är rätt lik iomed att Australien är rätt västerländsk även om det fanns några mindre skillnader (som gjorde att jag fick bättre distans till och syn på olika saker vi gör i Sverige). Det fanns dock ett stort asiatiskt inflytande då många personer i asien bor/studerar i Australien i allmänhet och Melbourne i synnerhet. Som helhet kände jag dock att jag via universitetsboendet fick träffa många människor från hela världen vilket gav en stor inblick i många olika levnadssätt samtidigt som alla var väldigt roliga att umgås med. Via universitetsklubbar fick jag träffa fler australiensare/nya zeeländare och de flesta av dem var väldigt lätta att umgås och bli vän med.

Fritid och sociala aktiviteter

På fritiden (när jag väl rotat mig hyfsat i Melbourne) reste jag runt väldigt mycket - först till olika ställen i delstaten Victoria och i slutet lite mer allmänt i Australien samt slutligen till nya Zeeland - vilket var väldigt roligt och gjorde att jag kunde passa på och se/uppleva många av de fina ställen som finns där. Jag sprang även mycket med löpgruppen kopplat till universitetet och tävlade för och med dessa vilket gav mig många väldigt nära vänner och något jag personligen tyckte väldigt mycket om - om en inte tycker om löpning specifikt fanns många andra klubbar, både kopplat till sportaktiviteter (åkte exempelvis och campade/paddlade flotte och kajak samt vandrade med en klubb) men även till andra fritidssysslor. Förutom detta spenderade jag mycket tid med att umgås med de vänner jag skaffat på universitetsboendet där vi gjorde saker allt ifrån att fira någons födelsedag i collagefeststämning, att hikea tillsammans till någon fin plats, till att spela just dance på nintendo switch i bion till sent på natten. Jag lärde inte känna så många av dem jag pluggade med direkt men iomed att jag lärde känna så otroligt många människor via andra sammanhang (framförallt löpningen och boendet) så gjorde det ingenting alls.

Hållbarhet

Tyvärr går det inte att resa till Australien annat än med flyg (tog ca 28h i flyg enkelväg), vilket har ett stort klimatavtryck. Avstånd inom Australien är även väldigt stora så många resor där är svåra att göra på andra sätt än flyg - dock fanns många saker att upptäcka i delstaten (Victoria) så skulle rekommendera att fokusera en del på saker i närheten. I vardag upplevde jag inga större skillnader i möjligheter till att leva hållbart än var det är i Sverige - möjligtvis var det när jag reste på vissa ställen svårt att hitta vegetariska alternativ men i Melbourne var det hyfsat lätt.

Rekommendationer och övriga reflektioner

Som helhet skulle jag verkligen rekommendera att åka till University of Melbourne; jag hade superkul! Om en väljer att åka dit så skulle jag först och främst ändå rekommendera att faktiskt välja universitetsboende (utifrån anledningar under rubriken Boende) om en har ekonomisk möjlighet och specifikt för postgrad om en pluggar på mastern. Jag skulle också rekommendera att gå med i en universitetsklubb för något som verkar kul eller en redan har som hobby i Sverige - ett jättebra sätt att lära känna människor i allmänhet och personer från Melbourne i synnerhet (i många andra sammanhang träffar en nämligen mest internationella studenter). Slutligen skulle jag också rekommendera att inte känna att en behöver spara för mycket pengar utan passa på och göra de saker som en vill, resa runt och uppleva den världen av världen - det är en möjlighet som en med stor sannolikhet inte får en gång till i livet.