



Ett äventyrligt halvår i Chile

Innan avresa

Jag var inne på att åka till Chile redan när jag började på KTH eftersom min pappa är från Chile och jag aldrig besökt landet. När jag senare kollade upp möjligheterna så landade valet snabbt på PUC då jag ville bo i Santiago under utbytet och universitetet anses vara det bästa i landet. Eftersom jag aldrig varit i Chile eller Sydamerika över huvud taget så hade jag inte riktigt några förväntningar när jag åkte dit, jag tänkte mig att det skulle vara lite likt de andra länderna i Latinamerika som jag besökt (Costa Rica, Cuba, Mexiko) men var införstådd i att de skiljer sig på många sätt. Jag förberedde min inte speciellt mycket. Det viktigaste var att fixa en sjukförsäkring eftersom sjukvården är privat. Jag löste en utlandsförsäkring med mitt svenska försäkringsbolag som var väldigt prisvärd, dessvärre insåg jag lite sent att deras självrisk är på 1 800 kr vilket blir rätt mycket om man måste till läkaren mer än en gång. Hade jag fått göra om det valet så hade jag tecknat en chilensk försäkring då de brukar ha en mycket låg självrisk eller ingen alls. PUC skickar även ut en lista på betrodda försäkringsbolag innan skolstart som man kan utgå ifrån. PUC kräver ett B2-cerifikat i spanska men då jag haft spanska som andra modersmål så räckte det med ett intyg från min förälder och KTH. Man har rätt att stanna i landet i ett halvår som turist vilket gjorde det onödigt att söka studentvisum. Visumet går ut efter 90 dagar och efter det måste det antingen uppdateras i landet eller genom att åka in och ut i landet. Att göra det i landet är dyrt och handläggningstiden verkar väldigt lång så jag såg till att planera in en resa innan tidsfristen löpte ut så att det gick ihop. När det varit cirka 3 månader av studier arrangerade flera företag rätt billiga resor till Argentina då det är så många studenter som måste förnya, så det är egentligen inget man måste planera själv. Ska man plugga i mer än ett halvår så rekommenderar jag att börja processen tidigt, jag har kompisar som det tagit över ett halvår att få sitt studentvisum. Det finns inga speciella rekommendationer för vaccin mer än de som man vanligtvis bör ha, vill man åka till typ Brasilien och Bolivia kan gula febern vara bra att ha men den kan man ta för samma pris i Chile.

Ankomst

Skolan började mycket tidigare än vad jag hade trott (4:e augusti) och jag fick datumen för terminsstart väldigt sent så på grund av andra resplaner som jag hade den sommaren fanns inget annat alternativ än att komma fram dagen innan terminsstart. Jag rekommenderar såklart att komma lite tidigare för att installera sig lite innan skolstarten men det funkade förvånansvärt bra för mig. Första dagen var en kort formell introduktion på universitetets äldsta campus (Casa Central). Skolan satte ihop en gruppchatt på Whatsapp innan skolstart med alla utbytesstudenter, det blev oftast rätt rörigt i den chatten då det var runt 200 studenter i den men den hjälpte mig mycket. Dels var det alltid någon som redan frågat och fått svar på de frågor som jag hade, dels så lärde jag känna mina vänner genom chatten. När vi haft den första introduktionsdagen så var det några som styrde upp en lunch efteråt i chatten, jag hakade på och det var på den lunchen som jag lärde känna mina kompisar som jag umgicks med resten av terminen. Utöver den formella introduktionen hade de en campus-tour som pågick under en dag på det största campuset (San Joaquin), den touren var väldigt bra eftersom campuset är gigantiskt. Universitetet höll ingen mottagning men hade en grupp med chilenska studenter som höll aktiviteter (de höll även i campus-touren) för utbytesstudenter under terminens gång. Jag var knappt på några sådana aktiviteter då jag och mitt kompisgäng rätt snabbt började fylla kvällar och helger med resor och aktiviteter.

En sak som jag inte var helt införstådd med när jag kom till Chile var hur kallt det var i augusti. Vintern sträcker sig till september men september-november är fortfarande vårmånader och kan vara

rätt kalla med. Jag kollade väderprognoserna innan och såg att det var strålande sol och 15 grader på dagarna så jag trodde att en vårkappa skulle räcka på vintern... Jag önskade att jag hade haft med mig en dunjacka för även om det blev riktigt varmt när solen låg på så sjönk temperaturen radikalt och vi hade alltid runt 0 grader på kvällen och morgonen. Både klassrum och huset jag bodde i var inte uppvärmt så det var riktigt kallt och jag hade verkligen med mig för lite kläder då jag bara hört om hur varmt det blir senare under våren och sommaren. Jag fick köpa en hel del kläder för att överleva de första månaderna, något jag hade kunnat undvika om jag varit lite mer påläst.



Dans på första introdagen på PUC



Campus San Joaquin i augusti

Ekonomi

Jag hittade inga bra stipendium och ABE-skolan har inga bidrag till studier i Sydamerika. Däremot så tog jag merkostnadslån hos CSN samt hyrde ut min lägenhet i Stockholm som gav några tusenlappar extra. Jag betalade ca 4000 kr/månad för att vara inneboende vilket är en rätt bra deal för att bo i ett väldigt attraktivt område. Mat på mataffären var ungefär samma pris som i Sverige men att äta ute på restaurang är betydligt billigare, jag åt sällan över 200 kr på bra restauranger och en öl kostade aldrig mer än 50 kr. Pluggar man mindre än ett år på PUC får man inte studentkort på tunnelbanan, däremot är tunnelbanekortet relativt billigt ändå. Jag betalade cirka 100 kr/vecka, man fyller sitt kort med pengar och så dras det för varje resa man gör. Det finns inga månadsplaner eller liknande som i Stockholm. Den största avgiften för mig under utbytet var att flyga till och från Santiago, jag lyckades hitta biljetter för cirka 8000 kr en väg och jag upplevde det som ett bra pris. Ett litet spartips om man pluggar på campus San Joaquin är att köpa lunch från stånden precis utanför ingången till campus, dessa är riktigt bra och billiga. Jag köpte lunch för ca 20 kr när jag var i skolan, detta är betydligt billigare än restaurangerna som finns på campus.

Boende

Universitetet tillhandahåller ingenting när det kommer till bostäder men skickar med en lista på flera olika studentboenden så jag sökte runt lite innan jag åkte men tyckte det var mycket svårt då jag inte riktigt visste vart jag ville bo och vad som var ett rimligt pris. Min idé var att hitta något på plats men cirka en månad innan jag åkte iväg så fick jag ett erbjudande från en kompis till min pappa som hyrde ut ett rum i sin lägenhet. Det kändes väldigt tryggt att bo med någon som jag visste gick att lita på och priset var också bra så jag körde på det, vilket visade sig vara ett väldigt bra beslut. Då Santiago kan vara lite farligt så rekommenderar jag verkligen att bo i någon av de rikaste kommunerna; Providencia, Las Condes och Vitacura. Nuñoa och La Reina är kommuner som jag också kunnat tänka mig bo i. I dessa finns de flesta bra caféer och restauranger och det är lite renare och grönnare än att bo i centrum. Jag bodde i Providencia och skulle inte vilja bo någon annanstans. Den extra kostnad som läget kan tillföra kände jag helt klart var värt det, jag bodde även lite längre bort från campus än mina vänner

som bodde i centrum men för mig var det värt det. Jag upplevde att standarden i regel är väldigt bra i Santiago, det är kanske inte lika nyrenoverat och snyggt inrett som i Sverige men alla hem jag har besökt har varit rena, fräscha och fullt fungerade.

Många av studenterna på PUC bor på studentboendet LivinnX och jag var även intresserad av att bo där innan jag fick det boendebjudande som jag tog. Det som är positivt med LivinnX är att väldigt många studenter bor där och att det finns många delade boenden, de flesta av mina kompisar bodde med 4 andra som de på så sätt blev goda vänner med. Sedan har de mycket sociala aktiviteter på boendet som kan vara skönt när man är ny. Jag gick dock på många av dem utan att bo där då jag blev inbjuden av mina vänner som bodde där. Det negativa är att det är i ett väldigt tråkigt och lite osäkert område (nära La Moneda) samt att det är fest där hela tiden. Jag som gillar att kunna stänga dörren om mig är glad över att jag hade ett annat boende pga all fest men jag vet att mina yngre kompisar var väldigt nöjda med det. Utöver det vet jag att det finns många lite mindre fristående hus där man bor ett 10-tal studenter ihop som ska vara helt okej med.

Universitetet och studierna

PUC är stort och jag tror i princip alla utbildningar finns. En stor skillnad mellan KTH och PUC är att man laborerar ihop sina kurser på egen hand. Alltså får man sitta och testa sig fram med kurserna så att de inte krockar i schemat, dock går många kurser med 2-3 olika schemaläggningar och lärare per termin. Ett tips är att ha tänkt ut sina kurser och schemaläggning innan man får access till kurserna, så att man är snabb när kurserna släpps, de kan nämligen bli fulla. Ett annat tips är även att lägga sina kurser så att de går samma dagar, jag hade bara föreläsningar två dagar i veckan vilket var skönt då resan till campus var rätt lång och jag tyckte det var värdefullt att kunna ha hela studiedagar hemma. De flesta kurser går på spanska, vet att det fanns någon kurs inom juridik på engelska men det fanns inget på engelska som var aktuellt för mig. Undervisningen skiljde sig också mycket från KTH. Dels så var det betydligt mindre klasser (max 30 studenter) med mer interaktion mellan studenter och läraren, dels bestod kursen oftast av mycket fler moment än på KTH. En kurs bestod ofta av flera prov som utgjorde olika procentenheter av kursen samt närvarobetyg, för att beräkna ut det slutgiltiga betyget multiplicerade man alltså procentenheter med delbetygen. Fler moment i kurserna bidrar till att arbetsbördan känns högre än på KTH men faktum är att det blir en jämnare fördelning, man pluggar ju oftast väldigt hårt i slutet på en kurs på KTH. Procentuppdelningen kan även bidra till att man inte ens behöver göra vissa moment i kurserna och att gränsen för godkänt ofta är lite lägre än på KTH. Ett tips är att sätta upp ett excelark för att hålla koll på hur man ligger till, det kan nämligen vara rätt rörigt i och med att man går ca 5 kurser om man studerar heltid. Jag upplevde att kvaliteten på undervisningen var bättre på PUC. Lärarna kändes även mer engagerade och det fanns en vilja bland dem att studenterna skulle klara kurserna som jag kan sakna på KTH.

En annan skillnad är att mycket av studierna är väldigt litteraturlastiga, detta var en chock för mig då jag läst väldigt lite under mina år på KTH och dessutom har väldigt lite erfarenhet av att läsa på spanska. Det var riktigt tufft i början och jag fick efter någon månad minska studietakten mycket på grund av arbetsbördan kopplad till litteraturen. Jag började med att plugga 100% och justerade till 74%, detta var möjligt då jag pluggat en termin innan jag började på KTH som jag kunde tillgodoräkna senare som valbara kurser. Uppsidan med att läsa så mycket var dock att arbetet var rätt portabelt (jag läste mycket på bussen, tunnelbanan och på mina resor) och att spanskan förbättrades radikalt. Läsningen går också snabbare och snabbare, i början när man är ovan går det väldigt trögt.

Jag läser fastighetsekonomi på KTH och det finns inte på PUC så jag skrev in mig på institutionen för Ekonomi och Administration. Jag kände direkt att min kunskap från min master inte riktigt matchade den som studenterna på mastern för "Ingenieria Comercial" hade. De flesta kurser där är MBA-kurser och håller mycket hög nivå, jag behövde dock några HP på avancerad nivå så jag började med att gå två kurser där, dessa reducerade jag senare ned till en. Båda kurser höll sjukt hög nivå och var mycket intressanta men jag insåg att det var väldigt mycket nya termer och svårt att helt plötsligt göra det på spanska, speciellt finans. Den kursen jag slutligen fortsatte gå låg under administration, vilket jag

kände hade ett lättare språk som i sin tur gjorde kursen lättare för mig. En till sak som kan vara bra att veta är att de flesta utbytesstudenter på PUC pluggar på kandidatnivå, så pluggar man masterskurser är sannolikheten väldigt hög att man är den enda utbytesstudenten i klassen.

Kurser

DPT7055 Selección de Atletismo Mujeres

Jag var med i skolans friidrottslag vilket gav 3 hp. Vill man vara med i ett av skolans idrottslag så behöver man komma i kontakt med idrottsinstitutionen för att göra något typ av antagningsprov. Då jag friidrottar hemma i Sverige så behövde inte jag göra det utan de kunde göra den bedömningen utifrån mina resultat på tävlingar. Jag kom i kontakt med en person från idrottsinstitutionen som kunde koppla samman mig med den tränare jag senare började träna med under campus-touren. Kör man någon sport eller vill ta upp en gammal sport så rekommenderar jag att söka till idrottslagen, det brukar inte vara så hög nivå, det är enkla HP och en god chans att lära känna nya människor. Skolan håller även kurser inom idrott som är på låg nivå, det verkar också vara ett kul sätt att komma/hålla igång träning som samtidigt ger HP.

EAA305A Direccion de Empresas y Estrategia

Detta är en masterskurs på institutionen för Ekonomi och Administration. Under kursens gång gick vi igenom olika strategier inom företagsledning och teorier kopplade till dessa. Jag tyckte den var kul då kursen kopplade mycket teori till existerande bolag och all information kändes väldigt relevant. Dessutom tyckte jag att läraren (Carlos Portales) var en väldigt duktig lärare som höll korta men väldigt intressanta föreläsningar och valde litteratur med omsorg. Upplägget för kursen kan skrämman en men jag tyckte det var skönt att den inte innehöll några grupparbeten, som de flesta ekonomikurser på mastersnivå har. Under kursen hade vi närvarobetyg, 4 kontrollskrivningar, 3 tentor och till de flesta föreläsningar skulle vi läst ett case (casen var dock en fröjd att läsa, mycket intressanta) samt lämnat in en skriftlig reflektion om caset.

ICP0603 Mujeres y Política en América Latina

Kandidatkurs på institutionen för Statsvetenskap. Jag läste denna för att få lite mer kunskap om Latinamerika och de olika ländernas politik men med en intressant vinkel, kursen uppfyllde verkligen mina förväntningar och jag lärde mig mycket. Läraren var något virrig (Beatriz Roque) och kurslitteraturen kändes inte alltid helt genomtänkt men det var enkelt att klara kursen så länge man låg i fas med litteraturen. Kursen bestod av närvarobetyg, fyra kontrollskrivningar, två tentor och en skrivuppgift.

IHI0224 Historia de América Contemporánea

Kandidatkurs inom historia, namnet är lite förvirrande men det är endast historia om Latinamerika. Denna kurs intresserade mig av samma anledning som kursen ovan, jag ville lära mig mer om Latinamerika. Kursen var mycket intressant och föreläsaren (César Albornoz) var bra. Tyvärr kommer man inte undan det faktum att litteraturen oftast är gammal, av många sidor och har ett svårt språk när man läser historia. Det som var positivt var att många utbytesstudenter gick denna kurs så vi gick ihop och delade upp litteraturen mellan oss vilket gjorde det överkomligt. Läraren hade även koll på vilka utbytesstudenter och lovade oss att ta hänsyn till detta, det märktes verkligen i examinationen så i slutändan var kursen inte så svår som den verkar. Kursen består av tre kontrollskrivningar och en tentamen.

Staden och landet

Santiago är en fantastisk stad med mycket puls och trevliga ställen att besöka. Den största kulturkrocken är väl kriminaliteten, det finns mycket fiktjuvar så man ska vara väldigt försiktig med sina värdesaker. Jag såg till att sällan ta med min dator till universitetet och alltid ha en mindre väska med blytlås som jag förvarade mina värdesaker i. Det händer även att folk blir rånade, främst efter att det blivit mörkt. Jag såg därför till att ta taxi om jag skulle någonstans på kvällen, det är väldigt billigt så den taktiken fungerade bra och jag klarade mig utan att vara med om några otrevligheter.

Chilenarna är kända för att vara kalla jämfört med folk från andra latinamerikanska länder, det är jag beredd på att hålla med om men min bedömning är att svenskar är ännu kallare så jag tyckte inte det var något problem. Jag lärde känna många chilenare under utbytet och alla var mycket trevliga. En annan kulturkrock är språket, den chilenska spanskan är fylld med slang och ett speciellt sätt att prata som är svårt. Jag har hört mycket chilensk spanska tidigare så jag hade inga större problem men var inte rädd att fråga om ord och saker du inte förstår – de flesta chilenarna vet att den är svår för utlänningar!

Slutligen vill jag slå ett slag för att resa runt i Chile. Chile har ett helt fantastisk natur- och djurliv som man inte får gå miste om! Dessutom är flyg och bussar inrikes oftast mycket billigt. Under min tid besökte jag ön Chiloé, Viña del Mar och Valparaiso, stränderna Pichilemu, Matanzas och Zapallar, Atacamaöknen samt norra Patagonien (Carretera Austral) och jag rekommenderar verkligen alla resmålen, de var helt fantastiska. Om jag hade haft tid och pengar hade jag gärna velat se södra Patagonien, Torres del Paine och Eldslandet, detta hann blir alldeles för dyrt och vi valde därför att besöka norra delen istället. Så vill man åka dit, boka i god tid! Slutligen vill jag även slå ett slag för bergen som omger Santiago, det finns otrolig natur på väldigt nära avstånd. Under min tid besökte jag Embalse el Yeso och El Morado i Cajón del Maipo, båda ställena var magiska!



Santiago från utkiksplatsen Santa Lucia



Embalse el Yeso



Pichilemu



Zapallar, bästa stranden enligt mig!

Fritid och sociala aktiviteter

Som jag nämnt innan så tränade jag friidrott nästan varje dag med en grupp som jag fann genom universitetet, träningarna, gruppen och tränarna var jag mycket nöjd med och jag är glad att jag fick den möjligheten. Annars hade jag mitt kompisgäng med andra utbytesstudenter som jag träffade

första dagen på skolan, vi gjorde många resor och hittade på saker nästan varje dag. Vi var ett gäng på 10 tjejer med olika nationaliteter som umgicks väldigt tätt under en lång period och det är jag så tacksam för, jag har verkligen fått några nya vänner för livet. Utöver de resor som jag nämnt ovan så åkte vi till Rio de Janeiro och Peru där vi besökte Lima, Cusco och Machu Picchu. Båda resorna var mycket lyckade och jag är så glad att jag åkte trots att det gav mig lite huvudvärk i studierna innan och efter avfärd. Det är möjligt att hitta bra flygresor inom Sydamerika och är man duktig på att planera och har disciplin att studera under resan är det verkligen värt att åka iväg några dagar. Som sagt så erbjuder tempot på skolan inga större uppehåll men vi lyckades alla komma iväg på korta resor under helger och lovdagar, i och med att Chile är katolskt upplevde jag att de hade fler röda dagar än i Sverige.



Atacamaöknen



Rio de Janeiro



Patagonien



Chiloé



Lima



Machu Picchu



Min träningsanläggning (ej campus)



Studentaktivitet med vänner

Hållbarhet

Santiagos kollektivsystem fungerar väldigt bra och är tryggt, jag använde mig av det hela tiden. All litteratur som tilldelades var även digital och tillgänglig gratis för alla studenter så vi behövde aldrig köpa böcker eller dylikt.

Rekommendationer och övriga reflektioner

Jag kände att utbytet var en unik möjlighet att åka och uppleva ett ställe som inte är möjligt att åka till på semester och jag är så glad att jag reste så långt bort. Det var bitvis lite läskigt men jag är så glad att jag gjorde det och att jag åkte utan att känna någon, det tvingar verkligen ut en i nya sammanhang och jag hade aldrig en tråkig stund under min tid i Chile. Så tycker du att Chile verkar coolt och du kan spanska, åk! Du kommer inte ångra dig 😊



Santiago i december