

**RESEBERÄTTELSE****Namn****År och termin för utbyte**

Patrick Lundmarck

2022 HT

**Utbytesuniversitet**

Oxford Brookes University

**Utbildningsprogram**

Sustainable Urban Planning and Design

## En höst i Oxford

### Innan avresa

Jag valde att åka på utbyte för att komma ut från min comfort-zone. Att göra ett utbyte under studietiden är verkligen en chans att kunna testa på ett nytt sammanhang utan att binda upp sig, något jag rekommenderar alla att göra! Mitt val föll på Oxford Brookes University i Storbritannien. Språket och terminstiden (september-december) var två faktorer som vägde in rent praktiskt, eftersom jag ska skriva exjobb under vårterminen, men också stadens historia gjorde att jag ville åka dit. Staden ligger också runt en och en halvtimme från London. Eftersom Storbritannien lämnat EU trodde jag att ett visum skulle vara nödvändigt, men eftersom jag studerade en kortare tid än 6 månader behövdes inte det.

### Ankomst

Jag anlände till Oxford en vecka innan studiestart, vilket var när jag fick tillträde till mitt boende. Det var också då 'freshers week' drog i gång, vilket var ett organiserat mottagande generellt för nya studenter. Men det fanns också vissa aktiviteter specifikt för utbytesstudenter. Det var till exempel en mäsas där både lokala företag och universitetsklubbar deltog. Det fanns också ett event för alla olika sportklubbar exempelvis fäktning, rodd och fotboll.

### Ekonomi

Eftersom jag reste i kristider med hög inflation var det mesta väldigt dyrt. Över lag upplevde jag det som något dyrare än i Sverige, speciellt importerade varor efter Brexit. Vi umgicks ofta ute på puben snarare än hemma, vilket också gjorde att kostnaderna lätt drog i väg. Växlingskursen är också lite lurig, det är lätt att tänka att ett pund ungefär motsvarar 10 kronor, när det snarare är 13. Alla inköp blev således alltid lite dyrare än jag räknat med! Jag hade dock tur som kunde ansöka om Erasmus-stipendium, möjligen var det sista året efter Brexit.

Med Erasmus och CSN + merkostnadslån hade jag ungefär 16 000 att röra mig med varje månad. Jag betalade även vissa boendekostnader i Sverige under studietiden vilket gjorde att jag använde en del sparpengar för att klara utgifterna.

### Boende

Smidigt nog så kunde man ansöka om boende via universitetet och vara garanterad rum med delat kök och eventuellt badrum. Jag hade eget rum och badrum men delade kök. Det fanns olika bostadsområden man kunde hamna i. Jag bodde i Clive Booth, vilket låg ungefär 10 minuters promenad från campus och 20 minuter från stadskärnan. Läget var bra men standarden på boendet var ganska låg och väldigt brittisk med heltäckningsmatta och fukt. Jag betalade nästan 750 pund i månaden, vilket motsvarar ca 9500 kr. Dessutom ingick inte tvättmaskin, utan det fick man bekosta själv. I början av terminen kostade det ungefär 60 kronor att köra och torka en maskin, vilket sänktes till 25 kronor sista månaden.

Köket delade jag med 5 andra utbytesstudenter, vilket fungera bra och gjorde det lätt att hitta andra att umgås med. Som sagt var läget väldigt bra, och jag gick mest överallt. Man kunde även ta bussen in till stan. Universitetet erbjöd ett busskort för 8 pund som gav dig fria resor hela terminen.

## Universitetet och studierna

Oxford Brookes har ungefär 17 000 studenter och en blandning av akademiska fakulteter. Från arkitekter och ingenjörer till lärare och biomedicin. Campus är väldigt modernt med en öppen och inbjudande arkitektur. Klasserna på master-nivå inom samhällsbyggnad var små, ungefär 10–12 personer i varje kurs, vilket gjorde att undervisningen blev väldigt gemytlig. Undervisningen bedrevs dels genom föreläsningar och workshops, dels genom vissa exkursioner för att relatera det teoretiska till praktiken. Det fanns också möjlighet att prata med läraren om olika uppgifter eller övriga frågor vissa timmar, vilket var bra.

Som mastersstudent hade jag också möjligheten att ansöka om att få tillgång till 'the bodleian libraries' i staden som är kopplade till Oxford University. Jag pluggade en hel del i huvudbiblioteket vilket var en fantastisk känsla. Biblioteket är från 1400-talet så du känner verkligen historiens vingslag. Det kräver underskrift från lärare vilket kanske är lite avskräckande, men tro mig det är verkligen värt det.

## Kurser

Till skillnad från KTH så löpte alla kurserna på halvfart hela terminen. Jag läste två kurser värda 15 ECTS, 30 brittiska, poäng vardera. Båda kurserna var en del i mastersprogrammet för Environmental Assessment. Eftersom kurserna pågick hela terminen var tempot ganska lågt i början. Jag hade bara lektioner på tisdagar och torsdagar vilket gjorde det möjligt att utforska staden en hel del samt resa runt. Mot slutet av terminen hade vi två 70% uppsatser, vilket innebar att de stod för en övervägande del av betyget och krävde ganska mycket tid. Jag läste följande kurser:

### EIAM7001 Effective and Proportionate Environmental Assessment

Fokuserade på miljöbedömning i project (EIA) och var i hög grad relaterad till praktiska ramverk. En stor del av kursen handlade om att ta del av olika miljökonsekvensbeskrivningar och kritiskt analysera dessa. Slutuppgiften fokuserade i stället på att utveckla en egen beskrivning av vilka aspekter som behöver undersökas i en fallstudie liksom en mer teoretisk diskussion kring hur själva processen bör genomföras. Efter att ha läst kursen SEA (strategisk miljöbedömning) på KTH i våras kände jag att den här kursen verkligen var ett bra komplement.

### EIAM7002 Collaborative Working and Knowledge Co-Creation

Dialog och samverkan mellan olika aktörer är en central del av planeringsprocessen, och den här kursen fokuserade på olika metoder för hur samarbete kan hjälpa till att skapa mer effektiva och hållbara beslut men fokus på miljöbedömning. Vi diskuterade dels hur detta kan göras inom organisationen mellan även mellan olika intressenter och lokalbefolkningen. Kursen liknade inte något jag läst på KTH tidigare, utan kändes som ett väldigt bra komplement. Vi genomförde en simulering i ett program som heter spatium, som går ut på att göra ett byggnadsprojekt med fiktiva intressenter och mål. En av uppgifterna var att reflektera kring samarbetet i projektet och hur det påverkade resultatet. Slutuppgiften på 70% var i stället en klassisk essä på 4000 ord.

## Staden och landet

Staden var väldigt mysig. Med omkring 200 000 invånare är det en ganska liten stad, men eftersom den är väldigt kompakt med många mysiga gränder har den en stor stadskärna. Fyllt av medeltida byggnader och mytomspunna pubar rekommenderar jag verkligen att åka hit, och som universitetsstad känns den även väldigt internationell. Även om svenskar och briter har liknande humor, så drar sig folk i England inte för att prata med människor de inte känner. Britterna är även väldigt artiga och använder titlar i högre utsträckning.

Det finns även flera fina grönområden i staden och i närheten som jag önskar jag hade tagit större del av. På fritiden brukade vi umgås på någon av pubarna eller besöka något av staden muséer eller den botaniska trädgården. Många av muséerna är gratis och den botaniska trädgården är gratis mot uppvisande av studentkort. Nära universitetet ligger också Cowley Road, vilket huserar ett gäng klubbar och restauranger. O2 Academy hade både klubb och konserter. Ett tips är att tidigt spana ut om det är några artister som uppträder under terminen! Vädret var också en överraskning. Det var en

ovanligt mild höst men temperaturer på över 17 grader vid flera tillfällen, ända in i mitten av november.

Som tidigare nämnt ligger Oxford nära London, och har en direktbuss som går dygnet runt och tar ca 1:30 timme beroende på trafik. Tågtrafiken provade jag aldrig på, men däremot tog jag buss från Oxford till Liverpool vilket tog ungefär 5 timmar. Med facit i hand kostar en tågbiljett ungefär lika mycket beroende på hur flexibel du är och tar kortare tid, men de slutar ofta gå ganska tidigt. Jag gjorde också en resa till Edinburgh med nattbuss vilket var mindre bekvämt, men billigt! Då måste man dock ta sig till London först. Universitetet anordnade också bussresor till bland annat Wales och Bath för ungefär 25 pund per person.

### Hållbarhet

Som sagt bodde jag väldigt nära universitetet, och nådde större delar av staden inom 30 minuter till fots. Busskort för 8 pund en hel termin var också allt man behövde för att ta sig runt egentligen. Det var också väldigt smidigt att dela på en taxi för att slippa gå hem själv på natten. Alla taxis gick från samma ställe och kostade 8 pund totalt för 4 eller 5 personer. Vi hade inte heller något fysiskt kursmaterial utan allt fanns att tillgå online. Det är lite klurigt att ta något annat än flyget till Storbritannien, men med lite extra tid och vilja ska det sedan ett par månader tillbaka vara möjligt att ta tåget mellan Stockholm och London via ett nattåg till Hamburg, på 24 timmar.

### Rekommendationer och övriga reflektioner

- Som mastersstudent slår jag ett extra slag för att ansöka om bibliotekskort på the Bodleian libraries. Det är verkligen en både historisk och akademisk upplevelse som är oförglömlig.
- Ta med dig sköna skor! Eftersom stadskärnan är relativt kompakt gick jag väldigt mycket under min tid i Oxford, men också för att det är det bästa sättet att uppleva alla slingrande gator och parker.
- Passa på att resa så mycket som möjligt i början av terminen när det fortfarande är varmt och kurserna är mindre intensiva!

