



RESEBERÄTTELSE

Namn

År och termin för utbyte

Farah Kassem

HT22

Utbytesuniversitet
Istanbul Technical University

Utbildningsprogram

Civilingenjör inom samhällsbyggnad

Utbytesstudier i Istanbul



Innan avresa

Sedan jag startade min utbildning på KTH har jag hört om studenter som går på utbytesstudier, och vad de ofta säger därefter är det är en av de bästa upplevelserna de haft, därför tänkte jag- varför inte göra det själv? Jag hade många länder att välja mellan, men jag ville dels ha en stad som var rik på kultur och historia, dels uppleva en miljö som är annorlunda än Sveriges och vad jag är van vid. Ansökningsprocessen är väldigt enkel med tydliga instruktioner. Dessutom är de internationella koordinatorena på plats i KTH väldigt hjälpsamma- de förenklar verkligen hela arbetet. Jag behövde inte vaccineras eller ansöka om visum innan min resa dit. Jag hade stora förväntningar på att jag skulle läsa intressanta kurser baserat på kurskatalogen som utbytesuniversitetet hade på sin sida. Jag förväntade mig även att ett bra boende skulle vara enkelt att fixa. Men det är annorlunda när man kommer dit, och då måste man anpassa sig efter situationen och göra om sina planer lite.

Ankomst

Jag åkte till Istanbul en vecka innan introduktionsdagen för att leta efter mitt boende på plats. Introduktionsdagen bestod av en online presentation där information om allt som behöver göras innan och efter studiestart gavs. Utbytesuniversitet skickade även ut en fil med tydliga instruktioner. Vi blev

även introducerade för Erasmus student network (ESN) organisationen, som framöver skulle hålla aktiviteter för att hjälpa oss att lära känna staden, vårt campus och andra Erasmus studenter mer.

Ekonomi

Vad gäller ekonomin så får man CSN och Erasmus bidraget under utbyteterminen, vilket jag skulle säga räcker för att leva där. Utöver detta hade jag jobbat under sommaren och sparat pengar, då jag inte ville behöva oroa mig över min budget. Jag visste att jag ville gå ut så mycket som möjligt för att ta del av det sociala liv och matkultur som Istanbul hade att erbjuda. Turkiet är definitivt mycket billigare än Sverige, vilket betyder att jag kunde äta och fika ute varje dag utan problem. Men känner man att det blir för mycket utgifter så finns det alltid möjlighet till mycket billigare levnadsvanor. Till exempel erbjöd universitetet frukost, lunch och middag på campus för mindre än 10 kronor. Man behöver betala en liten summa när man ansöker om uppehållstillstånd, men förutom det fanns inga andra obligatoriska avgifter. Även kort för kollektivtrafiken är väldigt billigt för studenter där.



Boende

Jag ordnade min bostad genom en turkisk sida/app, så kallad 'Sahibinden' (man kan välja engelska som språk). Där kunde man hitta bra rum till billiga priser, till skillnad från andra hemsidor som är anpassade för utländska besökare. Man fick inte hjälp av universitetet, men de tipsade om Facebook grupper. Som Erasmus student bor man inte heller i anslutning till campus, utan man hittar sitt eget boende runt om i staden. Först bodde jag på hotell i en vecka så att jag kunde titta på lägenheten innan jag hyrde den. Kostnader i Turkiet är lägre än i Sverige, men standarden är också mycket lägre, vilket betyder att man i slutändan kan komma att betala mycket för ett väldigt simpelt rum. Bästa sättet är att leta i Facebook grupper, då alla Erasmus studenter tipsar och lägger ut rum där. Jag bodde på två olika platser där, Üsküdar och Kadıköy, och båda älskade jag –även om det tog lite längre tid att komma till campuset. Som arkitekt- eller stadsplanerings student är man närmast universitetet om man bor nära Taksim, men jag skulle personligen inte rekommendera att bo där.



Universitetet och studierna

ITU är uppdelat i flera campus där den största är Ayazağa. Jag pluggade på arkitekturfakulteten vilken tog plats på Taşkışla campus, nära det kända Taksim torget. Till skillnad från Ayazağa är Taşkışla bara en byggnad med en innergård, men den är inte liten heller. I Taşkışla pluggade arkitekter, stadsplanerare och produktdesigners. Undervisningen skiljer sig från den i KTH på flera vis. För det första är studierna inte uppdelade i perioder, utan alla kurser läses samtidigt och du examineras i mitten och på slutet av terminen. För det andra har nästan alla kurser obligatorisk närvaro. Jag behövde närvara tre gånger i veckan, där en av dessa pågick bara på förmiddagen. De kurser jag valde var alla på engelska men lärarna pratade ofta på turkiska och översatte sedan till mig. Det erbjöds en turkisk språkkurs en gång i veckan men eftersom den kolliderade med en annan kurs som jag hade valt, kunde jag inte läsa den. Dessutom gavs inga poäng för den kursen.



| Takvim | |
|------------------|---|
| Ders Programım | Ajanda |
| Monday | |
| 09:30/12:29 | MMB-320 13973 - Plan.&Des. for Coastal Land. |
| 13:30/16:29 | MMB-102A 10325 - Drawing |
| Tuesday | |
| Wednesday | |
| 10:30/12:29 | MMB-215 12839 - Other Worlds |
| Thursday | |
| 09:30/12:29 | MMB-315 13573 - Ecologi.Prac.in Urban Design |
| Friday | |
| 09:30/12:29 | MMB-BIM1 13881 - GIS in Urban Planning |

Kurser

Innan i åkte dit hade jag gjort en kursplan baserat på kurskatalogen som var tillgänglig på ITUs hemsida. Personligen behövde jag minst två programspecifika kurser (15 hp) och resten kunde jag välja baserat på mina intressen. På plats när jag skulle registrera mig fanns bara en av kurserna jag tidigare hade valt. Resten av de skulle inte hållas denna termin. Därför behövde jag välja andra kurser och utbudet var varken stort eller intressant just denna termin. Jag valde följande kurser:

- SPL 502E GIS in Urban Planning
- PEM 527E Plan.&Des. for Coastal Land
- KET 531E Ecologi.Prac.in Urban Design
- SNT 103E Drawing
- SNT 123E Film Production

Staden och landet

Jag älskade staden med dess kultur och historia. Istanbul är en väldigt stor stad med mycket att erbjuda och har en stor variation av aktiviteter som är möjliga att ta del av. Man känner sig nästan aldrig uttråkad och det finns alltid något att göra oavsett vad man gillar. Ibland kunde det bli lite för mycket människor och därmed trångt i kollektivtrafiken och på gatorna, men man vänjer sig. Däremot var det jobbigt med trafiksituationen där. Det är väldigt frustrerande när man behöver vara någonstans och man fastnar i trafiken i mer än en timme. Dessutom kan det lukta mycket från fordon när man går på gatorna. Att åka till universitet med en färja var nytt men härligt för mig (särskilt på sommaren), då jag bodde på den asiatiska sidan av Istanbul och ITU låg på den europeiska sidan.



Fritid och sociala aktiviteter

På fritiden var jag mest ute med mina vänner och provade olika caféer och restauranger. De har så många intressanta och mysiga platser att besöka. Vi besökte museer, utställningar och historiska platser. När vi fick ledigt från universitetet reste vi runt i Turkiet. Vi åkte till kuststaden Marmaris och till Gaziantep, som är känd för sin baklava. Förutom detta hade ESN organisationen planerat in utflykter på helgerna, där vi ytterligare fick besöka de populära städerna Kappadokien och Pamukkale. I början av terminen finns ett event där alla olika klubbar i ITU, inklusive sportklubbar, introducerar sig själva. Utbudet där är väldigt stort och det finns så många klubbar som man kan prova. Det är särskilt kul i Istanbul då man alltid kan gå och göra något efter alla föreläsningar och studier; de flesta ställen har öppet sent, till skillnad från här i Sverige.



Hållbarhet

Att leva hållbart är inte så enkelt där, förutom när det gäller transportmedel då kollektivtrafiken är det enda sättet att komma någonstans utan att fastna i trafiken. Det behövdes inte heller kursböcker för mina kurser då det var anteckningar som gällde. Däremot behövde jag ofta köpa vatten och därmed plastflaskor som inte hade pant, vilket betyder att allt slängs i papperskorgen. Alla flaskor eller burkar man köper där kan oftast inte pantas.

Rekommendationer och övriga reflektioner

Främst skulle jag rekommendera att hitta ett boende på den asiatiska delen av Istanbul. Det finns mer att göra där och det är inte många turister, vilket innebär att du oftast ser nya saker och priserna är lägre. Det är dessutom roligare att försöka beblanda sig med den turkiska befolkningen och hitta sina egna rutiner i stället för att befinna sig mellan hetsiga turister hela tiden. Jag försökte ta färjan så mycket som möjligt och undvika tåg, och det var verkligen skönt och uppfriskande. Jag råder starkt att man börjar med uppehållstillstånds processen så snart som möjligt—det är mycket enklare än man tror och underlättar livet där. Gå på ESN aktiviteterna, där träffar man många i början, men planera också mycket själv med människor du träffar där. Det är lite ensamt i början när man flyttar dit och man undrar hur mycket bättre det kan bli, håll ut! Det är verkligen en av de bästa valen jag gjort under min utbildning.

