

Ett riktigt roligt utbyte.

Vem är jag ?

Jag heter Gara Tahir och läser Industriell ekonomi. Jag studerade vid National University of Singapore (NUS) i Singapore. Om jag ska vara helt ärlig så sökte jag till Singapore för Hypen och för att mina kompisar skulle dit (Så vi kunde fixa allt pappersarbete tillsammans). Är extremt nöjd med ”mitt” val x). Verkligen.

Förberedelser

- Ju tidigare ni börjar desto bättre. Det är mycket som ska göras innan man åker. Se till att vara säker på om de kurserna du vill läsa finns på NUS. En bra sida att titta på är NUSMODS.se.

- Glöm inte vaccination. Detta bör göras ca 1 månad innan du åker till Singapore.
- Var noggrann med alla papper som ska fyllas i.
- Ta med passfoton utskrivna till Singapore(Det kommer behövas vid registreringen på NUS).
- Se till att ha adressen redo när du kommer till flygplatsen det kan vara knepigt att fixa internet om man anländer sent.

Ekonomi

När man studerar utomlands har man rätt till merkostnads-lån från CSN. Jag tyckte att 12 000 kr räckte gott och väll för mat, resor och boende. Bor man på campus blir det inte så dyrt med boende. Vi betalade ca 3000 kr i månaden (OBS att det behövdes betalas i förskott innan man anlände i Singapore). Sen hade jag också råd med ca 5 resor under terminens gång.

Boende

Det går att ansöka om boende via universitetet. Antingen ansöker man till ett ”residence”. Dessa är ganska standard boenden (typ en korridor, du har ett litet rum och delar badrum/kök med några andra). Det finns två

alternativ, antingen Prince Georges Park (äldre) eller U-Town

Men U-Town är bättre (också här man hittar de flesta utbytesstudenterna). Det ligger mitt i smeten och har nära till Poolen och gymet.

Alternativet till ett Residence är ett så kallat "College". Det finns flera sådana och är lite mindre (men fortfarande ganska stora). Collegen anordnar fler aktiviteter inom själva collegen och det förväntas att man ska delta (i alla fall till en viss del) i dessa aktiviteter. Dessutom så måste man köpa måltidskort i deras matsal. De flesta utbytesstudenter bodde på Residences men de jag pratade med som bodde på ett college verkade inte missnöjda.

Både College och Residence ligger på Campus. Alternativet som en del utbytesstudenter valde var att skaffa bostad själva (eller som en grupp som delade på samma ställe). Det finns system för att hitta sådana ställen men det är nog klart enklare att bo på Universitetet (och man slipper pendla). Tror dessutom man blir väldigt isolerad av att bo med andra i en lägenhet...

National University of Singapore

Mottagande

Det anordnades många aktiviteter för utbytesstudenter. Dels av universitetet men också av andra. Håll ögon och öron öppna, kolla på informationen du får av universitetet. Finns också diverse Facebookgrupper där det kommer upp reklam för diverse händelser.

Kurser

På NUS läser man 5 så kallade "modules" (samma sak som kurs) åt gången. Kurserna innehåller flera examinerade moment (inlämningar, "mid-terms", "quizes"), dessa vägs samman med en avslutande tenta till ett slutbetyg (sluttentan motsvarar ~halva betyget). Jag skulle säga att det

fanns ett bra utbud av kurser. Det verkade bero lite på fakulteter men på naturvetenskap så var det inte så mycket problem för utbytesstudenter att läsa de kurser man ville.

Har (uppenbarligen) inte lästa alla deras kurser så har ett litet urval att bedöma dem men: Svårighetsgraden varierar en del med kurserna. Arbetsbelastningen är inte mindre än i Lund men om man är orolig kan man nog höra sig för för att undvika de värsta. Föreläsarna var generellt både bra och trevliga. Över lag tyckte jag att undervisningen hade god kvalité.

Fritid och sociala aktiviteter

Det finns väldigt mycket att göra i Singapore och på NUS. Det finns en utbredd klubbverksamhet på NUS. Här finns:

- Sportklubbar (både seriösare universitetslag, vanliga lag och folk som bara träffades och spelade basket/fotboll/whatever. NUS har bra lokaler/planer för diverse idrott.
- Olika kulturklubbar (Dans/Musik/Teater...), vet inte så mycket om dessa mer än att dem finns.
- Många intresseklubbar för olika saker (för olika religioner, nationaliteter osv...)
- Annat inkluderar brädspel, vandring, bergsklättring, dykning, ... De har någon dag i början av terminen då de ställer ut (typ hälsningsgille). Tidvis hade jag fasta aktiviteter 4 kvällar i veckan. Detta är också ett utmärkt sätt att träffa lokala studenter.

Singapore är som sagt en stor stad och det finns mycket att göra i staden. Varken NUS eller Singapore utmärker sig i världen som partystad/universitet (och alkohol är dyrt). Men om du är ute efter häftiga fester så ska du inte vara avskräckt, sånt finns. I Singapore finns även ett antal naturreservat (inkluderat primär regnskog). Det finns inga stora däggdjur (Tiger/Elefant/Tapir) kvar men en del

annat. Om du är ointresserad (eller rädd) för att stöta på ormar och andra tropiska djur så behöver du inte vara rädd. Jag såg bara ormar när jag letade efter dem (fråga mig om du vill ha tips). Resor inom Sydost Asien är definitivt att rekommendera under loven. Det finns alternativ för alla smaker. Priserna i de omkringliggande länderna är bra. Det finns bra flygbolag (med bra pris) som flyger från Singapore. Ska du till Malaysia så kan du ta buss. OBS, OBS: En sak är dock viktigt att tänka på: Svenska utbytesstudenter får en försäkring när de åker. Men jag tror inte att det gäller utanför landet som du ska till. Om du åker till Singapore betyder det att din försäkring kan sluta att gälla i princip så fort du lämnar staden. Tänk på/kolla upp hur det funkar med detta. **Kostnader**

Singapore är ingen billig stad, men behöver inte vara allt för dyrt heller (tror det har blivit utnämnt till världens dyraste stad i någon kategori). Boendekostnad varierar beroende om du vill ha AC eller inte. Jag hade ingen AC (ansökte om, men fick ett rum utan, de är populära). De första veckorna var det klart jobbigt men jag vande mig till slut (cirkus 10,000-15,000:- per termin, grovt gissat).

Staden och Landet

Singapore är en stadsstat i Sydost Asien med 6 miljoner invånare. Landet är litet och man kommer till de flesta delar under 1 1/2 timme med den utmärkta kollektivtrafiken (om man ska från ena sidan till den andra). Landet utmärker sig av en stor blandning av olika kulturer (något som lokalbefolkningen är mycket stolta över). Främst befolkas ön av Indier, Kineser och Malaysier. Det räknas även som en "Global Stad" och det finns folk från alla världens hörn.

I Singapore finns alla dem bekvämligheter man kan förvänta sig av ett "modernt samhälle" men känns fortfarande som en väldigt unik stad (och väldigt olik Sverige). På en timme kan man antingen befinna sig bland

skyskrapor eller primär regnskog, och det mesta där emellan. Staden ligger även bra till för resor. Det är väldigt billigt att resa inom Asien

Singapore klimat gör att det blir väldigt fuktigt och varmt. (När jag bodde utan luftkonditionering började det uppstå mögelfläckar på saker jag inte använde...).

I Singapore så lagar man i princip inte mat själv (på U-Town hade köket bara en mikro). Man kan dock köpa en måltid för 20-30 sek i en Food Court. Dessa finns över allt och har ett bra utbud (mycket ris och kyckling). Både kvalitén och mängden var god, inget att klaga på.

Jag tror att Singapore är ett bra Land att åka till om man inte vill känna en för stor kulturkrock. Det är

Kollektivtrafiken är bra och går ofta (dock inte efter midnatt!). Kostar kanske 6-10:- (beroende på hur långt du åker). Annars är Grab billigt vilket är deras motsvarighet till Uber.

Du kan köpa det mesta i staden, inte nödvändigtvis billigare än i Sverige. Det finns många shopping centras. Om du vill ha billiga saker kan du prova Mustafa Center i Litte India där man kan köpa det mesta (varierande kvalité dock).

Övrigt

Det viktigaste att komma ihåg kan vara om försäkringen om man ska resa. Annars kan jag rekommendera Singapore, här finns något för alla. Det främsta problemet skulle vara temperaturen.

Missa inte:

- Resa i Sydost Asien. Det finns sjukt fina ställen att besöka.
- Kolla NUS klubbar om det finns något för dig.

Rekommendationer och övriga reflektioner

Jag rekommenderar verkligen Singapore. Det var riktigt roligt. Det bästa är alla resor man hinner göra till riktigt magiska ställen. Jag hade rekommenderat att inte ta de 5 svåraste kurserna man hittar så man hinner göra lite annat också.