

**RESEBERÄTTELSE****Namn****År och termin för utbyte**

Jacob Toresson

HT19

Utbytesuniversitet

National University of Singapore

Utbildningsprogram

Civilingenjör Industriell Ekonomi, datateknik och kommunikation

En utbytestermin på National University of Singapore

Jag heter Jacob Toresson och läser tredje året på civilingenjörsprogrammet Industriell Ekonomi med inriktning på datateknik och kommunikation. Jag valde att spendera höstterminen åk.3 i Singapore som utbytesstudent på National University of Singapore. Utöver studierna extrajobbade jag även som ambassadör för KTH. Om du funderar på utbyte rekommenderar jag starkt att söka och framför allt att söka NUS.

Innan avresa

Jag sökte utbytesstudier för att jag ville utmana mig själv och uppleva nya kulturer. Jag har alltid gillat Asien och planerade att resa mycket under utbytet så Singapore var ett givet val. Jag valde just National University of Singapore baserat på dess höga ranking, bra studentliv och baserat på rekommendationer från andra studenter som varit där. Jag valde att åka på utbyte åk.3 då jag planerar att åka även åk.4.

Mina förväntningar innan avresa var höga. Jag förväntade mig en fullspäckad termin med mycket resor, roliga aktiviteter med andra utbytesstudenter, plugg och arbete. Och precis så blev det.

Innan avresa var det väldigt mycket formulär och dokument och liknande som behövde fyllas i och skrivas på. Just NUS är kända för att vara ganska jobbiga administrativt med massa papper och liknande så var noggrann med att allt som ska fyllas i och skicka in allt i tid för att öka dina chanser och få plats på de studentboendet och kurser du vill ha.

Jag tog inte några språkkurser innan avresa då hela undervisningen ges på engelska. Då jag planerade att resa runt mycket i Asien tog jag en del nya vacciner innan avresa, ska man endast vistas i Singapore är det dock förmodligen inte nödvändigt. All information om hur man fixar visum får man från NUS på mailen några veckor innan avresa.

Ankomst

Jag åkte ner tre den 25 juli vilket var 3 dagar innan första uppropet så jag hann packa upp och fixa en del grejer till studentboendet innan mottagningen drog igång. Hör man av sig och frågar är det helt okej att flytta in i studentbostaden tidigare om man betalar lite extra.

Det var ett organiserat mottagande i ungefär två veckor innan skolan började av en kår som ansvarar för alla utbytesstudenter. Mottagningen var jättebra för att lära känna andra utbytesstudenter, flera av de som jag umgicks med och reste med under hela terminen träffade jag under mottagningsveckorna.

Ekonomi

Generellt är Singapore ett dyrt land att leva i men som student kan man komma billigare undan. På Campus kostar en måltid ungefär 4-6 Singapore dollar (30-45 kr) beroende på vilken food court man går till. Om man inte räknar med resande och andra aktiviteter klarar man sig på studiebidraget och

lån utan problem men jag rekommenderar starkt att ha pengar utöver studiebidraget sparade då det förmodligen kommer bli en hel del övriga utgifter, särskilt om man reser.

Jag sökte inte några stipendium eller liknande från KTH men däremot så jobbade jag som studentambassadör vilket innebar att jag fick en lön på ungefär 3000 kr i månaden från KTH.

I samband med ansökan är det några administrationskostnader och man behöver även betala hela boendekostnaden i förväg.

Boende

Jag valde att bo på Campus vilket jag starkt rekommenderar. Nästan alla utbytesstudenter får ett boende på Campus. Mitt förstahandsval var en studentlägenhet i Utown med AC vilket jag tyvärr inte fick. Utown är det överlägset finaste studentboendet som i princip alla utbytesstudenter väljer som sitt förstahands val vilket gör att det finns betydligt fler sökande än platser.

Jag blev tilldelad en studentbostad i Prince Georges Park vilket jag skulle säga är det bästa alternativet efter Utown om man är utbytesstudent. Standarden på studentrummen och toaletter och liknande är generellt ganska låg men man vänjer sig snabbt. De flesta rum har inte AC och möbler och liknande är gamla och slitna. Däremot har nästan alla studentboenden gemensamma ytor och faciliteter såsom pooler, tennisplaner, fridrotsarenor, gym och food courts och dessa håller en mycket hög standard. Jag hade tennis, basketplaner, gymnasalar och ett gym bara några meter från mitt studentrum. Att nyttja dessa faciliteter är helt gratis och alla kan nyttja alla faciliteter på campus oavsett vart på campus man bor.

Universitetet och studierna

NUS campus är stort och utspritt. Det finns hela 7 busslinjer bara för att köra runt studenter till campus olika delar. Universitetet bedriver verksamhet inom de flesta ämnesområden, i princip finns motsvarigheten till allt som finns på KTH och lite till på NUS, dock går det inte att få kurser på NUS business school som utbytesstudent från KTH.

Alla kurser ges på engelska och de allra flesta studenter använder engelska när de kommunicerar med varandra. I många kurser är det till och med förbjudet att vara i samma grupp vid till exempel grupparbeten med personer som har samma modersmål för att skapa mer mångfald inom grupperna.

Kurser

Jag läste tre kurser på 4 Credits var vilket motsvarar ungefär 18 högskolepoäng. Utöver detta läste jag även kursen ME1311 Corporate Finance från KTH på distans. Jag läste kurser inom programutvecklingsteknik, nationalekonomi och retorik.

CS2113: Software Engineering and Computer Orientated programming

Detta var den tyngsta kursen jag läste på NUS och jag skulle säga att arbetsbelastningen motsvarade ungefär 10HP på KTH trots att den endast kunde tillgodoräknades som en 6HP kurs. Kursen var mycket bra och jag lärde mig otroligt mycket. Den bestod av föreläsningar, övningar, en midterm, en tenta och en projektuppgift som löpte parallellt med hela kursen. Generellt var kursen väldigt "hands on" och fokuserade på att utveckla praktiska färdigheter och kunskaper som man som student förväntas kunna på sitt första jobb som utvecklare. Projektet gjordes i grupper och var väldigt flexibelt. Det gick ut på att man inom sin grupp fick komma på ett program och utveckla det genom att tillämpa alla principer som lärdes ut i kursen. Vi valde att göra en applikation som skulle förenkla patienthantering för läkare. All programmering gjordes i JAVA.

Kursen tillgodoräknades som *DD1385 Programutvecklingsteknik*.

EC130: Principles of Economics

En ganska simpel kurs som riktade sig till icke ekonomi-studenter som ville lära sig grunderna i nationalekonomi. Kursen bestod av föreläsningar, övningar, en midterm och en tenta. Samtliga moment var obligatoriska, även föreläsningarna. Både tentan och midtermen hade endast multiple-choice frågor vilket gjorde detta till en ganska enkel kurs. Några djupare färdigheter krävdes inte för att klara tentan. Skulle säga att kursen motsvarade ungefär 3 HP på KTH. Föreläsaren var bra och gick igenom allt mycket tydligt och på ett enkelt sätt vilket gjorde det enkelt att hänga med i kursen och något extraplugg utöver att gå på föreläsningarna och övningarna behövdes inte.

Kursen tillgodoräknades som *ME1310 Nationalekonomi för I*.

Get 1008: Public Speaking and Critical Reasoning

En rolig och utvecklande kurs inom retorik. Kursen krävde ganska lite arbete i förhållande till poängen. Kursen godkändes som en valfri kurs. Denna kurs hade endast två schemalagda tillfällen i veckan vilket passar utmärkt om man vill resa mycket.

ME1311: Corporate Finance

Denna läste jag på distans från KTH då jag inte fick plats på NUS motsvarighet eftersom den ges på Business School. Tentamen skrev jag på Brittiska Konsulatet i Singapore vilket fungerade bra, var precis som om jag hade skrivit tentamen i Sverige och jag hade möjlighet att ringa examinatorn i Sverige och fråga frågor. Dock var det ganska dyrt (5000 kr).

Staden och landet

Singapore är ett litet land som känns mer som en stad än som ett land. Till ytan är Singapore ungefär dubbelt så stort som Stockholm och det bor 5,6 miljoner människor där.

Singapore är en fantastisk stad där det finns otroligt mycket att göra. Landet är mångkulturellt och befolkningen består till majoriteten av personer med asiatiskt ursprung, främst kineser, malayer och indier men påminner trots det mer om en västerländsk stad än en sydostasiatiskt. Staden är ren, modern och människorna är trevliga och hjälpsamma. Kollektivtrafiken är väldigt smidigt att ta sig runt med och även Taxi (Grab) är billigt. Det finns gott om food courts och varje stadsdel har sig egna unika charm och matkultur. Nattlivet är riktigt bra och de flesta utbytesstudenter festar mycket.

Studentambassadör

Utöver att studera och resa var jag även anställd som KTHs studentambassadör under min tid i Singapore. Anställningen var på 10% och alla som åker till NUS på utbyte på höstterminen har möjlighet att söka. Tjänsten innefattade främst att representera KTH på olika mässor i Singapore och andra delar av Sydostasien vilket innefattar att stå i bås och svara på frågor till intresserade studenter men även att hålla presentationer om hur det är att studera i Sverige och framför allt på KTH. Jag åkte bland annat till Jakarta och Bandung i Indonesien och representerade KTH tillsammans med andra KTH anställda samt hjälpte den Svenska ambassaden i Singapore att hålla en presentation om hur det är att studera i Sverige.

Vanligtvis öppnar ansökan några månader innan terminsstart, ett email skickas ut till samtliga studenter som ska till NUS så håll koll efter det om ni är intresserade av att söka. Rekommenderar starkt att söka.

Fritid och sociala aktiviteter

Det fanns gott om roliga aktiviteter på NUS man kunde ta del av som utbytesstudent. Allt ifrån filmkvällar till career fairs och helgresor. Det anordnades även aktiviteter på diverse av universitetets

sportfaciliteter, det fanns till exempel ett tennisslag som många utbytesstudenter deltog i. Detta var ett bra sätt att få kontakt med de singaporienska studenterna då det annars oftast höll sig för sig själva.

Resande

Det blev en hel del resande under terminens gång, både privat och i tjänsten som studentambassadör. Totalt spenderade jag ungefär lika mycket tid i Singapore som utomlands under terminens gång. Jag planerade in mitt schema så att jag hade måndag och tisdag ledigt varje vecka vilket gjorde att jag kunde resa fredag till tisdag utan att missa något obligatoriskt i skolan och vissa veckor där det inte var något obligatoriskt gick det även att få in längre resor. Jag valde även att stanna kvar i Asien två månader efter terminen slutat för att resa. Totalt blev det 14 resor varav flera endast var över helgerna men även längre resor efter terminen. Jag besökte Thailand, Malaysia, Vietnam, Indonesien och Filipinerna. Det var enkelt att hitta andra utbytesstudenter att resa med och det planerades även allmänna resor för samtliga utbytesstudenter man kunde åka på.

Rekommendationer och övriga reflektioner

Jag rekommenderar starkt att söka en utbytestermi på NUS. Det kommer förmodligen strula till sig med kurserna och kännas väldigt stressigt innan allt är på plats men det löser sig tillslut och även om det inte gör det är de bara läsa nå kurs extra när man kommer hem.

Jag heter Jacob Toresson och har ni några frågor kan ni nå mig på jacobtor@kth.se eller +46 700 622 686.