



En salig blandning av demonstrationer, resor, bergsvandringar och mat

Innan avresa

Jag hade inställningen att jag inte skulle åka på utbyte alls under min tid på KTH. Jag upplevde det som att många i min närhet var bestämda på att de skulle iväg redan från dag 1 när vi började, en känsla som jag inte delade. Det gjorde så att jag resonerade att eftersom jag inte har ett enormt sug har jag nog inte ett behov. Nu i efterhand inser jag hur fel jag hade och är otroligt tacksam att jag faktiskt såg till att söka utbyte. Jag hade under hösten 2018 sökt till att göra MFS som kandidatarbete under följande vår, och i samma vecka bestämde jag mig för att även söka utbyte. Lite som ett skyddsnet. För jag inte MFS kanske jag får utbyte, och får då komma iväg lite. Som tur är fick jag båda så det blev raska förberedelser. Jag valde Hong Kong eftersom jag aldrig varit i Asien. Mitt MFS var i Indien så det kändes passande att fortsätta på det spåret och befinna mig på en världsdal jag inte var bekant med. Just utbytesuniversitet kvittade för min del, men jag hade en vän som hade varit på CUHK och då kändes det som ett bra förstahandsval.

När det kom till förberedelserna var det en hel del som behövde fixas. Genom KTH gjordes ansökan för CUHK. Jag blev förvånad över hur mycket det var att hålla koll på. Även ett preliminärt kursval gjordes vid det här laget för att se om jag kunde få de tillgodoräknade i min utbildning. Gällande visumet så fick jag hjälp av både KTH och CUHK. Det gick relativt smärtfritt, men det var många tråd som dödades då allt var tvunget att vara i pappersform. Jag såg till att söka resestipendium från KTH och att söka CSN för både utbytet och terminen jag skulle vara hemma. Just för CSN sökte jag alla merkostnadslån jag kunde. Eftersom jag hade varit på MFS hade jag tagit alla rekommenderade vacciner. För min del var det Hepatit A+B, Japansk Encefalit, Kolera, Tyfus och Hjärnhinneinflammation (meningitis).

Ankomst

CUHK hade gett oss som kom på utbyte två rekommenderade ankomstdatum. Jag tog det rådet och lämnade Sverige 25e augusti. Första veckan var det en hel del aktiviteter, rundvandringar och fester för att vi skulle lära känna varandra och Hong Kong. Det var skönt att vara där en vecka innan plugget började för att få lite koll på stället och hinna rota ner sig lite. Vi fick ett temporärt boende först när man kom fram och checkade in. Under första helgen fick jag mitt riktiga boende och behövde därför flytta. En del hade fått deras permanenta boende från start. Vi alla blev även indelade i olika colleges som hade välkomstmiddagar och annat kul på gång.

Ekonomi

Jag sökte och fick resestipendiet från KTH. Då var mina flygbiljetter bokade och klara, superskönt! Hong Kong är känt för att vara väldigt dyrt när det kommer till boende. Tacksamt nog fixade CUHK boende till alla utbytesstudenter på campus. Hyran för det boendet var ungefär hälften av det jag betalar i Sverige, så för min del blev det extrapengar att leka runt med. Som sagt tog jag även alla lån

jag kunde från CSN. Utöver detta hade jag jobbat väldigt mycket under trean och sommarjobbet körde jag i 12 veckor. Dessa pengar sparades just för utbytet då jag visste det skulle bli dyrt.

Boende

CUHK hade fixat boende till oss utbytesstudenter. I sin ansökan till CUHK fick man välja hur man ville bo. Valen som fanns var att bo på det internationella boendet (I-house) med bara utbytesstudenter, att bo med lokala studenter och ha några obligatoriska måltider eller att bo med lokala studenter utan obligatoriska måltider. Jag valde det sista då jag ville ha kontakt med lokalbefolkningen och inte bara andra utbytesstudenter. Jag resonerade att jag kommer oavsett umgås med utbytesstudenter, och då kan jag testa på att bo med lokala och få lite olika umgängeskretsar. Det var det värt!

Något som är bra att tänka på är att man med största sannolikhet kommer få dela rum med någon eller några. Det är ingen jag kände som fick ett singelrum. Antingen hade man en eller två roomies. Mitt boende var på Bethlehem hall i United College på campus. Det skiljde sig en hel del mellan alla boenden när det kom till standard. Vissa colleges var otroligt lyxiga och fina, medan andra var som I-house och lite mindre trevliga. Bethlehem var ett väldigt bra hostel. Det var inte det nyaste men jag delade bara rum med en annan person, vårt rum var rätt stort och alla delade områden var fräscha. Nedan har jag en bild på mitt rum och utsikten därifrån.



Jag hade att jag delade toalett och dusch med alla andra i vår korridor. Eftersom det blev städad varje morgon tyckte jag aldrig det var ofräscht. Vi var ca 50 personer på 8 duschar och 3 toaletter, men det var aldrig problem med det. Jag behövde aldrig vänta och fick alltid min favoritdusch. Vi delade även kök. Det var inte ett ordentligt kök då det inte fanns en ugn, men det fanns en induktionshäll, varmvattenbringare, mikro och riskokare. Allt annat husgeråd behövde man skaffa själv, vilket jag inte gjorde. Tyckte inte det var värt att lägga ner så mycket tid och pengar på att laga mat när jag kunde köpa på någon av de väldigt många canteens på campus för ca 30–45 kr.

Kostnaden för boendet var väldigt låg då det var CUHKs hostel man bodde på. Det gick på ungefär 8000 kr för hela terminen, en summa som betalades i början på utbytet.

Universitetet och studierna

På KTH är föreläsningar och sådant frivilligt, det var det inte på CUHK. Jag hade föreläsningar 4 dagar i veckan, varje kurs hade 3 timmar föreläsning i veckan. Totalt handlade det om 15 h i veckan för mig då jag gick fem kurser. Vissa professorer brydde sig inte om närvaro, medan för andra var det viktigt för slutbetyget. I en kurs fick man underkänt om man missade fler än 4 tillfällen. Utöver att saker var mer obligatoriska var det mer interaktivt och class participation fanns i nästan alla mina kurser. Det var även mycket kontinuerligt arbete, med kontrollskrivningar, hemuppgifter och inlämningar. Utöver det hade jag mid-terms i några av kurserna. Upplägget berodde mycket på vilka kurser man gick, och jag tror jag fick en jobbig blandning. I teknikkurserna var det mycket assignments hela tiden medan i managementkurserna var det active participation och kontrollskrivningar.

CUHK ligger i norra delen av Hong Kong. Tar man tunnelbanan norrut i ca 20 min från campus kommer man till Fastlandskina! Campus är på över 100 hektar och är på ett berg. Det är mycket att gå, men som tur är finns det en hel del campus-bussar. De är en bra källa för AC när man inte orkar gå i värmen.

Kurser

Jag valde kurser utifrån vad jag skulle läsa på KTH så att jag kunde tillgodoräkna mig så mycket som möjligt. I tabellen nedan har jag kurserna på CUHK till vänster och vad de ska motsvara på KTH till höger. En kurs var en valfri (COMM1120), medan resten var antingen obligatoriska eller villkorligt valfria.

Kurskod	Kursnamn	ECTS/lokal a poäng	Kurskod	Kursnamn
COMM 1120	Development of Mass Communication	3		
EEEN3 010	Building Automation and Control	3	MJ2407	Uthållig Energianvändning
EEEN2 020	Renewable Energy Technologies	3	MJ2411	Förnybar Energi
MGNT 3010	Organizational Behaviour	3	ME2311	Ledarskap och Industriellt Förändringsarbete
MGNT 2040	Managing Human Capital	3	ME2311	Ledarskap och Industriellt Förändringsarbete

Staden och landet



Det finns verkligen allt i Hong Kong. Det är långt ifrån bara skyskrapor, utan det är otroligt mycket natur. Utöver det var lokalbefolkningen otroligt hjälpsamma och snälla varje gång jag behövde hjälp. Det underlättade att alla kunde engelska. Det var givetvis på olika nivåer, men överlag klarade jag mig väldigt bra. Det härliga med Hong Kong är att innerstaden är så lugn, trots att det kryllar av folk överallt. Jag kände inte alls samma stress som finns i Stockholm. Tar man tunnelbanan bara 20 minuter från centrum kan man komma ut till natursköna delarna med bergsvandringar och hajker.

Under min utbytestermi var det mycket oroligheter med protester. De hade pågått väldigt länge redan när jag kom och det hade utvecklats till en rörelse som ville ha ett demokratiskt Hong Kong.

Tyvärr blev mitt utbyte avbrutet ca 1.5 månader tidigare då mitt campus hamnade under belägring som en konsekvens av stand-offs mellan demonstranter och polis.

Fritid och sociala aktiviteter

Det fanns en hel del olika aktiviteter att göra i Hong Kong. Utöver att hajka kunde man engagera sig i olika klubbar på ens college. Det fanns alla möjliga idrotter, men även teater, kör och musik. Jag valde att inte engagera mig på universitetet då jag inte skulle vara där så länge, men jag reste omkring lite i Asien och upptäckte HK. De länder jag hann åka till var Taiwan och Korea. Sedan åkte jag även till Fastlandskina två gånger. Ena gången till Shenzhen och andra gången till Shaoguan.

Rekommendationer och övriga reflektioner

Jag är väldigt glad jag åkte iväg. Även om mitt utbyte fick ett abrupt slut är jag nöjd över att ha åkt och få uppleva Hong Kong under en sådan tid som jag fick.