



RESEBERÄTTELSE

Namn

År och termin för utbyte

Fredrik Karlsson

HT22-VT23

Utbytesuniversitet

ETSAB

Utbildningsprogram

Arkitektur

ETSAB – Lärorikt, kul och stressigt.

Innan avresa

Jag visste redan innan jag började på KTH att jag ville åka på ett utbyte. Att det blev i Barcelona berodde mycket på att jag hade kunskaper i spanska från tidigare. Sedan visste jag också att jag ville ha något väldigt annorlunda från Sverige i kultur och klimat, men i Europa. Så det blev Barcelona. Jag valde att åka tåg ner till Barcelona med interrailpasset. Jag åkte nattåg till Hamburg och hade stopp i Trier, Lyon, Avignon och Sète på väg till Barcelona. Det var en fantastisk resa och jag rekommenderar alla att använda interrail för att åka till ert utbyte. Det är väldigt smidigt och det är bara på snabbtågen som man behöver göra en platsreservation. De långsammare tågen är det bara att kliva på. Väldigt smidigt och prisvärt. För själva utbytet förberedda jag inte så mycket. Jag hade inte fixat lägenhet innan utan åkte ner dit och letade boende.

Ankomst

Jag kom till Barcelona ungefär en månad innan skolan skulle börja. Dels för att leta lägenhet och ha det klart innan skolstart, dels för att ha semester och lära känna staden lite innan. På startdagarna var det en eller två föreläsningar om hur det funkar att välja och skriva upp sig på kurser. Det fanns några introduktions och mottagningsaktiviteter från UPC men inte från själva arkitektskolan. Jag som person är väldigt frigående och jag tror att det behövs att man håller koll på saker själv och är lösningsorienterad. Allt är lite förvirrande i den spanska kulturen i min mening.

Ekonomi

Jag fick inga övriga bidrag än ERASMUS-stipendiet. Barcelona är en av de dyrare städerna i Spanien mat och sådant kostar ungefär lika mycket som i Stockholm, eventuellt lite billigare. Dock är alkohol och att äta ute mycket billigare. Allting du behöver skriva ut för skolan kostar pengar eftersom det bara går att skriva ut i print shops. Det är dock en fördel för då blir det inga felprints med plottrar osv. Du skriver ut mycket papper eftersom allt som presenteras på handledning varje vecka ska vara utskrivet och upphängt. Ett spartips är att en A0 är mycket billigare än två A1.

Boende

Jag bodde i en egen lägenhet i Raval precis bredvid Paral-lel metro. Jag hittade lägenheten via Idealista. Den var ganska dyr i månaden och det var endast för att jag hyrde ut min lägenhet i Stockholm som jag hade råd att hyra den. Det är väldigt stor rullans på inneboende i delade lägenheter osv så mitt tips är att vara med i grupper på facebook och att prata med folk du träffar på stan eller vänners vännar så hittar du någon som har eller känner någon som har ett rum ledigt. Mina kompisar som hyrde ett rum betalade mellan 400-800 Euro i månaden. Min lägenhet kostade €950 plus €150 i el och vatten. Dessutom behöver man ofta betala 2-3 månaders deposition.

Universitetet och studierna

Det är många skillnader mellan ETSAB och A-skolan på KTH. ETSAB fokuserar mycket på den tekniska biten av arkitektur medan KTH är mer konstnärlig och konceptuell. Detta var en skillnad jag uppskattade då jag fick lära mig mycket nytt. Jag tycker att de båda skolorna kompletterar varandra bra. En stor skillnad är att all handledning sker i grupp med ett par utvalda projekt som läraren ger feedback till. Tanken är att man ska lära sig av varandra. Tyvärr är det oftast samma projekt som diskuteras, de som lärarna tycker är bäst eller mest intressanta. Till varje handledning ska allting vara utskrivet och layoutat vilket innebär att man förlorar mycket tid i processen i jämförelse med KTH där lärarna går runt och har handledning individuellt vid ens dator eller eventuellt utskrivet material. En fördel med detta är ju såklart att man får mer erfarenhet inom layouting och att man har delar av projektet färdigt inför slutredovisning.

Om man har kurser som är förmiddagskurser börjar skolan börjar vid 8.30, men jag tror att tiden ska ändras till 9.00 nästa läsår, sedan har man en eller två lektioner innan lunch vid 13.30 och sedan en klass vid 15.00. Alla inklusive läraren är ungefär en kvart sena till allt. Jag skulle säga att 70% av utbildningen blev på spanska eller katalanska och 30% på engelska. Trots att majoriteten av kurserna jag valde skulle vara på engelska.

Kurser

Man väljer och skriver in sig på kurser under tre inskrivningsdagar i början av terminen. Det finns begränsade platser på kurserna så om du har din timeslot i slutet av de inskrivningsdagarna borde du ha en plan b. De flesta kurserna har olika grupper, så det kan vara så att du får den kursen du ville men inte i den engelska gruppen. Skolan har ett bra verktyg för att se om ens kurser går ihop schemamässigt. För mig som behövde ha 30 poäng per termin var det lite pusslande att få ihop.

Design III och IV – Projektbaserade kurser som, trots lite rivalitet mellan de olika projektkurserna, är de viktigaste kurserna på skolan. Den första kursen var bostäder i en rural kontext och den andra var studentbostäder i stad. Det var mycket fokus på de tekniska aspekterna i designkurserna och inte lika mycket på koncept och program. Det fokuseras också väldigt mycket på bra ritningar och layouts. Ibland till en nivå att det känns att det är viktigare än god arkitektur, vilket kunde vara frustrerande. Några föreläsningar ges som är någorlunda relevanta till projekten. Studieresor anordnades i båda kurserna vilket var bland de bästa upplevelserna på utbytet så jag rekommenderar att man åker med på dem.

Urban design III och VI – Projektbaserade kurser i urban design och stadsplanering. Båda kurserna börjar med att undersöka städer och stadsbyggnad på olika sätt genom fallstudier och föreläsningar. Kurserna avslutas med en intervention i en stad som har undersökts tidigare i processen. Mycket fokus även här på bra ritningar och layouts. Funktionalitet, inkludering och olika personers perspektiv är också fokus genom kurserna vilket jag uppskattade.

Architectural representation III och IV – Den första kursen fokuserade på rendering och den andra på parametrisk design i Grasshopper. Väldigt bra lärare och kurser.

Drawing I och II – För att fylla ut mina kurser och få ihop tillräckligt med poäng valde jag de här två kurser som ges i första året på skolan. De fokuserar på handtekniker med blyerts, kol, akvarell och andra tekniker. Ibland kändes kurserna väldigt basic när vi ritade planlösningar och sektioner av rum för hand. Men samtidigt var de väldigt lätta och man fick många credits av kurserna. Ibland var vi ute på utflykt och målade av vackra scener med akvarell, det var det bästa med den kursen.

Walking Barcelona – En kurs som gick ut på att göra flera besök i staden tillsammans med två lärare och diskutera stadsplanering och staden i ett historiskt och nutida perspektiv. Väldigt trevlig och enkel kurs.

Measuring Hadrians villa – En intensivkurs där vi åkte en vecka till Rom och gjorde uppmätningar, undersökte och gjorde ritningar av Hadrianus villa i Tivoli tillsammans med arkitektkontoret Flores y Prats. Spännande, lärorik och mycket intensiv kurs. Jag rekommenderar starkt den här kursen, dock kommer de nog ha en annan location nästa gång.

To look is to project. The architects and photography – En fotografikurs med en dags fotoutflykter där vi fotograferade arkitektur och hade föreläsningar om arkitekturfotografi. Kursen avslutades med att vi satte ihop tre fotoböcker från olika besök.

Staden och landet

Barcelona är väldigt kul för studenter. Många barer och mycket häng om kvällarna. På skolan sitter man och hänger mycket på terrassen och tar en öl. De flesta kulturkrokar handlar såklart om tid. Man äter alla mål mycket mycket senare än i Sverige. De börjar inte servera lunch innan 13 i skolan och de flesta restauranger öppnar inte förrän 20. Alla är också sena till allt. Många människor du träffar, särskilt ute på landsbygden, är nog med att du är i Katalonien och inte i Spanien. Det är lite annorlunda sett från en svensk och nordisk kontext.

Fritid och sociala aktiviteter

Det är ett högt tempo och väldigt intensivt på skolan så jag hade inte så mycket fritid. Jag hade ett väldigt bra utbytesgäng som jag hängde med på kvällarna på olika barer. Det finns mycket bra nattliv i Barcelona och många människor att träffa som är öppna och trevliga. Det är dock lite svårt att lära känna the locals och komma dem nära. UPC har ett bra eget gym med flera sportaktiviteter och gruppträning. Jag fäktades några gånger på det gymmet på deras fäktträning men fick sluta när skolan blev för tidskrävande. Det finns många museum och kultur att ta del av i Barcelona om man vill det. ETSAB har också kvällar på terrassen med livemusik och öl, samt lokalfester ibland.

Hållbarhet

Jag bodde nära tunnelbanan så jag tog den till skolan. Tunnelbanenätet är väldigt bra i Barcelona och kompletteras med bra busslinjer. Det finns också cyklar överallt i staden som man kan köpa ett billigt årskort till, men för det måste man ha ett NIE-nummer.

Det finns inte så mycket övergripande hållbarhetstänk på skolan tyvärr. Ett exempel på när hållbarheten brister är att vi skriver ut väldigt mycket papper som bara slängs efter handledningen, ofta utan att ha blivit kollade på eller kommenterade.

Rekommendationer och övriga reflektioner

Jag hade de bästa upplevelserna av mitt utbyte när jag reste runt på landsbygden i Katalonien, det är verkligen magiskt vackert och mysigt. Det går bra att ta tåget ut på en dagstrip till landsbygden eller till stranden i Costa brava eller ner till en mysig by som heter Garraf.