



RESEBERÄTTELSE

Namn

År och termin för utbyte

Elsa Drangel

Vårtermin 2023

Utbytesuniversitet

Oxford Brookes University

Utbildningsprogram

MSc Real Estate and Construction Management

Utbytestermin i Oxford

Innan avresa

Jag sökte till utbytesstudier för att få chansen att studera i ett annat land och träffa folk från olika länder och kulturer. Men också för att förbättra mina språkkunskaper. Jag sökte till Oxford Brookes för att jag har hört en del om det universitetet men också för att det låg i UK. Samt att Oxford ligger nära London vilket för mig spelade en stor roll.

Jag hade inte så mycket förväntningar mer än att jag hoppades på att det skulle vara en kul universitetsstad med mycket historia och en hel del roliga events.

Jag behövde inte gå några språkkurser eller ta vaccinationer eller söka visum.

Ankomst

Jag åkte till Oxford ungefär en vecka innan studiestart. Det var då en vecka av introduktionsvecka vilket innebar att det var olika aktiviteter och turguider runt universitetet för alla nya utbytesstudenter. Man hade även chans då att ändra kurser eller schema om det så behövdes.

Ekonomi

Jag fick 70% av Erasmus stipendiet från KTH innan jag åkte för mina studier. Boendet i Oxford var väldigt dyrt, runt 10,000 kr i månaden så man får ha det lite i åtanke. Men generellt tyckte jag att mat och dryck var billigare i UK än i Sverige. Jag lånade studielitteratur från skolans bibliotek vilket jag tyckte var väldigt smidigt och på så sätt sparar du pengar och slipper också bära med en massa tunga böcker i resväskorna från/till Sverige.

Boende

Man fick hjälp av universitetet och fick information om boende innan utbytet. Jag bodde på ett av campusen, Clive Booth Undergraduate Centre. Man hade då sitt eget sovrum och badrum men delade kök med 5 andra tjejer. Men man måste tänka på att rummen är helt tomma, förutom säng, skrivbord och en liten garderob, så man behövde köpa allt annat själv, som kuddar, lakan, galgar osv. Detsamma gäller köket, så man behöver köpa serviser och köksredskap själv. Boendestandard var bra i förhållande till hur det kan vara i UK men boendet var som sagt lite dyrt i förhållande för vad man får för det.



Köket, Clive Booth

Universitetet och studierna

Universitetet var väldigt stort, kändes som KTH. Det fanns flera olika byggnader beroende på vilket ämnesområde man tillhörde. De har flera olika ämnesområden som Business, Faculty of Health and Life Science, Faculty of Humanities and Social Sciences and Faculty of Technology, Design and Environment.

Undervisningen skilde sig från hur jag är van vid i Sverige på det sätt att det var väldigt mycket tid för egna studier. Så det var väldigt lite schemalagd undervisningstid i veckan. Jag hade lektioner tre dagar i veckan plus ett seminariums tillfälle per kurs. Resten av tiden fick man plugga själv. Så det var väldigt mycket eget ansvar. Allt studier var på engelska.

Kurser

Jag läste tre kurser inom mitt ämnesområde, fastighetsekonomi som jag tyckte verkade intressanta och sedan en frivillig kurs.

ACFI5007: Corporate Finance

Detta var en av de kurserna som jag tyckte mest om. Denna modul relaterade till den verkliga världen av företag och hade en direkt koppling till mycket av det man läser i ekonominyheterna. Det var ett bra upplägg, med en längre lektion i veckan som bestod av föreläsning och diskussioner och övningsuppgifter. I början av lektionen var det alltid ett Progress Test som man först fick göra och därefter gick vi igenom lösningar tillsammans. Det var ett bra sätt att testa så man låg i fas. Slutbetyget baserades sedan på tentamen som vi hade i slutet av kursen.

ESTM5008: Valuation and Investment

Denna kurs var också väldigt intressant och extremt användbar. Dock var den baserad på en tidigare kurs så man behövde ha lite koll på investering-och värdering från innan, vilket jag hade från tidigare kurser på KTH. Den gav en bra insikt i de olika investerings-och värderingsmetoderna och tillämpades sedan på olika typer av fastigheter och investeringsbeslut. Upplägget var också väldigt bra, det var först en timmes föreläsning och sedan två-timmars seminarium där man fick ett antal

uppgifter att lösa och sedan gick man igenom dessa tillsammans. Betyget baserades på tre inlämningsuppgifter och en tenta som var i slutet av kursen.

ESTM6017: Advanced Corporate Real Estate

Kursen var baserad på en tidigare kurs och var alltså en fortsättning. Denna kurs var en av de svåraste av mina kurser eftersom den var på en högre nivå och var baserad på en tidigare kurs som jag inte hade läst. Den handlade om företagsfastighetsvärlden och dess ständigt föränderliga klimat. Vi diskuterade kring påverkan och betydelsen av talangagendan, stordata, prop-tech och framförallt fastigheternas roll inom företag. Kursen var ledd av global expert inom företagsfastigheter vilket gjorde allt mycket mer intressant. Kursen bestod av tre quiz, två stora inlämningsuppgifter, en gruppuppgift och sedan en individuell uppgift som handlade om att man skulle göra en företagsrapport om ett företag man valt själv. Betyget baserades på sammanvägt resultat från dessa.

BMGT4008: The Entrepreneur

Detta var min frivilliga kurs. Den handlade om begreppen Entreprenör och Entreprenörskap och dess historia. Upplägget bestod av en föreläsning och därefter ett seminarium. Betyget baserades på en grupp-debatt, en gruppuppgift och sedan en individuell uppsats om vad man lärt sig i kursen, samt reflektion av ens egna erfarenheter och personliga drag. Denna kurs tyckte jag dock var en aning lätt och kanske inte riktigt var vad jag hade förväntat mig tyvärr.

Staden och landet

Oxford som stad var väldigt vackert. Otroligt vackra byggnader och alla olika Colleges som tillhör Oxford University är otroligt vackra. Floden Themsen gick genom Oxford och under våren var det en stor rodd-tävling mellan skolorna som man kunde se på vilket var väldigt kul och ett av de större evenen.

Kulturen tycker jag är väldigt lik vår, förutom den stora pub kulturen där. Så det var inte riktigt några kulturkrockar som jag upplevde.



Roddtävlingen- Summer Eights

Fritid och sociala aktiviteter

På fritiden så engagerade jag mig i basket och var även med i en yogakommitté. Jag hade även köpt medlemskap i The Oxford Union som är en av världens äldsta debating societies. Och som medlem där var det väldigt mycket aktiviteter hela tiden. Kända och inspirerande personer som kom och föreläste och svarade på frågor och sedan var det stora debatter varje vecka mellan antingen Oxford Uni, Durham och Cambridge eller mellan olika studenter inom Oxford Union, eller mellan studenter från Oxford Union och erfarna personer inom ämnet. Sedan var det även aktiviteter som mingel, baler och annat liknande med the Oxford Union. Så vi hängde en hel del i medlemslokalerna och gick på de flesta av dessa event. Det var via The Oxford Union jag träffade mina närmsta kompisar, annars träffade jag en del på Campus där jag bodde.

Utöver det så spenderade jag en del tid med de andra utbytesstudenterna som bodde på samma campus som jag. Vi hade en del middagar och olika aktiviteter som vi gjorde ihop. Det fanns även en del dagsutflykter till olika städer runtom i England som skolan anordnade.



Kammaren där debatter och föreläsningar höll på The Oxford Union

Hållbarhet

Enda sättet att ta sig till Universitet från Sverige är med flyg till London och därifrån ta bussen eller tåg som går direkt till universitet. Men väl på campus där vi bodde så var det viktigt med återvinning osv. Även på universitet var det olika papperskorgar beroende på typ av skräp. De hade även ett väldigt stort utbud av kursböcker i biblioteket som gick att låna så man slapp köpa egna kursböcker. Man kunde även enkelt via universitetsbibliotek på deras hemsida ladda ner alla kursböcker online om man inte ville använda en fysisk bok. Detta var väldigt smidigt och bra med skolan tyckte jag då det är ovanligt i Sverige att så enkelt kunna låna rätt kurslitteratur från hemuniversitets bibliotek.

Rekommendationer och övriga reflektioner

Mina rekommendationer är att bo på campus. Det är en superbra chans att träffa nya människor och uppleva campus-livet. Engagera dig i olika kommittéer eller idrotter, en kul grej att göra på fritiden och även det en bra chans att träffa andra studenter. Upptäck Oxford, prova nya ställen, gör dagsutflykter. Gör det mesta av tiden för det finns så många saker att upptäcka.



Radcliffe Camera- Utsikten från Exeter College