

**RESEBERÄTTELSE****Namn****År och termin för utbyte**

Alice Bostedt

VT23

Utbytesuniversitet

Politecnico di Milano

Utbildningsprogram

Civilingenjör Samhällsbyggnad

En vårtermin i Milano

Innan avresa

För mig var det en självklarhet att åka på utbyte för att testa på att bo och plugga utomlands. Att åka genom universitetet är väldigt fördelaktigt och jag skulle rekommendera alla att utnyttja den möjligheten oavsett land eller värduniversitet.

Jag hade tidigare rest en del i Italien och visste att jag älskade kulturen men hade inga större förväntningar på just Milano. Jag hade även hört att universitet Politecnico var högt rankat för civilingenjörer vilket eventuellt skulle innebära mycket plugg. Något som jag nu nog kan intyga. Jag åkte med två vänner och därmed var det förhållandevis lätt att hitta boende då vi kunde hyra en större lägenhet och dela på hyran. Det var väldigt skönt att ha boende fixat innan vi kom fram.

Ankomst

Vi flög till Bergamo vilket ligger ungefär 50 minuter med bil från Milano någon dag innan Welcome Week. Välkomstveckan var väldigt organiserad och schemat var fullspäckat med valbara aktiviteter. Där hade man chansen att träffa deras exchange-koordinatorer, ESN och andra Erasmus-studenter. Veckan bestod bl.a. av ett intro-möte, turer runt campus, bowling och klubb på kvällarna. Det var under den här veckan jag träffade mest polare och jag önskar att jag hade utnyttjat både Welcome Week och de olika aktiviteterna som anordnades av ESN ännu mer.

ESN eller Erasmus Student Network anordnade många olika aktiviteter under terminens gång och jag skulle starkt rekommendera att gå med i ESN och vara med på de resor, events eller aktiviteter som passar dig. Till exempel hade de info-föreläsningar om den italienska, en matlagningskurs, aperitivo, guidade turer och fester. Nästan varje onsdag anordnade de "Tandem Night", ett bar-häng, där man träffade väldigt många andra studenter som man nödvändigtvis inte pluggar och dessa kvällar blev väldigt roliga. Medlemsavgiften för ESN var ungefär 15 euro.

Dessutom erbjöd Polimi ett buddy-program där man fick en Buddy (Phadder) som skulle kunna svara på frågor och välkomna en till universitetet. Genom programmet anordnades aktiviteter så som guidade turer och tävlingar. Jag och mina kompisar jag åkte med gick alla med i detta och jag har för mig att det var gratis. Jag hade lite kontakt med min buddy och kunde ställa frågor men var inte med på några aktiviteter. En av mina vänner hade knappt kontakt med sin buddy alls. Alltså var engagemanget från buddy;arna väldigt varierande och jag skulle inte säga att det är värt att gå med i det. Men om det nu är gratis; varför inte.



Duomo;n

Gelato

Ekonomi

Generellt är det billigare i Italien än i Sverige trots att kronan var lite svagare när vi var där, ungefär 1 euro för 12 kronor. Både i butik och på restaurang är mat och dryck billigare än i Sverige. Även kollektivtrafik och regionala tåg är billigare än i Sverige. Milano är en av de dyrare städerna i Italien och rör man sig bort från de turistiga ställena i Brera och vid Duomo;n sjunker priserna på mat och dryck märkbart.

Vår hyra låg på ungefär 8000 per månad och person. På fredagar brukade jag gå efter min morgonlektion och beställa en cappuccino och en pistagefylld croissant (Brioche eller Cornetto på italienska) på cafeterian vilket kostade mig ungefär 35 svenska kronor. Vi gjorde ofta storkök med mat inköpt på stora Esselunga (tänk ICA-Maxi), inte den mindre LaEsse (tänk Kvantum) vilket var pris- och tidseffektivt. Kort för kollektivtrafik kostade mig 22-euro i månaden.

Utöver Erasmus-stipendiet tog jag merkostandslån från CSN för utomlandsstudier. Jag läste även en språkkurs i italienska via universitet som var på distans. Att den var på distans påverkade utläringen och om det fanns ett annat alternativ hade jag valt det. Den kostade 100 euro men jag sökte språkbidrag från KTH och fick tillbaka de pengarna.

Boende

Vi hittade en tvåa via Airbnb som låg fem minuter från campus Leonardo vilket var riktigt lyxigt. Lägenheten var fräsch, lagom stor och hade både disk -och tvättmaskin. Något som man inte kan ta för givet i Italien. Vår lägenhet låg omringad av både skolor och förskolor vilket gjorde att området var väldigt lugnt trots närheten till det något "sämre" området Lambrate. Att lägenheten låg nära skolan var också väldigt skönt då fester hölls på Piazza Leonardo och flera bra apertivo ställen fanns nära skolan vilket gjorde att det var enkelt att bara gå hem. Dessuto

m var det nära till lokala restauranger, matbutiker och kollektivtrafik och området kändes aldrig dött.



Apertivo i Porta Venezia.

Universitetet och studierna

Politecnico di Milano är större än KTH och har ungefär 48 000 inskrivna studenter. På universitetet lär de ut ämnesområdena arkitektur, design och ingenjörsvetenskap.

Ur min erfarenhet var det ett ganska högt tempo i kurserna och en väldigt stor mängd material på varje föreläsning i jämförelse mot kurserna på KTH. Professorerna hade i min mening också ganska höga förväntningar på eleverna med stora projekt som skulle göras och att man skulle kunna exakt allt som sades på föreläsningarna, även om det var utanför slide;sen.

Den största skillnaden på utbildningen mellan KTH och Polimi var helt klart examinationen. På Polimi var det kutym att examineras genom muntor som varade 30-45 min och inte på skrivna tentor. Muntorna är offentliga vilket betyder att man gör muntan framför sina kursare och får sitt betyg direkt efter. I några av mina kurser var det en kort skrivfråga, en typ av "screening", och om man klarade den fick man göra den muntliga. Efter man gjort tentan och fått sitt betyg kan man välja om man godtar betyget eller inte. Om man inte godtar det kan man göra om muntan i nästa omgång eller året därpå. Per kurs fanns det tre tillfällen, för mig som läste på VT, betydde det att jag kunde välja att göra tentan i juni, juli, september eller alla tre tillfällen. Jag förstod det som att de flesta Polimi-studenter delar upp tentorna och gör ex. två i juni och två i juli. Jag valde att göra alla i juni vilket gjorde juni till en hektisk pluggmånad.



Campus Leonardo.

Kurser

När man väljer kurser får man max välja 12 ECTS ur en annan skola. Dvs. man får läsa 18 ur "School of civil engineering" och resten ur ex. "School of management". Det viktiga med kursvalet är att hålla koll på vart och när de går. Det är ungefär 40 minuter mellan Leonardo campus och Bovisa campus.

Jag valde kurserna;

- **056818 – Methodologies for Life Cycle Thinking**

Den här kursen var bra. Ett litet obligatoriskt projekt och ett valfritt projekt som gav bonuspoäng mellan -1 – 3. Professorn pratade engelska med starka italienska influenser men i övrigt en duktig professor.

- **058121 – Water Networks Trenchless Rehabilitation**

I den här kursen kom vi närmare industrin med många studiebesök. Vi kollade på vattenrörsrehabilitation och hade många gästföreläsare. Vi var väldigt få elever (fyra stycken). Minus med den här kursen var att en stor del av materialet inte var relevant för tentan. Av hela kursen var det kanske 3 föreläsningar som utgjorde majoriteten av tentan.

- **05617 – Regenerative Urban Design**

Den här kursen var annorlunda men inte dålig. Kursen bestod till störst del av ett projekt som man delade med tolv gruppmedlemmar. Professorn var bra men ibland lite onödigt orättvis. Den här kursen var inte så krävande och man tilläts att utnyttja sin kreativitet under vissa ramar. Det var också en del studiebesök och gästföreläsningar.

- **058115 – Sustainable Urban Water Systems**

Den här kursen behövde man ha läst hydrologi eller liknande kurser för att klara. På övningarna var det alltså mycket som man redan ska ha kunskap om. Föreläsningarna var ganska långa och fyllda med information om olika vattensystem som inte var en stor del alls utav examinationen. Istället var det ett väldigt stort projekt och en screening fråga som

utgjorde den större delen. Därav skulle jag inte rekommendera den här kursen. Professorn var inte nödvändigtvis dålig men hans kommunikation med assisterande lärare var det. Dessutom gav han inte ut datum för tentan förens veckan innan.



Besök i området där projektet i Urban Design var.

Staden och landet

Min syn på Milano har verkligen höjts och jag hade verkligen kunnat tänka mig att bo i Milano en längre tid. Trots mycket turister runt Duomo:n och Gallerian blir det ganska snabbt lugnare om man kommer till andra stadsdelar. Italienare är i stort väldigt trevliga och jag upplevde inga större kulturkrockar. Det har varit fantastiskt att bo och leva i en stor stad full av liv hela dygnet runt.

Det finns ultra moderna byggnader som i City Life och det finns de äldre områdena som Brera eller Navigli. Det är lätt att ta sig kollektivt och det finns flera alternativ. Däremot slutar tunnelbanan att gå ganska tidigt, runt 01 på natten.

Italien är ett land med mycket att se och mycket kultur att uppleva. Alla städer har till exempel sina traditionella rätter och sina specifika saker invånarna är stolta över.



CityLife

Fritid och sociala aktiviteter

Genom skolans idrottscenter "Giurati Sportcenter" gick jag på fotboll en gång i veckan och hade gymkort. Fotbollen var en gång i veckan i en timme och kostade ungefär 65 euro för terminen. Gymmet var väldigt fräscht och det fanns en löparbana utanför som var schysst. Gym och löparbana behövde man också betala separat för.

I norra Italien finns Lago Maggiore, Como -och Gardasjön. Jag hann tyvärr inte besöka Lago Maggiore men jag har hört att det ska vara väldigt fint och inte lika turistigt som Como och Garda. Med tåg kan man nästan ta sig överallt och det var väldigt prisvärt. Däremot har inte alla tåg sittplatser och det kan ibland vara värt att vara lite tidig för att få sittplats. Förutom sjöarna finns flera städer och byar runt omkring Milano som man kan passa på att se.

Innan det blev sommarvarmt så åkte vi med bil till nordvästra Comosjön och vandrade vilket var väldigt fint och lagom som dagsutflykt. Det var inte svårt att hyra bil. Vi sprang även vid Comosjön med start i Lecco och slut i Mandello del Lario. På våren besökte vi också städer runt omkring norra Italien med andra studenter och det var väldigt lätt att ta sig med tåg. Vi besökte bl.a. Sirmione ,Genua och Verona. När det blev lite varmare var vi ett gäng som åkte till Portofino och badade över dagen.



Skolans lopp Polimirun

Bad i Comosjön.

Vandring vid Comosjön.

Hållbarhet

Pris och tillgänglighet på kollektivtrafik gjorde det hållbart att åka runt i Milano och leva ett vardagsliv. Vi gick när vi skulle handla mat eller skulle till skolan. Enligt vattenmyndigheten i Milano ska man kunna dricka vattnet ur kranen men vår hyresvärd rekommenderade det inte. Därför köpte vi vatten i plastflaskor till att dricka men det fanns vattenkranar på skolan och runt om i stan som man kan använda för att fylla vattenflaskan. Vi hade inte heller några problem med sopåtervinning och på skolan fanns flera återvinningstationer.

Rekommendationer och övriga reflektioner

Gelateria LAB i Porta Venezia – Riktigt goda klassiska smaker men även nya ”experimentiella” smaker nästan varje vecka.

PIZ vid Duomo;n – Gick hit kanske fyra gånger. Inte ätit bättre pizza.

Mudec – Bra modernt konstmuseum.