



RESEBERÄTTELSE

Namn

År och termin för utbyte

Sofia Harmén

VT23

Utbytesuniversitet

Trinity College Dublin

Utbildningsprogram

Civilingenjör Medieteknik, Computer Science Master

Grá Mór! - Trinity College Dublin, Ireland



Jag vid Cliffs of Moher på en resa runt Irland i maj

Innan avresa

Den främsta anledningen till att jag ville åka på utbytesstudier var för att jag ville växa som person och lära mig mer om världen. Möjligheten att få åka iväg på en sån resa var också en stor anledning till att jag ville börja läsa på KTH.

Jag valde att resa till just Dublin för att det verkade som en liten och mysig stad nära till vacker natur. Dessutom är det ett engelsktalande land och relativt nära Sverige, vilket kändes tryggt för mig som väldigt lätt får hemlängtan och som ville undvika en alltför stor kulturkrock. Jag drogs också till Irlands rykte om deras musikkultur och vänliga atmosfär. Trinity College var också högt upp på min lista då jag visste att det var ett prestigefyllt universitet och att de erbjöd intressanta kurser utanför mitt område, vilket var viktigt för mig som ville läsa någonting nytt och roligt som inte bara var Computer Science.

Med det sagt valde jag mellan många universitet och gjorde mycket egen research innan jag valde att söka till Dublin. Mina förväntningar på utbytet var att det skulle vara otroligt roligt men också väldigt läskigt och utmanande, därför ville jag att mina förutsättningar skulle vara så bra som möjliga. Vart jag än hade hamnat hade jag nog känt likadant, men där och då kändes det som det största valet i mitt liv. I slutändan är jag ändå otroligt glad att jag resonerade mig fram till att Dublin var dit jag ville åka.

Det var ganska mycket pappersarbete innan man skulle iväg och det var problematiskt att försöka få sina kurser godkända. Jag behövde ju dock inget visum eller liknande eftersom Irland är med i EU, vilket var väldigt skönt. Det var också riktigt struligt att få tag på boende med tanke på att Dublin har en boendekris så allting var väldigt dyrt och boendesökandet var en lång process. Jag kända mig därför väldigt omotiverad när jag väl skulle iväg men så fort jag kom fram till Dublin kände jag mig direkt som hemma!

Ankomst

Jag reste till Dublin själv och tog taxi från flygplatsen till mitt studentboende som jag till slut lyckades få tag på innan avresan. Det var en riktig häftig känsla att titta ut genom fönstret på staden jag skulle spendera de kommande månaderna i. Det kändes så roligt, nervöst och spännande på samma gång! Direkt när jag kom fram träffade jag på en av mina flatmates och vi drog spontant till en pub där jag drack min första Guinness redan samma kväll! Efter första dagen visste jag att jag skulle stortrivas.

Trinity College hade en välkomstföreläsning för nya studenter om den irländska kulturen och universitetet. De har också en nämnd för utbytesstudenter som organiserade träffar och resor under våren. Där träffade mina första skolvänner som jag hängde med under hela min studietid!

Ekonomi

KTH ger ut Erasmusstipendium för utlandsstudier inom EU. En del av summan får man innan utbytet och resterande när man kommer tillbaka hem. På grund av boendekrisen var det otrolig hög hyra på alla studentboenden så dit gick absoluta majoriteten av ekonomin. Det var lyckligtvis mycket billigare levnadsvanor med matvaror, transport och uteliv. Stipendiet täckte endast en liten del av totala kostnaderna men var ändå en uppskattad tillgång.

Det fanns inte några obligatoriska avgifter på universitetet men man kunde betala för att gå med i olika societies och sport-klubbar eller för att få tillgång till sporthallen på Trinity.

När du börjar på Trinity får du ett T-card som är ditt personliga Trinity ID som ger dig tillgång till olika platser på campus. Ett tips är att ladda över pengar på det kortet då du får rabatt på bland annat mat, kaffe, shops och andra platser på campus!



The Old Library of Trinity College

Boende

Jag letade runt online efter bostäder ett halvår innan jag skulle flytta då jag visste att boende var svårt att få tag på. Trinity erbjuder inte själv något boende för utbytesstudenter. Till slut hittade jag ett studentboende i södra delen av staden med några lediga rum i korridor kvar! Det var lite läskigt att boka boende utan att ha varit där eftersom jag hade blivit varnad om att många utbytesstudenter blir scammed. Lyckligtvis löste sig allting fint förutom att det såklart var väldigt dyrt, men det var kastet man fick stå.

Mitt rum var på 10 m² och låg i Dublin 8 nära St. Patrick's park, vilket var en 25 min promenad från Trinity. Det var ett perfekt läge då boendet fortfarande låg i innerstaden men samtidigt i ett tystare familjeområde. Rummet var såklart väldigt litet men det räckte gott och väl för mig då jag hängde

mycket i de delade utrymmena med mina flatmates. Där hade vi kök och vardagsrum och på området fanns det också partyrum, biorum och gym.

På flera hemsidor och på Facebook finns det folk som hyr ut boende i Dublin, tips är att hålla koll på dem men kom ihåg att vara vaksam! Jag rekommenderar också att bo i södra delen av staden om du har valet då jag upplevde det som lite finare och säkrare på kvällarna än områden mer norrut.

Universitetet och studierna

Trinity College Dublin är det främsta och äldsta universitetet på Irland. De erbjuder kurser inom många olika utbildningar men bäst rykte har de på grund av deras traditionella områden såsom litteratur, historia, psykologi och juridik. Alla kurser jag läste var på engelska men från Trinity fick vi all information både på engelska och irländska.

Trinity har ett otroligt vackert campus! Det kändes helt magiskt att gå genom portarna varje dag och att promenera runt på campus bland de gamla monumentala byggnaderna, parkområdena och de stora ekarna. Det fanns flera platser att studera och besöka på campus; flera bibliotek, en "Hall of Honours" där endast Postgraduate studenter (Master studenter) fick hänga, de har ett museum där många turister flockas, ett Sports Centre och flera coffee-stops. Dessutom hade Trinity olika societies man kunde gå med i och olika sport-klubbar för alla möjliga intressen!



The Campanile of Trinity College

Det var stor skillnad i undervisning på Trinity jämfört med KTH. På Trinity läste man på 100% när man läste kurser värt totalt 30 ECTS (motsvarande 30 hp) där standard var att varje kurs låg på 5 ECTS. Därför läste jag 6 kurser samtidigt under hela terminen. Varje lektion var 45 min till 2h lång och varje kurs hade lektioner en, max två, gånger i veckan. Skoldagarna gick från 9-18 istället för 8-17 som på KTH, vilket jag tyckte var väldigt skönt som en icke-morgonmänniska.

Kurserna jag tog på Trinity inom mitt område (Computer Science) hade betydligt lägre nivå på kunskapsinnehåll och arbetsbörda jämfört med de datakurser jag läst på KTH. De var väldigt nischade och saknade en tydlig struktur, vilket fick mig att sakna KTH. Det var bättre undervisning i kurserna inom de mer traditionella områdena. I allmänhet lade jag betydligt mindre tid på studierna på Trinity än på KTH. Det är inte så konstigt med tanke på att jag läste flera kandidatkurser inom olika områden och att jag valde att spendera mycket av min tid på annat då studierna inte var min högsta prioritet under utbytet.

En vanlig skoldag för mig bestod av att äta frukost med mina flatmates och sedan promenera till skolan. Morgonpromenaden var en av mina favoritstunder på dagen då jag alltid gick genom centrala staden där det alltid fanns någonting nytt att se när resten av Dublin gjorde sig redo för en ny dag. Jag gick på mina föreläsningar, åt lunch i "The Dining Hall" med mina vänner, pluggade lite på campus och gick promenader med en kaffe runt om campus. Dagar som jag började senare så simmade jag i Trinitys Sport Centre pool innan mina föreläsningar. Resten av dagen spenderade jag med att utforska Dublin, sitta på ett café eller i en park och läsa, eller något annat kul med mina vänner. Då Trinity ligger centralt i staden var det lätt att promenera runt om i Dublin på sina raster och ofta besökte jag deras kända bokaffär Hodges Figgis som låg precis utanför Trinitys portar!

Kurser

Jag ville verkligen läsa någonting nytt på utbytet som jag visste inte erbjöds på KTH. Jag som tillhör EECS skolan behövde läsa minst 50% av mina kurser på *School of Computer Science & Statistics* och resterade fick jag välja som jag ville så länge jag hade blivit antagen till den specifika "skolan" på Trinity. Trinity skickade ut en ansökan om vilka skolor man ville söka till innan utbytet och då sökte jag också till *School of Engineering*, *School of English* och *School of Psychology*.

Jag ville verkligen läsa engelsk litteratur samt psykologi på Trinity då jag visste att universitet var känd för dessa utbildningar och att jag alltid varit intresserad av dessa områden. Jag hittade kurser jag tyckte var intressanta när jag tittade igenom Trinitys kurskatalog för varje "skola" och sökte sedan de kurserna när det var dags. Tyvärr var det riktigt svårt att få kurserna att gå ihop då det blev många krockar i schemat, vilket Trinity inte tillåter. Dessutom fick jag inte tillgång till hälften av de originella kurserna jag sökte på grund av att sökningsprocessen följde "först-till-kvarn" principen oavsett studieområde eller betyg, vilket var ett otroligt dumt system. Detta fick man inte ta itu med fören efter själva studietiden hade börjat och det var en del stress att få ihop kurserna de första två veckorna. Det positiva med situationen var att jag fick testa att gå på föreläsningar i olika kurser innan jag bestämde mig. Våga vara envis och ha lite is i magen så löser det sig fint! Till slut hade jag 3 kurser inom mitt område som jag kunde tillgodoräkna för min utbildning och 3 stycken valbara, vilket var följande:

CSU44D02: Knowledge Engineering. Detta skulle motsvara en Postgraduate kurs inom flera dataområden men det var mest bara en introkurs i programmeringsspråket XML. Jag gick igenom kursen på en dag och klarade mig fint.

CSU34041: Information Management II. Denna datakurs handlade om databaser och programmering i SQL. Föreläsaren var tyvärr inte så bra men det var kul att lära sig SQL och jobba med problemlösning.

MEU44B12: Introduction to Autonomous Mobile Robotics. Detta var en Postgraduate kurs som gav ett intro till robotik. Det var en ganska tung men intressant kurs och det var kul att få simulera egna robotar. Kursen hölls också i "The Museum Building" på campus vilket var en riktig cool byggnad som verkligen såg ut som ett museum.

EEMT21: Introduction to XR: Applications and Technologies. Denna kurs handlade om Extended Reality, där vi fick lära oss hur man skapar applikationer för VR och AR i Unity. Detta var en av mina favoritkurser! Jag har alltid velat lära mig Unity och jag fick hel kreativ frihet att skapa vilken värld eller applikation jag ville för varje projekt. Jag lärde mig massor och hade kul längs vägen! Kursen räknades som valbar i slutändan även fast jag trodde att jag eventuellt kunde få tillgodoräkna den.

ENU11006: Cultures of Retelling. Denna kurs var en introkurs till engelsk litteratur med fokus på just "retelling". Varje föreläsning hade olika teman där man ofta skulle läsa en bok och några texter till varje område som



Litteraturläsning på café



XR plugg på café

sedan följdes upp av bokdiskussioner. Jag förstår varför Trinity är känd för sin utbildning när jag satt på dessa föreläsningar! Också en favoritkurs!

PSU1213V: Cognition and The Brain. Detta var en psykologkurs med tema neuroscience. Den var ganska tung med innehåll men väldigt intressant och jag lärde mig otroligt mycket! Allt från hur hjärnan fungerar till minnen, intelligens, känslor och sömn. Rekommenderar den starkt!

Staden och landet

Jag märkte direkt att Dublin var en livlig men mysig stad på samma gång, vilket jag verkligen älskade. Jag kunde promenera överallt i staden och vart man än gick var det bra stämning! Speciellt på kvällarna då det alltid var sång, skratt och Guinness så långt ögat kunde nå. Jag visste sen innan att Irland hade en stor pubkultur, som jag först inte var så intresserad av, men när jag väl fick se hur härliga pubarna var blev jag direkt övertygad. Alla pubs jag besökte hade en sådan härlig atmosfär och var platser man kunde gå till när som helst på dagen bara för att hänga med sina vänner. Det var som en helt annan värld!



The Temple Bar pub

Dessutom är musikkulturen stor i Irland. Vart man än gick i staden kunde man höra musik spelas från någon gatumusikant eller från en pub. Det var många gigs och konserter under min tid där också, där jag bland såg Ed Sheeran i en liten konsertlokal.

Jag uppskattade också hur otroligt hjälpsamma och pratglada folket är. Det var uppfriskande att komma iväg från Sveriges "stranger-danger"-kultur och uppleva det motsatta. Jag kände själv hur mycket mer framåt jag blev efter bara ett par dagar.

Dublin och hela Irland har också otroligt vacker natur. Dublin har flera vackra parker och bara en bit utanför staden finner man havet, klippor, små byar och öppna fält fyllda med kor och får.

Sen måste jag såklart nämna vädret. Jag hade blivit varnad för regnet på Irland men jag hade strålande sol i flera månader! Det kändes som sommar redan i mars och våren var otroligt vacker. Ibland var det ordentliga skyfall, vilket var häftigt att få uppleva! Framför allt är four-seasons-in-a-day absolut en grej så packa både regnjackan och solglajjorna. Med det sagt, låt inte vädret stoppa dig! De som klagat på regnet i Dublin har nog inte upplevt vintern i Stockholm.

Även fast Dublin är en europeisk och engelsktalande stad var kulturskillnaden större än jag trodde. Jag fick ingen ordentlig kulturkrock men det var de mindre sakerna man märkte av som blev de stora skillnaderna i slutändan. Jag upplevde faktiskt den största kulturkrocken när jag reste hem efter utbytet och skulle försöka vänja mig tillbaka till Stockholm.

Fritid och sociala aktiviteter

Härligt nog hade jag mycket fritid under utbytet. På fritiden satt jag ofta i en park och läste, simmade på Trinity, utforskade staden, hängde med mina vänner och gick på pubs! Om man betalar medlemskap så har Trinity flera societies som anordnar olika aktiviteter och utflykter varje vecka och olika pass man kan ta på deras Sport Centre som var väldigt kul.

Jag och mina vänner gick alltid på små äventyr varje vecka i Dublin eller utanför staden. På helgerna gjorde vi ibland lite större utflykter och avslutade oftast dagen genom att hoppa runt mellan pubs. Jag och mina flatmates hade också flera myskvällar i lägenheten och i slutet av våren höll vi i ett Eurovision watch-party för våra utbytesvänner!



Guinness i vår favoritpub

Jag var också med under St. Patricks Day, vilket var riktigt häftigt! Det var parader, festande på gatorna och flera festivalområden öppna under dagen. Dessutom fick jag chansen att vara med på Trinity Ball, vilket är en festival som anordnas på campus men i finkläder. Jag och mina vänner reste också runt på Irland till Cork, Galway och Cliffs of Moher samt upp till Nordirland och Giant's Causeway. Den naturen vi såg på våra resor var helt magisk!

Jag spenderade mycket av min tid med min flatmates och jag är så otroligt lycklig att jag hamnade i samma boende som dem. Dessutom lärde vi känna ett irländskt gäng vi träffade på en pub som vi sedan hängde med under hela våren. Alla människor jag träffat har varit en jättestor del av mitt utbyte och förgyllde hela min tid i Dublin! Det är just människorna och dessa äventyr som är de starkaste minnena jag tar med mig från utbytet.



Engångskamerabild av en picknick i maj med vänner i St. Patrick's park

Hållbarhet

Det var lätt att ta sig runt hållbart i Dublin med tanke på att man promenerade överallt. Enda gången jag tog bussen eller tåg var för att ta mig någonstans utanför staden. Hållbarhet uppmärksammade sig inte så mycket i min vardag, det var exempelvis inte ofta man såg varor som marknadsförde sig som hållbara eller återvinningsbara. Ingen av kurserna på Trinity nämnde hållbarhet, vilket nästintill alltid nämns i kurser på KTH. Hållbarhet var alltså inte Dublins starkaste sida.

Rekommendationer och övriga reflektioner

Sammanfattningsvis älskade jag min tid i Dublin. Jag har växt så mycket som människa, träffat underbara människor och har fantastiska minnen jag kommer ha med mig livet ut. Utbytet har också fått mig att vilja se ännu mer av världen. Om du ens känner en liten känsla av att åka på utbyte så är allt jag kan säga *gör det!* Jag rekommenderar det starkt! Det är läskigt men det är något av det roligaste jag gjort i hela mitt liv. Om du väljer att åka till Dublin så är mitt tips att utforska så mycket du kan, res runt och prata med alla! Jag lovar att du kommer stortrivas. Om du har några som helst funderingar eller vill veta något mer får du jättegärna höra av dig till mig. Tack för att du läste och lycka till på dina framtida äventyr!



Jag och mina flatmates vår sista vecka av utbytet framför St. Patrick's cathedral

Grá Mór!