



RESEBERÄTTELSE

Namn

År och termin för utbyte

Ester Kortekaas

HT2023

Utbytesuniversitet

University of South Australia

Utbildningsprogram

TMHIM

Mitt utbyte i RAdelaide

Innan avresa

Jag visste från starten av min tid på KTH att jag ville åka på utbyte. Då jag har en god vän som bor i Adelaide var det ett givet förstahandsval. Jag har varit i Adelaide flertalet gånger förut och såg mycket fram emot att spendera en termin där. Adelaide är stort nog att det händer saker här men litet nog att det fortfarande känns familjärt och hemtrevligt. Det var lite svårt att hitta kurser som var relevanta och lät intressanta, men jag kände att det var värt att inte ha den bästa kvaliteten på utbildningen i utbyte mot att kunna spendera tid med mina vänner.

Det krävdes inga särskilda vaccinationer men visum ansökan var lite av ett projekt då de ville veta alla resor man gjort samt vart man jobbat/pluggat/bott de senaste 10 åren, vilket för mig var två långa listor. Men när det väl var gjort så gick det fort. Med tanke på skillnaden i datum för terminerna blev det ett kort sommarlov då jag reste dit redan i början av juli.

Ankomst

Jag landade i Adelaide en vecka innan O-week (orientation week) så jag hann ta mig igenom jetlag och fixa sim kort m.m. innan O-week startade. Det var dock inte mycket av en orientation då jag började mitt i deras skolår (som går från februari till december). Det fanns några event man kunde gå på som endast var för utbytesstudenter, men annars var det inte mycket som hände. Då jag valt kurser från lite olika avdelningar hade jag inte en klass jag tillhörde, så jag vet inte om det eventuellt finns fler event om man tillhör en klass.

Ekonomi

Jag tog extra resetillägg från CSN men utöver det hade jag inga stipendier från start. Under terminen där ansökte jag om ett par stycken, både via KTH och andra organisationer och stiftelser och fick ett stipendie i slutet av terminen, vilket var mycket välkommet då jag haft en del teknikstrul under terminens gång som slutat i att jag behövt köpa en ny dator och laga min mobil, samt att visumet och resan kostar en hel del. Utöver det hade jag en del undansparat sedan innan.

Kostnaderna i Adelaide är ganska lika de i Stockholm. Jag hade tur och kunde bo hos vänner delar av terminen och kunde på så vis dra ner kostnaderna lite för boende. Det finns boende via universitetet men det var ganska dyrt och inte ett alternativ för mig. Universitetet hade en administrationsavgift för utbytesstudenter, men utöver det var det inga obligatoriska kostnader.

Boende

Som sagt, jag hade turen att känna en del folk i Adelaide innan ankomst och bodde hos vänner eller vänners vänner under hela min tid i Adelaide. Det innebar att jag flyttade runt en del men det var det värt då jag lärde känna flertalet områden och slapp leta efter boende. Vill man hitta boende själv (inte via universitetet) så är det hemsidorna Gumtree eller Flatmates som gäller. Det är vanligt att dela hus med andra, ofta kan man i alla fall ha ett eget rum och dela kök, vardagsrum och badrum med en/ett par andra studenter eller liknande. Kostnaderna beror på vart man vill bo, och vilken standard man önskar men jag fick en känsla av att de ofta är högre än Stockholm för liknande boende.

Universitetet och studierna

University of Adelaide har ca 32000 studenter varav 6000 är internationella. Det är ett väldigt brett universitet och man kan plugga allt från medicin och lärare, till design och olika ingenjörsinriktningar. De har ett flertal olika campus, två inne i stan, två lite längre ut samt två utanför Adelaide. Alla mina kurser var på Mawson Lakes som ligger norr om centrala Adelaide, cirka en halvtimmes resa från centrum.

Själva undervisningen skiljer sig en del från KTH. Först och främst så läser man fyra kurser parallellt (för heltid) under hela terminen. Personligen var det en utmaning då det var svårt att hoppa mellan fyra kurser varje vecka så det blev ofta att jag delade upp det och jobbade på två kurser ena veckan, de andra två nästa vecka. Utöver det så har de ett fast schema där varje vecka ser likadan ut. De flesta kurser har en föreläsning i veckan på ca 2h som ofta var digital. Sen har de en eller två mer praktiska moment, såsom datorlabbar eller övningar. Jag lyckades bygga mitt schema så att jag bara behövde vara på campus tre dagar i veckan, vilket var skönt.

Kurser

Från början läste jag CIVE5066 – Water Quality Management, CIVE5065 – Design of Flood and Drainage Systems, COMP5076 – Problem Solving in the Digital Age och GEOE3019 – Web Cartography. Men det var inte säkert att jag kunde tillgodoräkna mig CIVE5065 då det eventuellt var för mycket överlapp med kurser jag redan läst på KTH, så jag bytte den mot CIVE5074 – Climate Change Adaptation. I slutändan var jag glad att jag bytte kurs då CIVE5065 var en tung kurs med mycket projekt och inlämningar, och CIVE5074 var inte lika tung.

CIVE5066 – Water Quality Management gick igenom vad som kan påverka vattenkvaliteten i dagvatten samt dricksvatten och olika processer för att behandla vatten. Vi fick prova några modelleringsprogram vilket var spännande men kanske inte så användbart då de var väldigt lokala (används främst i Australien eller South Australia).

CIVE5074 – Climate Change Adaptation var en ganska enkel/lätt kurs med tanke på min bakgrund från Energi och Miljö. Vi gick igenom mycket som jag redan visste, men det var även en del ny kunskap samt spännande perspektiv som lyftes fram. Det var första gången den läraren hade kursen så vi var lite av en testklass.

COMP5076 – Problem Solving in the Digital Age var en basic men bra programmerings kurs i Python. Den var väldigt givande. Mot slutet blev uppgifterna vi fick på dator labbarna så pass svåra att vi ofta inte hann med att lösa dem på schemalagd tid. Men jag rekommenderar den om man vill lära sig grunden i programmering.

GEOE3019 – Web Cartography utgick främst från ArcGIS Online där vi fick lära oss att skapa olika slags kartor och appar med kartor som en del av dem. Det var väldigt kul att få jobba så mycket med GIS och få prova olika layouts och typer av kartor man kan skapa.

Staden och landet

Jag är ett stort fan av Adelaide, det har en härlig "laidback" atmosfär samtidigt som det finns att göra om man vill. De har fortfarande fyra årstider som hemma, fast lite varmare. Värt att nämnas dock är att husen inte är bra isolerade så även om deras vinter inte är så kall (10-15 grader) så är det ofta samma temperatur inne som ute, så ta med varma kläder. De har ganska liknande kultur (västerländsk) men med ett ganska starkt inflytande från Asien med mycket bra asiatisk mat. Situationen med urbefolkningen (Aboriginals) är inte den bästa och det kan vara ett laddat samtalsämne.

Under mina tidigare resor i Australien har jag rest runt mycket, men jag hade ett par saker jag ville göra denna gången: Flinders Ranges, Kangaroo Island och Rottnest Island. Alla tre var helt fantastiska och jag kan varmt rekommendera att resa runt lite när man ändå är här. Det finns så otroligt mycket att se i detta enorma land att man nog aldrig har sett allt.

Fritid och sociala aktiviteter

Jag gick med i universitetets klätterklubb som klättrade på campus i stan en gång i veckan och anordnade en del utomhus tillfällen också vilka var fantastiska. Det finns väldigt många klubbar via universitetet, allt från kultur till sport och ölklubbar. Jag gick även med i Judoklubben, något jag inte gjort innan, och det var väldigt kul och utmanande. Utöver det gick jag och bouldrade med mina vänner samt dansade en gång i veckan. Kort sagt, det finns en hel del att göra här, det gäller bara att bestämma sig för vad man vill göra.

Hållbarhet

Det är svårt att resa hållbart till Australien, men jag försökte. Jag kontaktade ett flertal lastfartygs företag men ingen tog passagerare, och med den pågående situation mellan Ryssland och Ukraina kände jag att Transsibiriska järnvägen inte var ett bra alternativ, så det blev flyg i slutändan.

Adelaide har ett system för återvinning av vardags avfall, men det är inte lika bra som de jag upplevt i Sverige. Det finns en hel del second hand butiker, saker säljs begagnat på nätet som i Sverige men jag upplevde inte att hållbarhet hade lika stort inflytande på befolkningen som jag tror det har hemma, men det kanske har mer att göra med vilka jag umgås med.

Rekommendationer och övriga reflektioner

Om man inte vill fixa boende via universitetet så rekommenderar jag att boka en vecka eller så på ett hostel i stan och gå och titta på rum när man har landat, och i så fall resa dit så att man har en vecka eller så innan O-week för att lösa boende. Utöver det så uppmuntrar jag alla att prova något nytt, som exempelvis att gå med i en av alla klubbar via universitetet. Och sist men inte minst, håll utkik efter festivaler och andra event och utställningar, det finns så mycket att göra och uppleva om man bara vill.