

**RESEBERÄTTELSE****Namn****År och termin för utbyte**

Jan Haraldsson

HT23

Utbytesuniversitet

Tsinghua

Utbildningsprogram

Industriell ekonomi

Kultur kan bara upplevas på plats

Innan avresa

Med en uppväxt präglad av den kinesiska kulturen och ett ständigt växande intresse för mitt hemland, känner jag en blandning av förväntan och nervositet inför den kommande resan till Kina. Trots att jag har lämnat landet för flera år sedan, har jag alltid hållit fast vid mina rötter och det kulturella arvet som jag är född med. Dessutom har jag hört så mycket om Kinas snabba ekonomiska utveckling och dess inflytande på världsscenen. Det är fascinerande att tänka på hur mycket som har förändrats. Dock var jag orolig för studierna i Kina. Eftersom det fanns knappt någon information och vi är de första KTH studenter som åker till Kina sen Corona bröt ut var det väldigt osäkert hur tillgodoräknande av kurser skulle gå.

Ankomst

En vecka innan skolstarten landade jag i Beijing, fylld av förväntan över den kommande studieperioden och den spännande möjligheten att utforska denna dynamiska stad. Vid universitetet fanns det tre dagar av registrering för alla nya studenter. Detta var en fantastisk möjlighet att lära känna andra nykomlingar och skapa nya vänskapsband. Under dessa dagar tilldelades vi också våra korridorrum på campus, vilket gjorde att vi kunde känna oss mer hemma och bekanta oss med vår boendemiljö.

Efter några dagar anordnades en introduktionsföreläsning för att hjälpa oss att orientera oss på campus och förstå universitetets rutiner och resurser. Äldre studenter fanns också till hands för att guida oss runt, svara på frågor och ge oss tips och råd för att komma igång med våra studier. Kursregistreringen var däremot inte optimalt trots att det erbjöd en mängd med undervisning på

engelska. Varje kurs hade begränsat antal med platser och beskrivning av kurserna var minimalt.



Ekonomi

Jag hade turen att beviljas stipendier och bidrag från CSN (Centrala Studiestödsnämnden) samt den kinesiska regeringen genom China Scholarship Council (CSC). CSN tillhandahöll ekonomiskt stöd för studier utomlands, vilket bidrog till att täcka delar av mina studiekostnader. Dessutom erbjöd CSC en månatlig stipendiesumma på 3000 Yuan, samt gratis studentkorridor på campus. Även om Kina generellt sett är ett relativt billigt land, kan kostnaderna i större städer som Beijing vara högre än förväntat. Att leva på campus som student visade sig dock vara mycket ekonomiskt fördelaktigt. För att hantera kostnaderna och få ut det mesta av min tid i Kina hade jag sparat en del pengar för egna resmål och utflykter runt om i landet. Det fanns knappt några större obligatoriska avgifter. Om du vill vara med i nån nämnd kan de tar enstaka hundralapp för utrustning, lokal m.m.

Boende

Jag delade ett relativt litet rum med en annan student, vilket var det vanligaste arrangemanget för boende på campus. Rummen var enkla men funktionella, och även om det inte fanns mycket utrymme för personlig integritet, var atmosfären varm och välkomnande. För de som föredrog en mer privat boendemiljö fanns också möjligheten till enskilda rum, även om dessa var lite dyrare.

Att bo på campus var inte bara praktiskt utan också en del av den rika studentlivskulturen i Beijing. Trots det begränsade utrymmet i rummen spenderade vi inte mycket tid där utan istället umgicks vi i

gemensamma områden och deltog i olika aktiviteter och evenemang som arrangerades på campus.



Universitetet och studierna

Med cirka 60 000 registrerade studenter är Tsinghua University en gigantisk institution som rymmer en mängd olika ämnesområden och fakulteter. Universitetet bedriver verksamhet inom en rad discipliner, inklusive teknik, vetenskap, humaniora, medicin och ekonomi. Som student vid Tsinghua University hade jag möjlighet att utforska ämnen inom Industrial Engineering, vilket motsvarar industriell ekonomi på KTH.

Jämfört med mina erfarenheter från KTH skilde sig undervisningen och universitetskulturen på Tsinghua markant. Allt skedde på campus, som var en levande och pulserande plats fylld med aktiviteter och möjligheter till interaktion och engagemang. Att få tillgång till kurser utanför mitt huvudområde, särskilt inom management, var dock något begränsat vid Tsinghua, vilket var en skillnad jämfört med KTH. Det var inget övningstillfälle på Tsinghua, vilket gjorde att du måste ta eget initiativ. Det viktigaste skillnad är att varje kurs har föreläsning bara en gång om veckan och den kunde vara allt från 8 på morgonen till 22 på kvällen. Däremot kan du själva lägga upp hur ditt schema ser ut, exempelvis kan du välja att ha en fredag helt fritt.

Kurser

Det var svårt att hitta motsvarighet på kurser i Tsinghua. Jag som går industriell ekonomi programmet med masterspår finansiell matematik kunde jag bara tillgodoräkna två kurser; ME2321 - Ingenjörarbete och globala utmaningar och ME2322 - Industriell omvandling och teknisk innovation. Motsvarighet till de var 80590713 - Global Classroom: Integrated Approches (motsvarar 6hp) och 30510863 - Developmental Economics samt 80160433 - China Studies: Industry, Society and Culture. Där de senare två var motsvarade 6 hp vardera för att tillgodoräkna ME2322. Utöver dessa kurser tog jag 5 valfria kurser och jag märkte genast att tempot var väldigt högt. Generellt var kurserna väldigt bra och praktiskt. Vi fick genomföra praktiska "field trip" i flertal städer i Kina.

Staden och landet

Beijing, med sin rika historia och moderna utveckling, erbjöd en fascinerande kontrast mellan det förflutna och nuet. Att utforska stadens gamla hutongområden, imponerande kejsarpalats och livliga gator gav mig en känsla av att vara en del av en levande saga. BeiJing är som sagt en väldigt kinesisk stad tillskillnad från Shanghai som är betydligt mer internationellt. Många kan tycka att Beijing är politiskt centrerat men för oss studenter är många överens om att det kändes som en vanlig stad.

Under min tid i Kina stötte jag på några kulturkrokar, där mina västerländska förväntningar och uppfattningar mötte Kinas unika sociala och kulturella normer. Det krävde öppenhet och flexibilitet att navigera genom dessa situationer, men det var också en möjlighet att lära sig och växa som individ. I kursen "Advanced Business Chinese" fick vi också lära om den kinesiska kulturen och hur man ska på ett kinesiskt sätt behandla sina medmänniskor i olika situationer.

Fritid och sociala aktiviteter

Det var enormt med sociala aktiviteter och bokstavligen hundratals med nämnder. Allt från Amerikansk fotboll och bordsspel som jag deltog i till vinklubb, fäktning och dans m.m. Du kunde säkert hitta något som var för dig. Dessutom var de väldigt välkomnande mot oss utbytesstudenter. Skolor och olika fakulteter organiserade också större event. Jag deltog bland annat i "Bubble run" och vintermaraton i skolan. Utöver event organiserade av Tsinghua var det väldigt lätt att träffa nya vänner från alla delar av världen och som var ivriga att testa på nya aktiviteter i Beijing.



Hållbarhet

Jag åkte med flyg till Kina. Däremot var jag chockad över hur många som transporterade med cykel i Beijing. Jag visste att tunnelbanesystemet är väldigt modernt i Kina men även cykelbanor fanns överallt. Eftersom Tsinghua är så stort behövde de flesta studenter ett transportmedel och de allra flesta har en cykel eller har ett abonnemang på "shared bikes". Skolan erbjöd också skolbussar inom campus men det var sällan jag använde det.

Rekommendationer och övriga reflektioner

Sök Sök Sök! Det spelar ingen roll om du har varit i Kina tidigare förr eller inte så länge du är intresserad av Kina så rekommenderar jag starkt att du åker. Kina har genuint talat inte en jättepositiv bild i västvärlden. Det är bara när du faktiskt är i Kina som du kan få en rättfärdig bild av Kina. Jag kan själv erkänna att jag ha begått samma misstag. Vad som är mest lärorikt med det här utbytet är

just tillfället att vara öppen för nya kulturer och får nya perspektiv.

