



RESEBERÄTTELSE

Namn

År och termin för utbyte

Lovisa Peterson

VT24

Utbytesuniversitet

The Queen's University Belfast

Utbildningsprogram

Civilingenjör Samhällsbyggnad

The Queen's University Belfast

Innan avresa

Jag sökte utbytesstudier eftersom jag ville ta chansen att bo, studera och uppleva en annan plats under min studietid på KTH. Anledningen till att jag valde just Belfast i Nordirland var först och främst att jag ville åka till ett engelskspråkigt land för att på så sätt kunna utveckla mina engelskkunskaper. Vidare har landet otroligt vacker natur som jag gärna ville få chansen att uppleva. Skolan är också relativt bra rankad i Europa och har många utbytesstudenter som studerar där.

Ankomst

Jag kom fram till Belfast cirka 1,5 vecka innan mina kurser startade däremot var det organiserade mottagandet i gång redan två dagar efter jag kom dit. Detta innebar att jag kunde träffa andra utbytesstudenter direkt och hade folk att umgås med redan från starten. Aktiviteterna bestod av allt från informationsseminarier, rundvandringar och middag på pubar.

Ekonomi

Jag fick Erasmusstipendiet för mina utbytesstudier och det fungerade toppen. Jag ansökte även om merkostandslån från CSN för att ha lite mer spelrum. Den enda egentliga kostnaden jag hade var boendet, vilket var en engångskostnad vid ankomst. Annars betalade jag bara för mat och aktiviteter. Jag skulle även säga att maten var lite billigare än här i Stockholm vilket gjorde att man till och med kunde spara pengar alternativt spendera det på att resa runt i landet eller resten av Europa.

Boende

Utbytesstudenter var garanterade boende så jag sökte alltså detta via skolan. Jag bodde i ett korridorsrum i en liten "student-by" som hette Elms BT9 och det tog cirka 15–20 minuter att promenera till skolan vilket var perfekt. För detta betalade jag cirka 6100 kr i månaden, då ingick allt, det vill säga el, vatten, Wi-Fi, och även medlemskap på skolans gym. Standarden på rummen var helt okej, de hade allt man behövde. Det bästa med boendet var att många andra utbytesstudenter bodde där så man hade all möjlighet att lära känna nya vänner väldigt enkelt. Boendet arrangerade också veckovisa aktiviteter som alla var välkomna att delta på vilket gjorde att man alltid hade något att göra om man så ville.

Universitetet och studierna

Universitetet är relativt stort med över 25 000 studenter och bedriver verksamhet inom många olika ämnesområden och har därmed ett stort utbud av kurser. Studietakten var lägre än vid KTH vilket resulterade i mycket fritid för min del. Jag hade lektion på tisdagar och fredagar, generellt var det en tvåtimmarslektion per kurs i veckan plus någon enstaka datorlabb. Klasserna var mindre än vad jag är

van vid på KTH, det var cirka 15–25 studenter. En typisk skoldag kunde se ut på följande vis: hade jag lektioner under dagen så gick på dem annars så satt jag ofta i skolans café eller bibliotek och pluggade de dagar jag hade ledigt. Jag läste även alla mina kurser på engelska vilket är standardspråket.



Kurser

Jag läste tre olika kurser på 10 hp vardera.

GGY7008 – Mitigating Climate Change (programkurs)

Denna kurs handlade om olika tekniker som används för att bekämpa klimatförändringar, i form av reducerande av växthusgasutsläpp och avlägsnande av kol från atmosfären. Kursen var uppdelad i tre huvudteman vilka var minimerad konsumtion, naturbaserade lösningar samt tekniska lösningar. Denna kurs var väldigt intressant och jag tyckte om den väldigt mycket.

GGY3095 – Environmental Catastrophes (valfri kurs)

Denna kurs handlade om viktiga geologiska teman, inklusive ”geohazards”, dvs vulkanutbrott eller tsunamis, samt katastrofer orsakade av mänskliga faktorer såsom föroreningar, strålning eller förlust av biodiversitet. Det berörde även katastrofer som har drivits av naturliga faktorer förr i tiden men som nu drivs av mänsklig aktivitet (till exempel massutrotningar eller snabba klimatförändringar).

EVP3004 – Conservation of the Built Environment 3 (valfri kurs)

Den tredje och sista kurserna var en planeringskurs. Den innehöll analyserande av historiska och samtida aspekter av bevarande. Den tog upp effekterna av mänsklig aktivitet, med fokus på utmaningar inom bevarande av både landsbygds- och stadsmiljöer, särskilt i innerstäder.

Ingen av kurserna jag läste hade några tentor utan jag hade enbart inlämningsuppgifter, ca två stycken per kurs på en termin vilket är relativt lite jämfört med vad vi har på KTH. Personligen skulle jag säga att arbetsbördan var väldigt låg jämfört med vad jag är van vid. De kurser jag läste innehöll också förvånansvärt många ”field trips” vilket var ett ypperligt tillfälle att utforska landet utan att behöva organisera/betala för resan själv.

Staden och landet

Belfast är relativt litet men ändå väldigt trevlig. Det är superlätt att ta sig fram, jag promenarade till de flesta platserna men det finns även bussar och tåg för att underlätta resandet. Eftersom Nordirland är så pass litet så går det att ta sig till de flesta städerna med tåg som inte tar allt för lång tid. Det jag

förmodligen kommer att sakna mest är livemusiken på alla pubarna, vart man än gick så fanns det livemusik vilket var helt fantastiskt.



Fritid och sociala aktiviteter

På fritiden tränade jag en hel del då skolans gym låg väldigt nära, jag spelade även volleyboll ett tag med skolans lag på kvällarna. Annars så umgicks jag med mina vänner och försökte resa runt så mycket som möjligt. Jag lärde känna både andra utbytesstudenter från olika länder och men även studenter som var från Belfast vilket var väldigt roligt, att jag fick känna på båda delarna av det.



Hållbarhet

Eftersom skolan låg så pass nära mitt studentboende så promenerade jag varje dag vilket fungerade utmärkt. Det fanns även en hel del bussar som stannade precis utanför skolan. Universiteter försöker verkligen prioritera hållbarhet vilket framgår tydligt med dess olika typer av källsortering runt omkring campus men även genom att inkludera hållbarhetsfrågor i utbildningen. Det finns också

ett bibliotek dit alla studenter är välkomna och där går det super att låna den kurslitteratur som eventuellt skulle behövas, däremot fanns all den litteratur jag behövde i mina kurser online på Canvas.

Rekommendationer och övriga reflektioner

Min rekommendation är att våga testa nya saker och upptäck så mycket du kan. Våga fråga folk om dem vill umgås, ta första steget ibland och var öppen för allt nytt och främmande du kommer uppleva, för man kan verkligen hitta vänner för livet från olika delar av världen. Res även runt om du har möjlighet, landet har en fantastisk natur och allt är så grönt och vackert. Det är även supersmidigt och billigt att resa runt till andra delar i Storbritannien/områden runt omkring vilket kan vara kul att passa på att göra de perioder när skolan är lugnare.

