

Reseberättelse - University of Queensland

Hej där, käre läsare! Mitt namn är Vincent Wretling och i denna reseberättelse kan ni läsa lite kring mina upplevelser från utbytesterminen vid University of Queensland under HT 2015. Jag pluggar mastern miljöteknik och hållbar infrastruktur åk 5, så jag fångade den sista chansen för mig att åka på utbytesstudier. Personligen var det inte ett lätt val att åka ifrån flickvän, vänner och familj under så lång tid. Men på sista ansökningsdagen så valde jag till sist att våga åka iväg och pröva något nytt, vilket jag är väldigt glad över! Det är en enorm livserfarenhet och jag känner att jag har utvecklats både kunskapsmässigt, språkligt och på ett personligt plan. Att man samtidigt fått många goda vänner från världens alla hörn är ju inte heller fy skam. Så ifall ni sitter och funderar på om ni ska göra utbytesstudier eller inte så är mitt råd: ta chansen! Jag hoppas att denna berättelse kan ge lite svar och inspiration inför era utbytesstudier. Har ni några frågor eller funderingar så hör gärna av er till vincentw@kth.se eller på annat vis.

Inför resan

Många kursare på KTH jag har pratat med verkar ha tyckt att det var väldigt snårigt med alla förberedelser inför utbytesstudier. Jag hade hur som helst inga större bekymmer med kursval, visum och annat utan tyckte att allt gick ganska smidigt. Säkerligen tack vare att kontakterna på UQ och KTH var mycket behjälpliga och snabba när några frågor dök upp. Jag hade också sparat samtliga 30 valfria HP som man kan tillgodoräkna sig inom mastern och således var enda kravet på kurserna att minst 15 HP skulle vara inom valfritt teknikområde, vilket gav mig en väldig frihet när jag valde kurser på UQ. Det viktigaste att fixa är väl visumet. Studentvisumet som jag sökte kunde man inte kan ansöka om innan man fått Confirmation of Enrolment (COE) från den mottagande skolan. Det kan finnas gränser för tillåten inkomst så ifall man hade tänkt att jobba samtidigt så får man väl sätta sig in närmare i hur de olika visumen fungerar, men jag brydde mig inte särskilt om det.

Brisbane

Brisbane är en fin stad med ca 2 miljoner invånare, belägen vid Australiens östkust. Staden har utvecklats kring den meandrande Brisbane River och har ett härligt, subtropiskt klimat. Områden som kan vara bra att ha koll på är CBD (Central Business District, gulmarkerat i kartan) – stadens centrum med shopping och massa skyskrapar, Fortitude Valley (nordost om CBD) – området med alla nattklubbar, South Brisbane (syd om CBD) – mycket kultur med diverse museum och fina restauranger längs South bank, West End (sydväst om CBD) – hippt, ännu ganska så oexploaterat område med coola barer och restauranger, St Lucia (syd om West



Centrala Brisbane med stadsdelar.

End/Highgate Hill, syns delvis längst ner på kartan) – stadsdelen där UQ ligger. Jag bodde tillsammans med en god vän och kursare från KTH som pluggade vid Queensland University of Technology under samma tid, samt hans fru. Då hans termin startade tidigare än min så fixade de vårt boende under veckan innan jag anlände och jag fick lyxen av att ha boende klart när jag kom dit. De hittade vår lägenhet via <http://www.realestate.com.au/rent/>, men annars så kan nog <https://uqrentals.com.au/> vara en bra tjänst (UQ:s egna). Vi bodde i en trerummare på 8 Cordelia street vid South Brisbane, vilket vi fick betala 600 AUD/vecka för. Det är ganska mycket men gick bra då vi delade på tre, att det fanns pool i huset var också ett riktigt plus! Läget var jättebra då det var ganska nära till både West End, South Bank med en anlagd citystrand och CBD, samt bra kommunikationer till skolan med buss 66 från Cultural Centre till UQ lakes. Hade jag inte bott i South Brisbane så hade jag nog personligen velat bo i West End just på grund av att det är nära både skolan och city samt har väldigt mycket att erbjuda som stadsdel.



South Bank, anlagd citystrand med pool.

University of Queensland

UQ är ett stort, pampigt universitet med drygt 50 000 studenter (jmf ca 15 000 på KTH). De anrika byggnaderna och den vida borggården erbjuder i min mening en riktig campusatmosfär. Skolan har en hög internationell status och är bland annat rankad 11:a i världen inom miljövetenskap (QS University Rankings). I min mening levde skolan verkligen upp till sitt rykte, jag är väldigt nöjd med alla de kurser jag läste samt fältresorna. Fältresan till Heron Island med kursen MARS2005 var den bästa upplevelsen under hela terminen. Läs mer om den på nästa sida! Det finns en uppsjö av klubbar och föreningar, allt från Harry Potter-klubben till surfing, så om man vill engagera och



The Great Court, University of Queensland.

aktivera sig så finns säkerligen något som passar! Jag var med i strandvolleyboll-klubben samt QUEST och fick ut väldigt mycket från bägge grupperna. QUEST är en klubb som anordnar massa fester, resor och andra event för utbytesstudenter och det var där jag hittade de flesta av mina vänner under terminen. Jag hann inte delta på några resor utan var mest på festerna som anordnades i Brisbane, de var alltid riktigt bra!

Kurser

Australia's Marine Environment – MARS2005

En mycket intressant och lärorik kurs i marinbiologi som inte krävde några förkunskaper. Framförallt fältresan till Heron Island, en svårtillgänglig liten korallö i Stora barriärrevet, var helt fantastisk och min höjdpunkt på hela resan! Det var fem fullspäckade dagar med mycket snorkling (såg bland annat sköldpaddor, hajar och stingrockor), alltid med kunniga och entusiastiska lärare i närheten som förklarade och beskrev vad man såg. Det var väldigt många utbytesstudenter i denna kurs och även här fann jag många nya vänner, så kursen rekommenderas varmt!



Fältresa till Heron Island.

Sustainable Consumption and Production – ENV7104

Detta var en intressant miljökurs om hållbar produktion och konsumtion. Andra koncept som vävdes in i kursen var bland annat livscykelanalys, industriell ekologi och cirkulär ekonomi. Det var många bra gästföreläsare och jag tycker att den har givit mig ett användbart systemtänk för hållbarhetsfrågor kring varor och produkter.

Carbon and Energy Management – ENV2522

En kurs på grundnivå om energi- och klimatfrågor. Bland annat berörde den olika energislag samt diverse policyverktyg för att minimera utsläppen av växthusgaser, såsom handel med utsläppsrätter och klimatkonventionen UNFCCC. Då jag tycker mig ha saknat kunskaper för energiförsörjning och stimuleras av strategiska policyfrågor på en global nivå så var kursen perfekt för mig!

Transport and Infrastructure Planning – PLAN7116

En samhällsvetenskaplig kurs främst inom transportplanering, då infrastrukturplanering av en något oklar anledning var exkluderad ur kursen. Trots att det kanske var vad jag sett fram emot mest så trivdes jag ändå med kursen – transport är en central del av all samhällsplanering och jag tror att det kan vara nyttigt att besitta en del kunskaper inom ämnet.