



Chile, Valparaiso

Innan avresa

Jag sökte till Chile eftersom att jag ville bege mig iväg från Sverige, jag kände att det var dags att komma ifrån dem vardagliga rutinerna och att det var dags att utmana mig själv. Därav bestämde jag mig för Chile, landet som ligger på andra sidan jordklotet och som har så mycket mångfald. Chile valdes även för att jag kan spanska flytande och ville testa mig själv på den akademiska nivån, detta valdes eftersom USM (Universidad Santa Maria) är ett av topp tekniska universiteten i Sydamerika. För att kunna stanna i Chile längre än 90 dagar (vilket var obligatoriskt då jag skulle vara borta en termin) krävdes det att jag ansökte om ett studentvisum, detta tog mig rätt så lång tid, hade även lite strul med ambassaden, men så småningom löste det sig. Se till att va i god tid med detta då Ambassaden kräver diverse uppgifter som tar tid.

Ankomst

Jag kom fram till Valparaiso den 8:de augusti 2018. Det gjordes då en informationsträff på skolan för alla utbytesstudenter. Här träffade jag min handledare, en elev på skolan som hade hand om flera personer från utbyte. Denna personen kontaktade mig innan skolan för att hjälpa mig med diverse frågor. Under tiden i Chile så hade vi många aktiviteter tillsammans med andra från utbyte.

Skolan hade en intensivkurs på spanska som var frivillig. Jag måste även säga att skolan verkligen lade ned tid på att man skulle känna sig inbjuden och välkommen. Tanken var då att kurserna skulle börja på en gång, MEN, eftersom att Chile tycker om att gå i strejk så befann sig universitetet i detta tillstånd i en månad, strejken var däremot av ett bra skäl, jämställdhet. Denna höll på i en månad och kursstart blev i början på september istället. Detta innebar att jag hade en månad i Chile av "fri-tid" så jag och en fransman som jag träffade där efter 2 dagar, bestämde oss för att passa på och resa innan kurserna drog igång. På två veckor backpackade vi oss igenom följande rutt: Peru; Cusco, Machu Picchu, Sjön Titicaca, Bolivia; La Paz, El Alto, Salar de Uyuni, Chile; Atacama öknen och sist Calama.

Ekonomi

KTH gav ett resestipendium som hjälpte en bit på traven, 8000kr. Chile biljetterna är ganska dyra, dessutom är det dyrt att leva i Chile, ibland var det knappt någon prisskillnad jämfört med Sverige. Ett smart tips var att om man skulle äta ute var att äta runt områdena vid skolan, där fanns det billigare restauranger som var mer ämnat för eleverna. Skolan hade även som en egen restaurang med matsal som var billig, men det kändes som att denna mat inte gjordes med så mycket omsorg och bestod mestadels av halvfabrikat, man blev dock mätt. Om man vill laga mat hemma finns det en stor marknad vid centrala Valparaiso där man kan köpa fullt med färska varor, detta fann jag det mest ekonomiska, däremot var det jobbigt att hålla på och bära mat från centrala Valparaiso till hemmet.

Boende

Eftersom att jag inte tog ett lån och klarade mig på besparingar och CSN var det viktigt för mig att hitta ett bra och billigt boende, men jag måste erkänna att jag har haft en del tur. När jag kom fram till Valparaiso Bussterminal tog jag en taxi som skulle ta mig till skolan, men taxichauffören frågade mig om jag hade något boende, vilket jag inte hade, han kände nämligen en ägare utav ett studentkollektiv 2 "blocks" från skolan. Några utav dessa studenter i kollektivet blev mina närmaste vänner under min vistelse i Chile. Här bodde jag i tv månader, det bestod utav ett eget litet rum utan fönster, med dusch och toalett, säng, nattduksbord och garderob. Köket delades med alla och det var inga problem att bo där, det var en väldigt familjär stämning. Här betalade jag 140 000 chilenska pesos, som idag motsvarar ca 1870 kr.

Efter två månader kände jag att jag ville bo mer ensam, och flyttade ihop med min vän som jag hade rest med. Vi flyttade lite högre upp på kullen Placeres. Här bodde jag dem resterande två månaderna, på 8nde våningen i en fin lägenhet med en vacker utsikt över Placeres, skolan och havet. Denna lägenheten var i en stor byggnad och det är normalt att i dessa byggnader jobbar det som en "vaktmästare" som håller koll på personer som kommer in och ut. Jag gick runt och pratade med denna personen, eftersom att de som bor i lägenheterna ofta kommunicerar med vaktmästaren om de skulle vilja hyra ut sin lägenhet. Det var dyrare att bo här men mycket mer bekvämt med eget kök och ett skrivbord att studera på. Här var vi 2 som delade på 6000 kr.

Tips. En väldigt bra chilensk hemsida för lägenheter är <https://www.compartodepto.cl> här kan man lägga upp en annons på vad man söker



En gråare dag från balkongen



Universitetet och studierna

Universitetet kallade jag ofta för Hogwarts eftersom det är så himla gigantiskt. Det ligger framför havet med en fin utsikt. Skolan har många tekniska utbildningar men även ekonomi/business utbildningar. Det är en av topp 10 universitet i Sydamerika inom teknik. Undervisningen skiljde sig på så sätt att man en kurs i en hel termin, beroende på kurs så hade man olika tillvägagångssätt för examinering. Där är skalan från 0–100, 100 är A och över 55 är godkänt. Jag i mina kurser hade tre tentor och en stor läxa under en månad. Man drar medelvärdet på allt och om det är över 55 så är du godkänd. Detta gör att man konstant måste plugga för att hänga med, det är inte samma system som här, där man hetspluggar sista veckorna. Jag måste även säga att jag tycker att lärarna, i alla fall i dem ämnena jag hade var väldigt duktiga och pedagogiska, ibland kunde de komma sent och göra lite missar men jag hängde med mycket på föreläsningarna och blev väldigt motiverad. Det var inte liknande KTH där läraren ofta ställer upp sin Powerpoint och bara pratar sig igenom föreläsningen. Det var mycket diskussion i klassen. Kurserna var på spanska. En viktig sak att nämna är att man ofta inte tilltalar lärarna vid sina namn utan man säger "profe" som står för professor pga. deras PHD. Detta för att man ska skilja mellan elev och professor, OBS, jag hade däremot en lärare som inte tyckte om detta och ville att man skulle tilltala honom vid hans namn, detta för att kunna ha bättre diskussioner med eleverna osv. Ett bra sätt är att kolla vad läraren föredrar genom att faktiskt bara rentav fråga. Lärarna hade även assistenter som var gamla elever som klarat kursen, dessa assistenter hade hand om läxor och tentor.



Kurser

Kurserna jag valde var följande:

ELO320	ESTRUCTURAS DE DATOS Y ALGORITMOS	Datastruktur och algoritmer
HFW126	ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA IV	Spanska nivå 4
HFW144	EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA	mundligt och skriftligt uttryck
ICN337	DESARROLLO Y CONTROL DE PROYECTOS	Utveckling och kontroll av projekt

Jag började faktiskt med att välja fler kurser men så insåg jag snabbt att det skulle bli för mycket, speciellt om jag ville passa på och resa och lära känna Chile. Det slutade då med att jag studerade 18 HP där borta och gjorde en kurs som jag hade i Sverige på distans, det var en släpkurs. Ett problem som uppstod var att många kurserna i Chile enbart låg på 5 HP, så man kunde inte tillgodoräkna en kurs då kurserna i Sverige ofta är runt 7–8 HP. Så jag läste två kurser i spanska som skulle motsvara en svensk kurs (8hp), därefter läste jag två valfria kurser, dessa gav mig 5 hp var. Det som var bra med spanska kurserna var att man fick träffa alla personer från utbytet så man lärde känna dom.

Staden och landet

I Valparaiso bor man uppe på kullar och berg, men själva centrumet är en samlingsplats längst ned på det plana. Ju högre upp på kullen man bor desto lägre klass tillhör man. I Valparaiso finns det tunnelbana men detta utnyttjas mer om man ska åka lite längre, det som utnyttjas mest är "Micros" som är bussar som åker runt staden, de har en specifik rutt och destination, staden har inga specifika busshållplatser utan man själv trycker på stoppknappen och väljer när man vill av. För att gå på en Micro vinkar man in den. Valparaiso är fylld med färg och streetart, men en av mina favoritsaker med staden är att den är fylld av hemlösa hundar som bor i staden, dessa hundar är inte farliga, tvärtom, invånarna i staden ger dem mat och vatten. Det hände en gång när vi skulle utforska staden att efter att ha klappat några hundar så började dem följa efter oss runt i staden och blev på sätt och vis, under en kort stund, en del av oss.



Fritid och sociala aktiviteter

Universitetet hade en egen swimmingpool som man kunde bada i och träna i utbyte mot sitt skolleg. I polen utövades även dykning som en sport kurs. Skolan hade även väldigt hög utbytt av sport kurser som gav HP, man kunde även välja att vara med på dem av egen vilja.

Jag är dansare och lyckades få kontakt med dansare och tränade med dem i Valparaiso och Viña, staden bredvid. Detta gjorde att jag fick lära känna Chile mer, då jag blev mer en av ”dem” och inte bara en turist.



Rekommendationer och övriga reflektioner

Mina rekommendationer är att passa på och resa om du kan, prova ny mat, Chile har allt ifrån öken till glaciärer, jag hade tur och kunde göra detta med min idag, bästa vän, på grund av strejken. Skolan är tuff, men man kan klara det om man verkligen vill. Språket brukar vara tufft, däremot träffade jag utbytesstudenter som bara efter intensivkursen kunde kommunicera på spanska. Chilenarna är otroligt trevliga och välkomnande, de vill hjälpa till med mycket och ber inget i gengäld. Detta saknar jag tyvärr i Sverige.

Något som är väldigt viktigt att nämna är att när jag återvände hem till Sverige från Chile fick jag mycket mer motivation att fortsätta studera och avklara min utbildning, innan avresan hade jag nämligen varit inne i en svacka där jag bara ville klara av kurserna istället för att få en förståelse och kunskap.

Frågor? Min mail är rudd@kth.se