



Utbyte i Lissabon

Innan avresa

Jag sökte utbyte i Portugal för jag ville studera inom Europa samt ha varmare väder än hemma i Sverige. Jag hade hört väldigt mycket gott om Lissabon av de som var där året innan. Efter beskedet om antagning började jag leta boende via Airbnb.

Ankomst

Jag kom till Lissabon med min vän Titti en vecka innan skolstart. Det var superkul att få känsla för staden innan skolan började och hitta på roliga saker. Några dagar innan skolan börjar har de en välkomstdag för alla Erasmusstudenter, det var kul och bra för att lära känna de andra utbytesstudenterna innan skolstart.

Ekonomi

Det är generellt billigt i Lissabon. Vi åkte på resor varje helg i början inom Portugal (Algarve, Porto, Azorerna). Jag sparade ihop pengar under mitt sommarjobb och fick ett stipendium via en släktförening. Erasmusbidraget på 10 000 innan avresa hjälper väldigt mycket.

Boende

Ingen hjälp via skolan med boende. Det finns flera olika hemsidor med studentbostäder som våra klasskompisar bodde i. Jag och Titti valde istället att bo i en lägenhet via Airbnb som vi kunde pruta ner. Det fanns definitivt billigare alternativ men vi ville bo stort bara vi så vänner och familj kunde hälsa på.

Vi bodde i superfin lägenhet i Principe Real, 5 min från skolan. Vi är väldigt nöja med att vi bodde så centralt.

Universitetet och studierna

Vi läste hör fem kurser samtidigt gentemot hemma på KTH läser vi två. Det var lite som gymnasiet med flera lektioner på en och samma dag ibland. Skolan var inte svår men en fick studera ganska mycket då vi hade läxor och seminarium varje vecka. Tentaperioden i januari är väldigt kämpig och om en åker dit ska en njuta mycket i början, åk på resor de första månaderna då det är lugnt i kurserna.

Kurser

Jag läste dessa kurser och ska kunna tillgodoräkna mig alla. Men det var väldigt begränsat om vilka kurser vi kunde läsa. Dessa läste jag: Operational Marketing, Corporate Finance, Principles of Management, Economics 1, Economic and Business History. Vi fick ändra en kurs när vi kom till ISEG för insåg att juridikkurserna var om portugisisk juridik och inte internationell tyvärr. Var förberedda på att vissa kurser kan ha tagits bort eller att ert schema inte går ihop så något får ändras. Till slut blev

vi nöjda med schema samt kurser.

Staden och landet

Jag är kär i Portugal och Lissabon! Staden har allt, den är modern och cool, fantastiska stränder bara 30min bort från staden och så trevlig befolkning. Generellt är portugiserna helt okej på engelska, men annars är de väldigt hjälpsamma även om de inte kan engelska. Åk på resor under helgen, speciellt Azorerna!

Fritid och sociala aktiviteter

Som Erasmusstudent finns det så många möjligheter i Lissabon, det finns studentkort för 200 kr som ger massa rabatter på aktiviteter. De arrangerar fester, resor, vinprovning och surflektioner etc. Otroligt bra uteliv, stränder och surfing. Otroligt många studenter bor i stan och det är alltid något event varje kväll. Vi bodde granne med tre svenska tjejer som två av dem blev tajta med oss. Vi umgicks med ett större svenskt gäng som gick på en annan skola också. Vi åt ute några gånger i veckan, åkte på resor och strosade runt i staden. Vi hade även mycket besök under hösten från Sverige av familj och vänner. Är väldigt glad att familjen kunde åka och hälsa på så lätt genom att vi bodde i Europa.

Rekommendationer och övriga reflektioner

Staden är backig, ta inte med några dåliga skor och speciellt inte klackskor. Skriv till mig vid frågor, har väldigt många rekommendationer!