

Ett fantastiskt halvår i Hong Kong



Innan avresa

Jag var lite ovanlig som åkte på utbyte redan i trean, för de flesta åker ju i fyran. Sådär i efterhand är jag dock helt säker på att jag gjorde rätt som åkte så tidigt, för nu kan- och tänker jag åka i fyran också! Dessutom såg jag ingen anledning att skjuta på en så fantastisk upplevelse som ett utbyte. Jag har hört många ångrat att de inte åkte, men ingen som ångrat att den åkte. Dessutom har jag sett hur vänner som åkt iväg har kommit tillbaka som nya människor och det ville jag uppleva så snart det bara gick. Att säga att jag blev en ny människa är nog en överdrift, men jag växte definitivt massor med denna upplevelse och rekommenderar alla att åka så snart de kan!

Jag valde att åka till Hong Kong för att det var så nära "mainland China" jag kunde komma. Egentligen ville jag dit, men där kunde jag inte garanteras engelsk undervisning på kandidatnivå, så det fick bli "Asiens New York" istället och såhär i efterhand är jag glad att det blev så, för då slapp jag en kanske alltför stor kulturkrock.

Anledningen till att jag valde just HKUST var att det var en känd skola med gott rykte, men också att campus inte låg mitt i stadens centrum. Det innebar att jag kunde "fly" det hektiska Hong Kong genom att hänga på campus, vilket var skönt. Tyvärr var det dock lite väl långt bort eftersom det kunde ta uppemot en timme att komma från rummet till vissa delar av stan om man hade otur.

I vägar av förberedelse behövde jag inte göra så mycket. Visum behövde jag såklart ansöka om men HKUST var väldigt hjälpsamma med sådant och gjorde processen lätt, även om det förstås blev en hel del tidsödslande pappersarbete. Vaccin slapp jag ta, eftersom de som behövdes där i princip var samma som jag tog inför min resa till Tanzania sommaren innan. Det är bara att ringa vilken vaccinationsklinik som helst så säger de vad just du behöver ta!

Ankomst

Jag kom till Hong Kong 3 dagar innan jag fick tillgång till mitt rum på campus. Det var nämligen billigare att flyga då och betala för vandrarhem, än att flyga senare och dessutom fick jag upptäckte Hong Kong på egen hand genom att göra så. Det rekommenderar jag att göra, för då kunde jag fokusera mer på skolan och folket jag träffade där när det väl var dags.

Tyvärr fanns det ingen mottagning som den på KTH, utan det fanns bara några få events anordnade av skolans "Global Students Programs Office". De var förstås trevliga, men jag hade önskat lite fler events faktiskt. Som tur var, var alla andra utbytesstudenter supertaggade på att hitta på saker så vi höll oss upptagna ändå!

Det fanns en studentkår och vissa organisationer man skulle kunna likna vid KTH:s sektioners nämnder, men de flesta tillhörde själva kåren och var öppna för alla. Många höll på med olika sporter, vissa hade friluftaktiviteter, vissa lagade mat och vissa spelade brädspel. Dessa sällskap är säkert en jättebra väg in till att lära känna lokalbefolkningen, men jag ska medge att jag knappt engagerade mig i dem (trots tidigare stort sektionsengagemang på KTH) eftersom utbytesstudenterna hittade på så mycket kul själva ändå!

Ekonomi

Överlag var Hong Kong dyrt för att vara Asien, vilket ändå inte är superdyrt. Kostnadsläget var lite lägre än i Stockholm skulle jag säga (taxi är dock mycket billigare i Hong Kong), men alla andra städer i Asien som jag besökte var ännu mycket billigare... förutom Seoul och Tokyo som var ungefär på samma nivå. Så rent ekonomiskt var det lite billigare än att stanna hemma men inte mycket.

Lyckligtvis fick jag dock stipendier från KTH, Sveriges ingenjörer och Carl Erik Levins stiftelse, vilka tillsammans täckte flygbiljetterna och stora delar av övriga utgifter under utbytet. Det är definitivt värt att leta upp och söka stipendier! Det jag fick från KTH får alla som åker, men Carl Erik Levins stiftelse och den från Sveriges ingenjörer (kräver 6 månaders medlemskap innan man kan söka) sökte jag på egen hand, så kolla upp dem!

En grej jag ogillade med boendet på campus, var att det inte riktigt fanns kök. I det delade utrymmet ("common room") fanns endast en spisplatta och en mikrovågsugn. Det innebar att man behövde lägga extra mycket pengar på mat eftersom man ofta åt ute. Lyckligtvis fanns det dock billig mat på campus för cirka 30-50 kr per måltid. Självt sparade jag in mycket pengar genom att äta sånt som enkelt kunde tillredas givet vad som fanns. I huvudsak bestod detta av havregrynsgröt och mackor, men man kan säkert hitta på roligare saker också!

Boende

HKUST fixar boende på campus åt alla utbytesstudenter, så det var verkligen guld värt att slippa oroa sig över boendesituationen, som annars är ännu värre i Hong Kong än i Stockholm. Man tilldelas ett slumpmässigt rum i en slumpmässig byggnad på campus (Hall 1-9). Jag hamnade i Hall 6 och trivdes helt okej men fick höra att vissa andra Halls hade mycket trevligare rum. Somliga var dock förstås sämre också.

Mitt rum var ganska litet och jag och min roomie hade varsin halva av det, i princip speglade över mitten. Toalett och "kök" (se 2 stycken uppåt) delade man med våningen. Det var inget fantastiskt alls, men jag tyckte det dög den korta period jag bodde där! Dessutom var det billigt: endast 10500 för hela terminen!

Innan ankomst fick man önska vem man ville bo med och jag önskade att hamna med någon annan utbytesstudent, så min roomie blev en väldigt trevlig dansk kille. Somliga bodde med lokala studenter men det avråder jag tyvärr från att göra eftersom det verkligen bara vara de som bodde så, som jag hörde klaga på sina roomies. Det är nämligen så (förstod jag det som) att HKUST garanterar bostad på

campus åt förstaårseleverna, så det är mest dem som bor där utöver utbytesstudenterna. Eftersom folk normalt sett inte kan få egna bostäder i Hong Kong, innebär detta ofta att förstaårseleverna aldrig förut har bott hemifrån och det orsakade tyvärr irritation hos vissa som bodde med dem.

Universitetet och studierna

HKUST är ett av de större och mer kända universiteten i Asien, så vitt jag vet. Det står sig väldigt väl i internationella rankingar men är ändå väldigt ungt. Det är verksamt i många olika områden och har en välkänd business school trots att det huvudsakligen är ett tekniskt universitet.

Det som förvånade mig, var att undervisningen inte kändes som att den motsvarade skolans höga ranking. Helt ärligt, så tyckte jag föreläsarna på KTH överlag var minst lika bra! Men jag fick bara känna på 6 olika föreläsare och snittkvalitén var absolut inte mycket lägre än hemma. Upplägget på HKUST är ungefär detsamma som på KTH och dagarna var nästan identiska med föreläsningar och övningar, samt labbar i vissa kurser. Seminarier var dock inget jag någonsin stötte på – istället hade man massor av homeworks under terminen som utgjorde olika stora delar av slutbetyget.

Den största skillnaden mot KTH var nog att man läste samtliga kurser för terminen parallellt (6 stycken i mitt fall) och istället för att ha två tentaperioder per termin, hade man en på slutet och en ”mini-tentaperiod” i mitten – så kallad midterm. Dessutom sätts betyg efter normalfördelning, likt högskoleprovet, så ens eget betyg beror på alla andras prestation också; de bästa X procent för A, nästkommande Y procent får B o.s.v. Det ska också nämnas att närvaro var delvis betygsgrundande på vissa kurser.

Samtliga kurser var på engelska, förutom språkkurserna förstås. De vet jag dock väldigt lite om eftersom jag inte läste några.

Kurser

Jag hade antagligen stora mängder tur eftersom jag lyckades hitta kurser som motsvarade alla de jag hade läst om jag varit kvar på KTH under terminen. Därmed kommer jag inte behöva kasta runt några frivilliga poäng eller läsa någon kurs med årskullen under mig, vilket är skönt. Tyvärr innebar dock detta att jag behövde läsa 120 % i Hong Kong, eftersom nationalekonomin (en del mikro- och en del makroekonomi) hemma motsvarades av 2 kurser på HKUST, en hel mikro- och en hel makroekonomikurs. Detta var förstås synd, för jag hade mycket mindre fritid än vissa andra utbytesstudenter som bara läste 80 %... men samtidigt har jag en lite lugnare vår än mina klasskamrater eftersom jag redan är klar med nationalekonomin och därmed har en mindre tenta i period 3.

Enligt studieplanen ska jag få tillgodoräkna mig följande KTH-kurser med följande HKUST-kurser:

- ME1310 Nationalekonomi för I – ECON2113 Microeconomics + ECON2123 Macroeconomics
- ME1311 Finansiering – FINA2203 Fundamentals of Business Finance
- MJ1401 Värmeöverföring – MECH3310 Heat Transfer
- MF1017 Elektroteknik – ELEC2420 Basic Electronics
- MJ1141 Energisystem och hållbar utveckling – MECH1902 Energy Systems in a Sustainable World

Staden och landet

Eftersom Hong Kong i princip är så västerländskt som Asien blir, så var kulturkrockarna och språkbarriärerna inte enorma. Det märktes definitivt att jag var i en annan världsdel och allting var

annorlunda, men jag kände ändå igen mig i mycket också. Tyvärr har jag svårt att ge konkreta exempel eftersom det är en helhetskänsla jag försöker beskriva... men Hong Kong kändes som en stabil bas att göra vidare resor från, för att se ännu mer skilda kulturer när jag ville.

Det jag älskade mest med staden, var att det alltid fanns så mycket liv och saker på gång, samtidigt som man aldrig var mer än 30 minuter från en av alla vackra och lugna vandringar i naturen, med fantastiska utsikter. Det finns nämligen väldigt många, stora, gröna kullar i Hong Kong, så trots att man är mitt i staden kan man se härlig natur och snabbt ta sig dit för att vandra någon stig genom obebyggd växtlighet till en bra utkikspunkt.

Något som förvånade mig, var att de inte har värmeelement i Hong Kong. Så packa med varmare kläder än du tror du kommer behöva! De första månaderna var så varma att jag svettades så fort jag lämnade en luftkonditionerad byggnad, men i november blev det snabbt mycket kallare och rätt som det var, hade vi bara cirka 12 grader utomhus. Det är inte jättekallt, men när man är van med 30 så känns det iskallt! Än värre, var att temperaturen inne snart blev samma som den där ute, eftersom det just inte fanns element. Därmed gick det inte att undfly kylan så jag hade dubbla tjocktröjor och jacka på mig nästan dygnet runt, när det var som värst. Låt dock inte detta hindra dig från att åka – det var en fantastisk upplevelse ändå! Kom bara ihåg att packa lite varma kläder också. De kan dessutom komma till nytta om du ska resa norrut till Kina, Sydkorea, Japan eller liknande, där klimatet är mer likt det svenska.

Fritid och sociala aktiviteter

Jag hade hört campus beskrivas som en semesterresort innan jag åkte och tänkte förstås att det måste vara överdrivet. Kanske var det också det en smula, men campus var verkligen välutrustat! Det fanns otaliga sporthallar, fotbollsplan, tennisplan, gym, simbassäng etc. som alla var gratis för studenterna. Dess utrymmen såg också klubbarna på campus till att använda så man kunde delta i nästan vilken sport man ville utan att någonsin åka från skolan. Därmed fanns det massor att göra på fritiden för den sportintresserade! Utöver saker på campus, fanns det som jag nämnde tidigare också en massa föreningar som arrangerade olika events man kunde gå på.

HKUST självt arrangerade inte mer aktiviteter än KTH gör, men de såg definitivt till att studenterna hade vad de behövde för att arrangera egna aktiviteter!

Själv spenderade jag delar av min fritid i Hong Kong i tränings- och sportanläggningarna på campus men mest på stan med andra utbytesstudenter. Det var nästan alltid nån fest på gång och när jag inte ville festa, kunde jag gå på vandringar med folk eller bara prova spännande restauranger i stan. Huvudpoängen här, är att man aldrig behövde vara ensam! Det fanns alltid folk att umgås med.

Det allra mest minnesvärda från mitt utbyte, är dock tiderna utanför Hong Kong. Majoriteten av min fritid spenderade jag på att planera och åka på resor till andra delar av Asien. Jag hann se 7 olika länder utöver Hong Kong och är så glad att jag gjorde det. Just för att resa är Hong Kong väldigt bra beläget, typ i mitten bland alla intressanta ställen i Asien. Så om du åker till Hong Kong: se till att resa! Det är så billigt att flyga eftersom man ändå är i området och länderna är så billiga att vistas i!

Rekommendationer och övriga reflektioner

Avslutningsvis vill jag säga att utbytet är bland det bästa jag gjort och att alla borde åka! Jag lärde mig så mycket om världen, fick se så mycket och träffa så många människor från så många olika ställen. Passa på att resa runt medan du är i Hong Kong, se till att träffa många nya vänner, bo med någon annan utbytesstudent och passa på att njuta av den vackra naturen.

Som jag började denna berättelse: jag har nu åkt på ett utbyte och jag vill definitivt åka igen. Åk!