



## How to Singapore

### Innan avresa

Jag sökte utbytesstudier för att jag ville komma ut från Sverige och se hur vardagslivet kan se ut utomlands. Det kändes som en spännande och nyttig erfarenhet att ha, speciellt om man funderar på att jobba utomlands i framtiden. Valet blev Singapore främst för att jag ville åka till ett annorlunda land och studera på ett bra universitet. NUS är ett toppuniversitet, och Singapore ligger i Asien vilket kändes som en stor omställning. Jag hade också hört att Singapore är ganska västerländskt för att vara ett asiatiskt land, vilket visade sig stämma. Då fick jag en perfekt blandning av asiatisk kultur med västerländska inslag som var enkel att anpassa sig till. De förväntningar som jag hade innan avresan var att få en annorlunda upplevelse vilket det verkligen blev. Inför själva avresan behövdes inget visum. Det finns många sjukdomar som man kan vaccinera sig mot. Jag valde att vaccinera mig mot det mesta, men vissa studenter valde att vaccinera sig så lite som möjligt.

### Ankomst

Innan skolan börjar så är det någon form av introduktionsvecka (i början på augusti). Därefter påbörjas en "kursvalsperiod" där man har möjlighet att välja nya kurser om man inte fått dom man vill ha i första urvalet. Denna period varade i två veckor, och lektionerna hinner faktiskt börja under tiden. De flesta utbytesstudenterna åkte ner till Singapore till introduktionsveckan. Men eftersom min syster gifte sig då så kontaktade jag skolan och frågade om det var okej att jag skippade introveckan. Det var inga problem och jag anlände till Singapore i början av kursvalsperioden.

Det kan ha funnits någon fadderorganisation eller dylikt under introveckan, men eftersom jag missade den så var det ingenting som jag märkte av. Däremot finns en Facebookgrupp som alla utbytesstudenter blir inbjudna till, och där kommer uppdateringar om den viktigaste informationen som man behöver veta. Dessutom kontaktade administratörerna alla utbytesstudenter innan ankomst för att knyta kontakt och svara på eventuella frågor. Jag antar att dom fungerar som faddrar och man kan kontakta dom under terminen om man har några frågor.

### Ekonomi

Jag sökte inga stipendier för vistelsen, men hade sparat en del pengar. I Singapore är många saker billigare än i Sverige, medan andra saker är betydligt dyrare. Saker som är billigare är vardagsutgifter som mat och lokaltrafik. Även taxi är billigare. Men utgifter som alkohol och andra nöjen (inträde till djurparker, nöjesfält och dylikt) är dyrare. Allt som allt upplevde jag Singapore som betydligt dyrare än Sverige, men det kan också berott på att jag passade på att göra massa roliga saker när man ändå var där. Skulle jag ha samma livsstil hemma i Sverige så skulle det förmodligen bli ungefär samma kostnad. Jag bör också tillägga att jag bodde i lägenhet och att hyra, mäklaravgift etc. var stora kostnadsbärare.

## Boende

Om man vill bo på campus så ansöker man om det i samband med kursvalen så hjälper skolan till med det. Jag bodde tillsammans med fyra kompisar i en lägenhet som vi hittade via en mäklare som heter Elina. Hon är lite känd bland svenskar där och ordnade lägenhet åt många av oss. Lägenhetshyran, el och vatten samt bredband kostade ca 7000kr/månad per person. Då hade vi en riktigt fin lägenhet på 30:e våningen med 4 rum, 2 toaletter och stor balkong. Den låg i ett lägenhetsområde där det ingick många olika typer av faciliteter. Allt från gym, pool och tennisplaner till karaokerum, pingisrum och TV-spelsrum. Lägenhetsområdet heter D'Leedon och ligger i närheten av botaniska trädgården. Det var fyra stationer med tunnelbana till skolan utan byten vilket var ganska lagom.



Området vi bodde på. Vi bodde i huset längst bort till höger.

## Universitetet och studierna

Universitetet är väldigt stort till ytan om man jämför med KTH. NUS har ett eget bussystem för att det är för långt att gå mellan byggnaderna, och busschaufförerna skulle aldrig få körkort i Sverige. Jag vet inte exakt inom vilka ämnesområden som NUS bedriver verksamhet, men det verkar finnas mycket. Det kändes som att alla utbytesstudenter man träffade studerade helt olika saker. Eftersom NUS är så väl ansedd så hade jag höga förväntningar på undervisningen. Men till min förvåning tycker jag att det är ungefär samma standard som på KTH. De största skillnaderna är att lärarna är mer personliga och att det är obligatorisk närvaro på lektionerna. Obligatorisk närvaro har jag svårt för, men jag uppskattade den personliga kontakten med lärarna. En lärare la även till mig och mina roomies på Facebook och ville bjuda oss på middag efter tentorna. För att hinna göra roliga saker och kunna leva ett soft lajf i Singapore valde jag och de flesta andra utbytesstudenterna kurser utefter schema. För mig blev det lektioner måndag-onsdag. Så en vanlig dag i Singapore bestod antingen av skola, eller att man åkte runt och hittade på roliga saker i staden.

## Kurser

På NUS måste man läsa minst 3 och max 5 kurser och dom rekommenderar att man läser 4. Men för att kunna tillgodoräkna 30 hp på KTH så måste man läsa 5 kurser. Jag valde att läsa 4 kurser på NUS och 1 kurs på distans från KTH. Det var ganska lagom, jag hade eventuellt kunnat droppa KTH-kursen då den var rätt tuff i vissa moment. Min första kurs på NUS var search engine optimization and analytics som handlade om sökmotorsoptimering. Vi fick skapa varsin blogg med målet att ranka så högt som möjligt på Google. Den var rolig i början men visade sig innehålla mycket regression mot slutet vilket man förväntades kunna (vi hade inte dom förkunskaperna). Det var dock vårt eget fel, vi hade missat att det stod i kursbeskrivningen. Vi löste problemet ändå, men kursen hade upplevts som betydligt roligare om man redan hade kunskap inom regression eftersom vi fick lägga alldeles för mycket energi på den biten nu. Den andra kursen hette information technologies in financial services och handlade om allt möjligt finansrelaterat. Men fokus var på fintech vilket var mycket intressant, och jag gillade kursen. Fördelen med denna kurs var att det inte var någon sluttentamen. Istället var det en rapportinlämning samt presentation ca 1 månad innan tentaperioden. Min tredje kurs hette digital engagement och fokuserade på hur företag kan utnyttja den digitala plattformen för att nå sina mål. Läraren var rolig och kursinnehållet var väldigt annorlunda mot andra kurser jag läst. Det kändes väldigt fritt och inte så "inramat" som man ibland kan uppleva att vissa kurser är. Ganska mycket av "utanför boxen" mentaliteten, vilket var lärarens mål. Min sista kurs hette interkulturell kommunikation och handlade om hur man kommunicerar med olika kulturer. Mycket lärdomar om stereotyper och hur människor från olika kulturer bör interagera med varandra för att fungera tillsammans.

Överlag fanns det två saker som jag uppskattade mycket med mina kurser. Det första är att samtliga av mina tentor var "open book". Jag fick alltså ha med mig vilket pappersmaterial jag ville till lektionen, inklusive kursbok och föreläsningbilder. Det andra var att samtliga kurser innehöll någon form av presentation, i smågrupper eller inför hela klassen. Singaporianer *älskar* att showa och bjuder på underhållande presentationer. Dom klär ut sig, spelar teater, gör filmer etc. vilket gör presentationstillfällena till en höjdpunkt enligt mig. Dom är också ganska duktiga på det, och har övat sedan tidig ålder. En indikation på att dom gillar att göra kvalitativa presentationer är att varje singaporian har en egen "clicker" för power points.

### Staden och landet

Min upplevelse av kulturen är starkt positiv! Singaporianer är grymt trevliga och öppna. Lärarna är genuint intresserade av att veta vart man kommer ifrån och hur man trivs på NUS, andra elever vill gärna berätta om Singapore samt ge tips och lokalbefolkningen är i allmänhet trevlig och hjälpsam. Vid ett tillfälle var jag ensam på stan och skulle äta en snabblunch men hittade ingen sittplats när jag köpt min mat. Ett singaporienskt par vinkade direkt till mig att jag skulle sätta mig vid deras bord. Det slutade med en supertrevlig lunch där dom beställde in olika singaporienska klassiker som dom insisterade på att jag skulle smaka.

En ganska speciell sak i Singapore är så kallade Hawker Centres. Det är ungefär samma koncept som en food court, fast med fler restauranger. Ofta är det en 20-30 stycken "hål i väggen" som delar på ett större antal bord i mitten. Maten brukar kosta 20-60kr beroende på ställe och vilken rätt man äter. Hawker Centres är utplacera runtom hela Singapore och serverar i princip all möjlig asiatisk mat du kan tänka dig. Detta i kombination med det låga priset resulterar i att singaporianer allt som oftast äter både lunch och middag ute. Detta gör givetvis studenterna också. I Hawker Centret bredvid min lägenhet hittade jag mina favoritrestauranger och personalen där var minst lika trevlig som resten av befolkningen. Det känns lite ledsamt att aldrig få träffa dom igen.



### Fritid och sociala aktiviteter

På fritiden var jag ute och träffade folk, gjorde utflykter och tränade. Singapore har ett brett utbud av häftiga barer och nattklubbar. Det finns även en hel del sköna takbarer. Den mest kända ligger på toppen av Singapores stolthet, Marina Bay Sands.

Även för utflyktsmål finns många valmöjligheter. Man kan enkelt flyga till grannländerna vilket många, inklusive jag, gjorde ganska ofta. Men för den som vill se Singapore finns alternativ som zoo, nöjesfält, bungee jump, katt- och hundcaféer, djungelutflykter m.m.

### Rekommendationer och övriga reflektioner

Ta med tjocktröja! En del klassrum i skolan har extremt kraftig AC som absolut ingen uppskattar. Rekommenderar också att ta med bra skor för det finns många vandringsutflykter i Asien, exempelvis TreeTop Walk i Singapore eller Angkor Wat i Kambodja. Peass.



Marina Bay Sands. Består av tre skyskrapor med en "båt" på toppen.