



En arkitekt ett år i Prag

Innan avresa

Jag sökte utbyte av många anledningar men bland annat för att få bo i ett annat land och uppleva en annan kultur och få annan input från andra lärare och arkitekter. Dessutom ville jag som arkitektstudent se skillnaden mellan att studera på en teknisk högskola, KTH, och ett konstuniversitet som UMPRUM är.

Ankomst

Jag åkte till Prag ca 2 veckor innan skolan började. Dels för att ta det lugnt, landa och utforska staden dels för att hitta någonstans att bo, mer om det längre ner. Veckan innan skolan började hade skolan lite introduktioner om skolan och byggnaden. Det var även en liten välkomstdrink i biblioteket. Skolan anordnade även en guidad tur i Prag och en busstur till staden Český Krumlov i södra Tjeckien. I princip alla utbytesstudenter deltog på dessa aktiviteter vilket gjorde det till ett bra sätt att lära känna alla. Relationen till de andra utbytesstudenterna är lika viktiga som de i din egen studio då du läser valbara kurser med dem.

Ekonomi

Du får ERASMUS stipendium eftersom Tjeckien är med i EU. Du får även CSN och kan ta lån. Gör du det kommer du garanterat att klara dig ekonomiskt då Tjeckien är ett relativt billigt land att bo i. Jag brukar säga att man kan tänka ca hälften på allt.

Boende

Jag bodde i ett eget rum i en större lägenhet med fyra andra expats från olika delar av Europa mitt i stan. Jag löste detta på egen hand men skolan har ett studentboende där du kan dela rum med någon annan. När jag kom in hade de inga lediga platser för killar. Detta är ett bra alternativ om du kan tänka dig bo på det sättet då det är ganska billigt. Ett tips för att hitta boende är att gå med i skolans facebookgrupp. Där lägger folk ibland upp att de behöver en inneboende eller hyr ut sin lägenhet. Jag hade två på gång redan innan jag åkte ner till Prag, men tyvärr blev ingen av dem av. Det löste sig dock snabbare när man är på plats. Det är då lättare att hänga med i boendegrupper på Facebook och gå på visningar m.m. Tempot i dessa grupper är väldigt högt, så man får vara på hugget.

Universitetet och studierna

Skolan är ungefär lika stor som arkitekturskolan på KTH, 500 studenter, men dessa är uppdelade på ca 25 olika studios inom olika konstformer. 4 av dessa är för arkitektur, det finns även en inom inredningsarkitektur. Något som är speciellt är att alla årskurser jobbar i samma studio med samma lärare och ofta samma uppgifter, men med olika krav på kvalitetsnivå. Undervisningen i studion är på tjeckiska för de tjeckiska studenterna, men jag fick all handledning och kritik på engelska. Ibland var de duktiga på att glömma ge mig informationen även på engelska, men då var det bara att fråga någon annan student i studion eller försöka översätta e-målet i Google Translate. På skolan finns en nybörjarkurs i tjeckiska för utbytesstudenter. Det är ganska lugnt tempo så man lär sig inte tillräckligt för att hänga med i alla samtal, men i olika situationer i vardagen och framför allt är det väldigt kul.

Kurser

Förutom studiokurserna som är på 20 hp finns många olika 2hp-kurser att välja på. Dessa är oftast endast för utbytesstudenter och alltid på engelska. Dessa är ju blandade konstkurser och många av

dem handlar inte enbart om, eller alls, om arkitektur. Däremot finns kurser att välja som du har nytta av i framtida projekt. Bland annat tog jag en kurs i bokbinderi. Den kommer jag ha nytta av då jag vill dokumentera mina projekt eller göra en portfolio för att söka jobb.

Staden och landet

Tjeckien är en supertrevlig stad. Väckigt vacker och lätt att hitta sina favoritställen. Dock är det väckigt många turister så det kan bli jobbigt. Efter ett tag lär mig sin dock vilka platser man ska undvika och där man kan känna sig mer som en lokal pragbo. Ett tips är att även åka runt i landet under helgerna eller annars är ledig tid finns. Både besöka mindre städer eller vandra i natur då de är rika på vacker sådan.

Fritid och sociala aktiviteter

Det är mycket som händer i Prag och på skolan. Olika studios ordnar ibland vernissager eller fester i skolan. I slutet av varje termin är det också den stora utställningen då alla studios ställer ut och skolan är öppen för allmänheten i en vecka. Detta brukar vara trevligt och mycket folk utanför skolan kommer. Annars händer väckigt mycket andra kulturella event runt om i stan.

Rekommendationer och övriga reflektioner

Det viktigaste om du om tänker att du vill åka till Prag, bered dig på att det inte kommer inte vara superbekvämt. All information är inte allt på engelska, så du behöver försöka översätta själv i Google Translate, och det kan vara svårt om de som skriver inte skriver superformellt. Kurskatalogen var inte heller färdig förrän terminen började. Trots alla komplikationer så löser det sig alltid.

Utbyteskoordinatörn Michaela Bížová är otroligt hjälpsam och svarar alltid på mail om du har några frågor.