



RESEBERÄTTELSE

Rosanna Rydholm

HT2018- VT2019

Southeast University, Nanjing, Kina.

Arkitektur

Nya perspektiv

Innan avresa

Jag åkte till Kina med förhoppningar att få nya perspektiv under min arkitektutbildning. Jag hade bott i Stockholm i hela mitt liv och studerat där under min kandidat så jag kände att det kunde vara nyttigt att få nya insikter och erfarenheter innan jag gav mig på master studierna. Jag hade även koppling till Kina sedan tidigare, jag hade rest till Kina ofta i.o.m. en av mina föräldrars jobb, men även några gånger av eget intresse och jag hade lite språkkunskaper i kinesiska, i.o.m detta. Därför tänkte jag att ett utbyte till Kina inte skulle var allt för främmande men ändå ett väldigt annorlunda kontrast från Stockholm och Sverige. Som man kan förvänta sig var det mycket som behövde göras inför att bo utomlands i ett år, pappersarbete, visumansökan, packning och vaccinationer, men visumansökan var smidig och gick snabbt när man väl hade fyllt drösen av blanketter och hade med sig exakt det de ville se på visumkontoret.

Ankomst

Jag hade ombetts av SEU att anlända till Nanjing runt 26 augusti för att skriva in mig, jag kom dit 20e augusti. Eftersom jag skulle stanna i Kina ett år behövde jag ansöka om uppehållstillstånd, vilket var en lång procedur med många vändor till myndigheterna. Papper från skolan för mitt uppehållstillstånd fick jag långt senare, så det var egentligen onödigt för mig att anlända tidigare än inskrivnings datumet, det tog mer än en månad innan allt var på plats. Skolan hade bl.a. skrivit fel på mitt papper (att jag skulle stanna ett halvår och inte ett år) så jag fick söka om uppehållstillstånd två gånger. Under årets gång fortsatte skolan att tro att jag bara skulle stanna en termin, vilket gav mig en del problem med kurser osv., men allt löste sig i slutändan.

Jag hade inte fått några anvisningar från skolan annat än att jag skulle till de internationella studenternas expedition för inskrivning så efter att ha gått fel hittade jag en person som var snäll och hjälpte mig till expeditionen. Den är ganska svår att hitta om man inte vet vart den ligger, dels så ligger den utanför campusområdet men också två trappor upp i en byggnad utan skyltar. Det var en lång procedur med pappersarbete och sånt innan jag fick ordning på allt. I september fick jag ett trevligt mottagande av skolans dekan och blev tilldelad en hjälp-student som skulle hjälpa mig komma igång (dock var det nu nästan försent i.o.m att jag redan försökt ordna allt själv). Kurserna fick jag på ett papper, på kinesiska. Efter att ha bett om det pekade sekreteraren ut vilka teorikurser som var på engelska, det fick bli exakt de kurser som angivits, resterande var antingen på kinesiska eller för studenter på grundnivå. Däremot var de på våren måna om att se till så att jag fick alla de kurser jag behövde, dock var utbudet begränsat som på hösten, vilket skapade en ganska stor stress i.o.m att jag kände mig osäker på att de skulle kunna erbjuda tillräckligt många kurser, men det kunde de precis.

Studios blev presenterade på kinesiska under en lång föreläsning, min elevhjälpare satt med mig och översatte under föreläsningen, en räddning! Jag fick välja fritt vilken studio jag ville delta i, dock var det ett begränsat antal som undervisas på engelska ca 5-7 studios för HT och VT om jag inte minns fel, av 12.

Ekonomi

Att plugga i Kina är nog ett av de bästa valen när det kommer till det ekonomiska. Bland annat kommer du kunna ansöka om olika stipendier via skolan, jag ansökte till det statliga stipendiet "CSC" eftersom jag fick information om hur man ansöker till detta i samband med ansökan till SEU, dock behövde jag ändå att göra en till ansökan sen när jag var framme i Kina. Stipendiet kan vara upp till 3000 RMB i månaden vilket täcker ungefär alla levnads utgifter (notera att du kommer behöva skaffa ett kinesiskt bankkonto och kort för att få detta). Dessutom är alla kostnader så som mat och aktiviteter billigare än i Sverige i allmänhet. Räkna med runt 15-20 RMB/måltid, men går man ut och äter på restauranger inne i stan eller västerländska restauranger kommer man upp i svenska matpriser (50-150+ RMB). Matvaror är hyfsat billiga men det är mer värt att äta ute lokala matställen, då man inte har tillgång till ett ordentligt kök med spis, ugn, mikro, eller köksredskap (det får man köpa själv i så fall).

Det finns en sak man måste ha om man bor i Kina, Wechat, även Alipay är värt att skaffa, och till detta behöver man koppla ett kinesiskt bankkonto för att kunna använda div. av tjänsterna. Var beredd på att man inte kan betala med bankkort i affärer utan det är endast via appar alternativt kontant. Dessutom kommer information om kurser och när lektioner hålls uppdateras löpande via grupper i Wechat, detta kommer att vara ditt *enda* sätt att få denna information på! Förbered dig för att lämna ut passuppgifter och bild på dig själv i samband med att du skaffar denna/dessa appar.

Boende

Boende kommer att erbjudas av skolan och det kommer inte att vara problem att få en plats i ett studentrum som utbytesstudent. Rummen ligger på ca 5 min gångavstånd från skolan. Rummen är inredda dubbelrum i korridor (säng+garderob+hylla+handfat och delad toalett ingår), man delar rum med en annan student och man får inte välja vilken. Standarden var över förväntan enl. mig och det kändes bekvämt och som att man hade tillräckligt med utrymme, men räkna med att se lite råttor och annat, detta är inte Sverige. OK tvättmaskiner som får användas gratis utan bokning finns på varje våning, men om du vill tvätta i varmvatten köpa en egen balja och en vattenkokare.

Om du blivit beviljad CSC stipendiet ingår hyra och el, boendet är helt gratis. Har du inte det är månadskostnaden endast runt 600 RMB/månad. I början hyrde jag en lägenhet istället, det var svårt att hitta något nära skolan och de flesta hyror var dyra, jag betalade 4000RMB/månad, trots det var standarden inte mycket högre! I.o.m restiden till och från skolan, distansen från vänner, vårt flytande schema och att man ofta jobbade i skolan till sent, flyttade jag till skolan, jag ångrar det inte.

Universitetet och studierna

Studierna var intressanta och det kändes som man hade mycket eget ansvar och möjlighet att tolka uppgiften fritt/ utifrån egen preferens. Ena studion jag valt handlade om att kombinera sportarenor med boende och den andra om att bygga ett buddistiskt, samtida, kloster på ett berg i Nanjing. Studioprojekten var grupparbeten där man jobbade 2-3 personer. Teorikurserna hade jag inte möjlighet att välja mellan, i.o.m att de måste vara på engelska, däremot fick jag lärare från t.ex. AA, Politecnico di Milano, eller från andra högt rankade skolor som höll otroligt bra och intressanta föreläsningar inom t.ex. kritisk representation och miljövänlig arkitektur.

Om du räknar med att lära dig kinesiska så ha inte för höga förväntningar, även om skolan säger att de har specifika språkkurser även för de som studerar ett annat ämne som huvudämne stämmer det inte.

Jag ville studera lite kinesiska och fick då delta på några av de lektioner som de som studerade kinesiska heltid hade. Till följd blev det svårt för mig att hänga med och jag fick ägna mig åt mycket självstudier för att hänga med, jag lärde mig mycket men det blev en stor arbetsbörda att läsa en kurs på 10 credits som egentligen skulle vara 2. Så var beredd på att jobba hårt eller självstudera innan du åker. Oavsett bör du lära dig överlevnads fraser och att läsa enkla ord för din överlevnad... Engelska är inte vanligt förekommande i Nanjing!

Att notera ang. Studierna

Du har inte din egna bänk, räkna med att växla mellan att försöka hitta plats i biblioteket, ditt studentrum eller något café med eluttag. När du skriver uppsatser är det svårt att låna böcker på engelska, och informationen som tas från internet kommer att bli en stor frustration då, i.o.m Kinas censur av internet, har du inte tillgång till några sökmotorer såsom Google, du behöver VPN (virtual private network) för att komma in på detta. Även om du har VPN kan det vara långa stunder eller dagar då du inte kommer in på de flesta västerländska hemsidor/sökmotorer. Detta var ett stort problem och kommer att vara en frustration, du kanske planerar att plugga en dag men då är VPN blockerat så det går inte. Det gick för mig ändå men du kommer få planera din tid väl och ha tålamod.

Kurser

Kurserna valdes genom att muntligt berätta för expeditionen och varje lärare för samtliga kurser, i början av kursen, att man valt dennes kurs och även skicka in en blankett med sin kursplan till KTH, detta var p.g.a. att man inte var en del av skolans internet system. För mer information om kurserna se ovan.

Staden och landet

Att bo i Nanjing eller Kina i allmänhet är trevligt. Nanjing är en väldigt grön stad med många träd, en stor konstgjord sjö och ett berg som man kan besöka. Dock kan man göra sig påmind om miljöproblemen i form av dålig luft (särskilt på vintern) samt visst håravfall i.o.m. kemikalier i vattnet. Men Nanjing är en lite mindre (fortfarande 8 miljoner människor dock) och hemtrevlig stad, det är relativt lätt att navigera sig i staden. Det största hindret kommer att vara språket så var beredd på en del frustration. Det kan även vara väldigt frustrerande hur saker och ting är organiserade det tar i allmänhet 10 gånger så lång tid att utföra ett ärende på banken eller i skolan än vad man tänkte är rimligt, men det handlar om att hålla ut.

Att ta sig runt i stan är oerhört smidigt. Det finns ett välutvecklat tunnelbanesystem bl.a. och det är enkelt att köpa biljett antingen på plats i automaterna eller i sin Wechat/Alipay app. Man kan även beställa taxi t.ex. "Didi" (en form av Uber) enkelt och billigt via apparna. Men det som är smidigast för det mesta är nog att cykla, det finns låncyklar ("Hello bike") överallt som man kan låna via apparna och Nanjing är en bra cykelstad med platta vägar och separata cykelfält så man kan cykla obehindrat! Det finns även bussar om man skulle föredra det, men jag lyckades inte ta reda på hur man betalar det.

Precis utanför campusområdet ligger matsalen, de har helt ok bra och billig mat, det känns fräscht och det finns mycket att välja på. Maten är upplagt så det bara är att peka på det man vill ha. Dock behöver man ladda på sitt studentkort med pengar vilket är en ganska krånglig procedur, men det är det värt. Man kan köpa både lunch, frukost och middag där men det kan bli lite enformigt efter ett tag då de ofta har samma rätter varje dag, men man kan även köpa mat på de många restaurangerna som ligger i nära anslutning till skolan för bara några kronor mer, detta rekommenderas också. Viktigt att veta är att det är *otroligt* svårt att vara vegetarian och vegan i Kina, om inte *omöjligt* (om rätten inte har kött i sig är det ändå troligt att det kokas i nån köttbuljong t.ex. (de kan ofta säga att det är vegetariskt fast det inte är det enl. vår uppfattning i väst). Räkna inte heller med att kunna laga eller äta västerländsk

mat heller, bröd och mejeriprodukter t.ex. är ovanliga eller dyra att köpa. Några ekologiska produkter, fairtrade eller laktosfria produkter kan man också glömma. Har du extrema födoämnesallergier kan det vara livshotande att åka till Kina, då allergier inte tas på allvar då de flesta inte har allergier där.

Fritid och sociala aktiviteter

Fritiden blir lite det man gör den till, skolan anordnar inte några klubbar eller sportaktiviteter, det har ett gym och en utomhusplats för löpning och div. sporter men det får man leta upp på eget bevåg genom att prata mycket med andra utbytesstudenter. Det kan lätt bli mycket i skolan men man får försöka balansera sin tid. Nanjing är stort, fint och grönt och det finns mycket att upptäcka om man känner för det. Så det är det du gör det till, försök att ha roligt och inte bli för stressad trots att det kan kännas kravfyllt. Det fanns inte så många västerländska studenter på campus men de få som fanns blev jag å andra sidan ganska snabbt kompis med, jag fick också kompisar från andra länder och det var kul däremot var det svårt att få kinesiska kompisar då de läser fler kurser än oss utbytesstudenter.

Rekommendationer och övriga reflektioner

Var inte orolig, även om saker kan verka röriga så ordnar det sig för det mesta, det kommer bara att krävas tid, mycket tålamod och att man ligger på ordentlig. Det är mycket i det administrativa som brister men skolan är bra i övrigt, och du kommer att ha en otroligt bra backup från KTH:s internationella koordinator om något krisar och även en bra försäkring från kammarkollegiet som kommer att vara en rejäl trygghet som du kan luta dig mot om du skulle bli sjuk under ditt utbyte (det kan jag garantera av egen erfarenhet). Du är i trygga händer, även om det många gånger kanske kommer kännas ensamt. När du väl är i Kina är det ingen som kommer att vara där för att visa dig runt eller ta emot dig (mer eller mindre) så förbered dig på att vara självständig och att lära dig ha tålamod och tolerans, du kommer behöva möta och hantera en helt annan kultur än den du är van vid, glöm inte det.

I slutändan kommer du säkert att ha en fantastisk upplevelse och träffa många fantastiska människor från andra länder. Innan jag åkte iväg på utbytet fick jag rådet av tidigare utbytesstudenter att inte tveka "bara åk". Jag fick också rådet från internationella koordinatören att ha "skinn på näsan". Två råd som jag utan tvekan håller med om. Kina är inte det lättaste landet att bo i men det är inte omöjligt. Gillar du utmaningar och något helt annorlunda än Sverige så är det ett perfekt val. Oavsett vart du väljer att åka så kommer det bli ett minne för livet och du kommer uppleva så mycket nytt som du aldrig skulle fått uppleva annars!