



Nagoya Universitet – vad man behöver tänka på

Innan avresa

Jag sökte utbytesstudier i Japan för att jag ville uppleva kulturen. Jag valde Nagoya University eftersom jag tänkte att Tokyo skulle vara en alldeles för stor stad för mig och för att kurserna passade mig. Eftersom Nagoya inte är så känt så tänkte jag också att det skulle vara få utbytesstudenter och utläningar, vilket skulle bli mer av en utmaning då jag vill lära mig språket. Inför utbytesstudierna, hade jag sen ett år tillbaka lärt mig japanska. De exakta kurserna jag tog var KTH:s kvällskurser A1, A2 och sedermera B1 (där jag gick halva kursen). Dessa kurser är en grymt bra introduktion till språket, dess grammatik och användning. Utöver det gick jag på måndagens språkcaféer, vilket introducerade mig i grundläggande konversation. Jag rekommenderar alla som läser japanska att gå på dessa språkcaféer oavsett nivå, även om det bara är passivt lyssnande. Inför min Japanresa behövde jag vaccinera mig mot japansk encefalit och hepatit A+B. Helst 6 månader innan avresa och det ska göras 2-3 gånger innan avfärd. Du behöver också ansöka om visum. Du kommer först ansöka till skolans NUPACE program vilket du gör kanske 9 månader innan avfärd. När du har kommit in kommer de skicka dig ett Certificate of Eligibility vilket du sen använder när du söker visum. Jag fick mitt i mitten av februari, vilket var 1,5 månader innan avfärd. Jag ansökte direkt om visum och en vecka efter jag lämnade in min ansökan på den japanska ambassaden så fick jag visumet. Det är också bra att ansöka om JASSO-stipendiet. Detta gör du i din ansökan till NUPACE.

Ankomst

Som jag nyss nämnde så är det NUPACE som officiellt tar hand om dig under utbytesstudierna. De anordnar boende, mottagning och föreläsningar om viktig information. Det är också de som anordnar språkkurser men även andra intressanta kurser. Du kommer få... väldigt mycket dokument så väskan kommer kännas tung ett bra tag. Tyvärr är det inte så digitaliserat men detta kan ha ändrats sen detta skrevs. Men det är väldigt bra information om livet i Japan generellt, exempelvis om myndigheter, försäkringar, cykeläggande, vad man ska göra vid jordbävning etc. I dina första två veckor kommer du också behöva gå till olika instanser för saker som pension, bank (om du söker JASSO), hälsoförsäkring och anmäla boende. Jag minns att man var helt slut av alla papper och allt är på japanska. Så se till att bli kompis med någon som är näst intill flytande på japanska. Utöver NUPACE, så finns ACE vilket är en cirkel med japanska studenter som anordnar event. Och sen finns NUPACE Help Desk vilket är en annan cirkel som hjälper dig om du vill gå med i en klubb eller cirkel. Hos ACE och Help Desk har du möjlighet att få japanska vänner. Om du har möjlighet kan du också skaffa dig en tutor. Min var väldigt hjälpsam inom japanskan och vi och hans labb åkte på en roadtrip tillsammans. Totalt kan du få 30 timmar med läxhjälp från din tutor.

Ekonomi

Jag levde på CSN och från tidigare besparingar. Under hela min vistelse gjorde jag av med ungefär 100 000 om jag även räknar in hyran jag betalade i Sverige. Hyran där jag bodde var väldigt bra med tanke på läget, vilket var mindre än 1500 kronor per månad. Du behöver också betala för försäkring, dels hälsoförsäkring från stadskontoret (ward office) och dels Co-op's försäkring, och även att jag hade försäkring från Kammarkollegiet så de att det inte räckte. Mat på restaurang är billigare än i Sverige, speciellt kinesiska restauranger. Kafeterian är också billig, runt 40 kronor, och är öppet under lunch och kvällstid på vardagar. Europeisk mat är dock dyrt samt viss japansk mat. Men behöver du verkligen spara pengar rekommenderar jag att laga mat själv.

Boende

Som väl var, fixade skolan boende. Det var egentligen tänkt att jag skulle bo i ett nybyggt område, Daiko, men pga. hälsorisk fick vi inte flytta in. Istället bodde jag på Higashiyama, vilket var suveränt! 5 minuter från dörr till klassrum plus att hyran var riktigt låg. Husen är dock gamla och jag kan inte garantera att det är speciellt rent, men du har både badrum och kök för dig själv plus en väldigt vacker vy på taket över hela Nagoya. Personalen är också väldigt trevlig och inte särskilt strikt som i andra boenden. Det enda dåliga är att utrymmet är väldigt litet plus att du inte får bjuda in kompisar eller familj att bo på boendet.

Universitetet och studierna

Nagoya Universitet är ett utav de nationella universiteten i landet och har hög status hos japanerna, speciellt inom ingenjörutbildningen. Och läser du på japanska vad jag har förstått, så kommer du att stöta på extremt högt tempo och kraven är väldigt höga. Men de engelska kurserna är väldigt enkla oftast och kräver inte mycket för att bli godkänd. Dock behöver man nästan gå på alla föreläsningar då inget erbjuds online och allt är utskrivet. Kurserna kan lätt överlappa med språkkurserna som erbjuds av NUPACE. Kom också ihåg att alla kurser kräver minst 60 % närvaro! Så jag rekommenderar att hitta minst fem-sex kurser som passar programmet på KTH. Universitetet har väldigt gamla byggnader och bänkarna är oftast väldigt små och osköna. Ibland fungerar inte luftkonditioneringen heller i vissa byggnader vilket gör det svårt att plugga, men jag satt ofta på ett café som hade gratis kaffe och bra luftkonditionering.

Kurser

De kurser jag valde var två språkkurser på japanska (*Japanese NP3* och *Kanji III*). Den förstnämnda kursen var riktigt bra men väldigt högt tempo. Den bygger på den grammatik som lärdes ut i A1-B1 kursen på KTH, och innehållet utgår efter dagliga konversationer. Kanji-kursen är inte att rekommendera om man inte behöver poängen tyvärr, då du ändå lär dig kanji från vardagen och föreläsningarna är inte så givande. Dessutom läste jag *Introduction to International Development* vilket gavs ut av NUPACE. Jag valde den då den var väldigt enkel, endast tre kommentarsrapporter på 400 ord. Utöver det läste jag fyra kurser relaterade till mitt program (värda 4 ECTS var). Dessa var *Advanced Fluvial Hydrodynamics*, *Low Carbon Cities Studies*, *Ecotoxicology of Soil and Water* och *Water and Waste Engineering*. Även om kurserna erbjuds på engelska kan jag inte garantera att de är särskilt förståerliga. Ibland gavs slides ut helt på japanska.

Staden och landet

Jag hade tur när jag anlände i Nagoya så hjälpte min japanska kompis mig att ta mig till boendet då biljettsystemet är väldigt komplicerat. Som tur är finns engelska alternativ. Jag mötte dock aldrig egentliga kulturkrockar, mer än att språket är ett hinder. Jag kom till Nagoya under körsbärsblomningen vilket var en magisk känsla och absolut bästa säsongen! I mitten till slutet av juni kommer regnperioden vilket jag inte gillade. Det blir också fruktansvärt varmt och fuktigt ända in i september. Nagoya som stad har inte så mycket att bjuda på mer än misokatsu, en sorts friterad fläskkotlett med bönsås ovanpå. Mycket av Japans historia kommer härifrån dock, exempelvis Tokugawa-klanen. Toyota har sitt huvudsäte i Nagoya. Det är en typisk japansk storstad, men den är relativt billig och det är inte så många utlänningar där. Det är dessutom en knutpunkt mellan Tokyo, Osaka och Kyoto, och dessutom några timmar ifrån Gifu och Nagano prefektur om man vill ta en skidtur eller njuta av någon av Japans onsen (varmvattenkällor).

Fritid och sociala aktiviteter

Det som är bra med japanska universitet är att de erbjuder en mängd olika klubbar, cirklar och övriga aktiviteter vilket låter dig integreras hos japanerna. Jag själv spelade badminton varje tisdag men där fanns det inte alls några japaner. Det blev dock mestadels plugg då japanskakursen var krävande. På helgerna försökte jag resa någonstans om det gick. Annars hängde jag även i lobbyn där jag spelade på ett piano som fanns där.

Rekommendationer och övriga reflektioner

Något som jag starkt rekommenderar som jag inte visste är att ta ett internationellt körkort hos motormännen då det kan bli väldigt billigt att resa med bil tillsammans. Tåg är generellt dyrt om du inte tar lokaltåg vilket kan ta tid. Tunnelbanan är också dyr då du får betala minst 200 yen per tur. Ungefär vid april-maj är det gyllene veckan då alla japaner är lediga (kolla schemat på universitetets hemsida) så det kan vara bra redan innan du åker (om du åker vårterminen) att boka in resa, då det blir extremt dyrt annars. Den andra veckan att se upp för är (O)bon vilket är i mitten av augusti då också alla japaner är lediga.

Överlag var erfarenheten bra, men jag skulle nog säga att kvaliteten på studierna är bättre på KTH, åtminstone de engelska kurserna. Det som var plus var dock omhändertagandet från japaner, andra utbytesstudenter och NUPACE och självklart alla resor man gjorde.