



Prag, en härlig tid jag kommer minnas för alltid

Innan avresa

Sedan jag började studera på KTH har jag velat åka på utbyte då jag älskar att resa, träffa nya människor och ge mig ut i det okända. Det finns en hel del saker att fundera på innan man söker till en utbytetermin men för mig var valet enkelt. Jag valde att studera i Prag då det är en lagom stor stad som ligger i mitten av Europa och är billigt att leva i. Eftersom Tjeckien ligger i Europa behövde jag inte vaccinera mig eller fixa något visum, jag tog heller ingen språkkurs innan jag åkte men ångrar mig lite då det kan vara kul att ha koll på det språket som pratas i det landet man ska spendera sitt utbyte.

Ankomst

Jag åkte ner till Prag redan i mitten på augusti och bodde på ett hostel även fast skolan började i slutet av september. Anledningen till att jag åkte ner så tidigt var för att jag ville "lära känna" staden innan skolan började samt ta vara på att det fortfarande var sommar. När man blir antagen till CTU får man möjligheten att ha en buddy som hjälper dig de första veckorna och under hela din studietid om något skulle vara oklart. Jag ansökte inte om att ha en buddy då jag kände att det var tillräckligt smidigt att klara sig med de nya vännerna man träffar men många av de jag umgicks med hade en buddy vilket de tyckte var superbra! De två första veckorna i skolan är en orientation week där man registrerar sig på kurser och ISC (International student club) arrangerar events och resor. Kan tipsa om att vara med på så mycket som möjligt i början eftersom det är ett lätt sätt att träffa nya vänner då alla är i samma sits som dig.

Ekonomi

Eftersom jag studerade i Prag fick jag Erasmus stipendiet utöver CSN vilket gjorde att man kunde leva mycket gott. Att leva i Prag är mycket billigare än Stockholm och även vad jag förväntade mig. Jag kan även tipsa om att söka om bidrag till en stiftelse som heter Carl Erik Levins stiftelse som bla täckte mina flygresor. Här kommer några ungefärliga priser på saker som kan vara intressanta:

Mat på skolans restauranger: 25kr

Öl: 10-20kr

Inträde till museum: 70kr

3 månaders kollektivtrafikskort för studenter: 250kr

En månadshyra på studentboendet: 1800kr

Boende

Om man åker ensam eller vill få ut så mycket som möjligt av studentlivet kan jag tipsa om att ansöka att bo i en av alla studentkorridorer som skolan ordnar. Förutom att det är billigt så bor de flesta internationella studenterna på såna vilket gör att det blir lätt att träffa nya kompisar och delta på studentevenemang. Standarden är dock en aning sämre än i Sverige men det tycker jag inte var något problem. Det är också många som väljer att dela på en lägenhet med kompisar vilket blir lite dyrare men kan vara värt om man vill ha mer privatliv, jag hade turen att hamna på det bästa studentboendet som ligger precis vid skolan och heter Masarykova Kolej, det kan jag verkligen rekommendera.

Universitetet och kurser

CTU är ett Prags största tekniska universitet med ca 19 000 studenter och erbjuder de flesta ingenjörsutbildningarna som KTH gör. Undervisningen skiljde sig något från KTH då man läser alla kurser samtidigt samt att kursupplägget skiljer sig mycket beroende på kurs och lärare men i det stora var det uppbyggt på samma sätt som KTH med labbar och tentor. Det var oftast tydligt vad som krävs av en student för att få ett visst betyg och lärarna var väldigt hjälpsamma om man hade några frågor. Något jag tyckte extra mycket om gällande CTU var deras bibliotek där det spenderades en hel del tid. Jag valde att inte läsa någon språkkurs då språk inte är min starkaste sida men det var många som tog en nybörjarkurs i Tjeckiska och uppskattade det mycket. Jag kunde tillgodoräkna Advanced network technologies mot kommunikationssystem och resten av kurserna blev vilkorligt valfria:

- * Data preprocessing
- * Advanced network technologies
- * Law and informatics
- * Distributed Programs and computing
- * User Interface Design

Staden och landet

Prag är en otroligt fin stad med många vackra byggnader och spännande saker att göra. Storleken är lik stockholm men lite mer kompakt vilket gör det lätt att ta sig runt med spårvagn eller tunnelbana. Det finns gott om spännande museer, restauranger och uteliv. Det har även en perfekt utgångspunkt till att resa då det ligger precis i mitten av Europa vilket göra att man enkelt kan ta en billig buss till städer som Munchen, Wien, Budapest mm. Tjeckien är det landet som dricker mest öl per person i världen och det märktes utan tvekan. Ölkulturen var helt annorlunda mot Sverige och man kunde hitta öl överallt.

Övriga tips

Parker: Prag har många fina parker som är värda ett besök. Min favoritpark är Letna park där man ser över hela staden och även har en fantastisk uteservering som kallas för beer garden.

Ta dig ut från stadskärnan: som i de flesta större städerna finns det mycket turistfällor i centrala Prag. Jag kan rekommendera ett område nära city som heter Žižkov, där finns det många restauranger och ölhak där majoriteten är lokalbefolkning.

Åk med på resor under första veckan: Som jag redan nämnt anordnar ISC (International student club) flera resor att göra under orienteringsveckan. Jag åkte på en resa till en vingård i södra Tjeckien där vi fick smaka på det lokala vinet och besöka en grotta.

Gå på en walking tour det första du gör: Jag brukar nödvändigtvis inte gilla att gå på rundvandringar utan gillar mer att uppleva staden på egen hand. Men när jag anlände i Prag gav jag det en chans vilket gjorde att man fick många bra tips och intressant fakta om den stad man ska spendera ett halvår i.

Skaffa en buddy: Även fast jag inte hade någon buddy så kan jag ändå rekommendera det då det hjälper en att komma igång med allt samt är med dig under hela din studietid om något skulle krångla.

Ta del av stadens uteliv: Prag har ett fantastiskt uteliv som man inte vill missa. Bland mina favoriter finns roxy, Vzorkovna och chapeau rouge.

Hostel: Om du anländer tidigare än man kan checka in på studentboendet eller av annan anledning behöver sova några nätter på ett hostel kan jag varmt rekommendera Sir Toby's hostel.



Floden Vltava som rinner längst hela Prag



Moravský kras, grotta i östra Tjeckien som vi besökte under orientation week. Det ingick även en vinprovning på en vingård med övernattnig, mycket lyckad resa!



Czech national library of technology (skolans bibliotek)



Hade även tid med några resor till grannländerna, här är en bild från oktoberfest i München.