



## En termin på KAIST i Daejeon

### Innan avresa

Jag har alltid velat studera utomlands, det har varit ett av mina mål sen länge. Jag ville till Asien och att det blev just Korea beror på att jag hade varit där några år tidigare på semester och trivdes riktigt bra. Jag var därför redan lite bekant med landet och kulturen. När jag läste om KAIST blev jag allt mer lockad av universitets ranking och höga anseende. Eftersom att min master är Medicinsk Teknik med IT-spår hittade jag många kurser på KAIST som jag skulle kunna tillgodoräkna mig.

För att studera i Sydkorea måste du söka visum på koreanska ambassaden i Stockholm. Visumet är av typen D2 och för det behöver du bland annat en ansökan, papper som bekräftar CSN och ett antagningsbesked från KAIST. Ansökan tar några veckor så se till att påbörja processen i god tid.

Du behöver även fylla i en hälsokontroll inför utbytet som du skickar in till KAIST. Jag gjorde min på Svea Vaccin. Jag tog helt enkelt med mig dokumentet som skulle fyllas i och det hela gick väldigt fort. KAIST kräver även att man gör ett tuberkolostest. Jag gjorde testet samtidigt som min hälsokontroll. Väldigt smidigt, inga konstigheter. Det enda som krävs är att man kommer tillbaka ett par dagar senare för att kolla resultatet. Jag valde även att vaccinera mig inför resan. Jag vaccinerade mig mot Hepatit A och B, samt även japansk encofalit. Det kan vara bra att påbörja vaccinationerna ca 2 månader innan du reser eftersom att det är flera doser som krävs med en månads mellanrum.

Ett tips är att ta med sig ID-foton (som du tog för att söka visum) på utbytet. De kommer att behövas när du ansöker om Alien Registration Card (internationellt ID-kort), bankkonto, och även ifall du behöver söka visum till ett annat land. Det kan även vara bra att ha med sig flera kopior på passet så slipper man tänka på det på plats (men det finns skrivmaskiner och kopieringsmaskiner överallt).

Beroende på vad du vill få ut av utbytet kan det vara bra att bekanta sig med språket, men du behöver absolut inte läsa någon språkkurs innan. Tar du dig tiden att lära sig alfabetet, oavsett om du har tänkt att läsa en språkkurs på plats eller inte, så kommer du garanterat att känna dig betydligt bekvämare i landet från början.

### Ankomst

Jag flög till Seoul cirka 5 dagar innan vi fick möjlighet att flytta in i våra studentrum vilket var den 20:e februari. Jag valde att göra det för att kunna turista lite innan. Den 21:a och 22:a februari var det mottagning med många informationsseminarier och kurserna började den 25:e februari. All information angående skolstart, datum, mottagning, och kurser, fick man i god tid på mail från KAIST.

KAIST har ett så kallat Buddy Program (fadderorganisation) för internationella studenter som jag **starkt** rekommenderar att man deltar i. Tre studenter delade på en fadder och då får man direkt en kontakt och en grupp som man kan ställa frågor till och umgås med. Jag hade turen att få en riktigt kunnig och trevlig fadder som introducerade mig till många av sina vänner.

Under mottagningen kommer du också att få information om flera klubbar och organisationer som finns på campus. Bland andra finns International Student Organisation som arrangerar små resor under terminens gång.

## Ekonomi

Inför utbytet kunde jag ansöka om ett resestipendium från KTH. Det finns även många andra stipendier som KTH och andra organisationer erbjuder som du kan söka. Våldigt kort innan min avresa fick vi som skulle iväg även information om ett stipendium som KAIST erbjöd som hette Student Mobility Fellowship. Om man lyckas få det stipendiet behöver man skaffa sig ett koreanskt bankkonto för att få pengarna. Under mottagningsdagarna hjälper skolan de nya studenterna att fixa koreanska bankkonton om man vill. Det finns en bank på campus där du kan hantera bankärenden och bankautomaten där ska acceptera de flesta internationella bankkortet vad jag vet.

Även om kortbetalningar blir allt vanligare i Korea så är det fortfarande ett kontantsamhälle. De stora utgifterna i början av terminen betalades kontant. Ibland hände det att mitt svenska bankkort inte accepterades och då är det också bra att ha kontanter. I början av terminen behövde man betala för studentrummet, avgiften för mottagningen, avgiften för det internationella ID-kortet, och liknande.

Överlag är Sydkorea billigare än Sverige. En måltid i skolans cafeteria kostar ca 35kr och det går att hitta billig mat utanför campus också. Beroende på vad man har för intressen och vad man vill göra så går det att leva rätt så billigt. Totalkostnaden för studentrummet var ca 5300kr för hela terminen.

## Boende

Jag bodde i ett studentrum på campus som ordnades av skolan. När man ansökte till KAIST fick man direkt välja om man ville ha hjälp med boendet eller inte. Jag kan starkt rekommendera att bo på campus. Jag bodde i byggnaden W6, på västra sidan av campus. Studentlägenheterna delas in efter kön och oftast delar man rum. I rummet hade jag en egen garderob, säng, stol, och skrivbord. Täck och kudde hyr man från skolan och det finns mycket förvaringsutrymme. Jag delade rum med en tjej från Frankrike och det var aldrig några problem mellan oss. I vårt rum hade vi även toalett, handfat och dusch. Jag vet att det i andra byggnader kan vara gemensamma dusch- och toalettutrymmen.

I själva byggnaden fanns en närbutik som var öppen mellan kl 18-02. Perfekt för att köpa snacks och andra små nödvändigheter till boendet. På andra våningen fanns ett gym som delades mellan tjejerna och killarna. På varannan våning fanns det en vattentank med varmt och kallt vatten, samt en mikrovågsugn. Det var det närmsta som jag kom matlagning under hela terminen. Eftersom att det inte finns någon kyl eller ett kök i boendet så gick det inte att laga mat. Vanligast är att man äter ute så jag tyckte aldrig det var något större problem förutom med frukosten. Frukost löste jag genom att köpa havregryn och göra gröt i mikron. Jag köpte även mjölk med lång hållbarhet som jag förvarade i garderoben och använde för flingor och kaffe. Det finns några supermarkets där man kan hitta mat och bra saker till rummet, bland andra Homeplus och E-mart.



*Min del av rummet. Sängkläderna tog jag med mig hemifrån.*

## Universitetet och studierna

Jag gillade verkligen KAIST. Jag tycker att campuset är jättefint och trevligt, speciellt under våren när det är säsong för körsbärsblommorna. På campus finns även det mesta du behöver. En bank, caféer, många matsalar och restauranger, till och med en resebyrå. De flesta studenter köper en cykel för att ta sig runt men jag gjorde inte det och klarade mig fint ändå.

En stor skillnad mellan KTH och KAIST är att lektionerna på KAIST oftast är obligatoriska, alltså att din närvaro (eller frånvaro) kan komma att påverka ditt slutbetyg. Planerar du att resa eller missa en lektion är det uppskattat att meddela professorn i förväg. Oftast är det inga problem, så länge du gör allt arbete som du ska göra i tid. Lektionerna är ca 1,5h långa utan någon rast. Eftersom att masterstudenter inte behöver läsa så många kurser så får man ihop ett rätt så lugnt schema.



Till vänster är mitt department och till höger en bild på campus.



10:30	EE532(35.532) Introduction to Brain I T Dae-Shik Kim	EE532(35.532) Introduction to Brain I T Dae-Shik Kim
11:00	:: 517 :: (N1)Kim Beang-Ho & K im Sam-Youl ITC Build ing 10:30 - 12:00	:: 517 :: (N1)Kim Beang-Ho & K im Sam-Youl ITC Build ing 10:30 - 12:00
11:30		
12:00		
12:30		
13:00		
13:30		
14:00		
14:30	BIS470(41.470) BioNano Engineering Pilnam Kim	BIS470(41.470) BioNano Engineering Pilnam Kim
15:00	:: #220 :: (E16)ChungMoonSul B ldg 14:30 - 16:00	:: #220 :: (E16)ChungMoonSul B ldg 14:30 - 16:00
15:30		
16:00	HSS586(10.586) Korean1 for graduate i nternational students Kim Deok-shin Kim De ok-shin	HSS586(10.586) Korean1 for graduate i nternational students Kim Deok-shin Kim De ok-shin
16:30	:: 406 :: (E11)Creative Learning Bldg. 16:00 - 17:30	:: 406 :: (E11)Creative Learning Bldg. 16:00 - 17:30
17:00		

Till vänster är biblioteket, till höger mitt schema. Jag var ledig på fredagar vilket är vanligt.

## Kurser

Som masterstudent behövde jag bara läsa tre stycken kurser under hela terminen. För mig räknas de som antingen valfria eller villkorligt valfria kurser i min utbildning. Kurserna jag läste på KAIST var:

*BiS470 BioNano Engineering* – En introduktion till nanoteknologi och hur den används inom biomedicin. I kursen hade vi en midterm, klassdiskussioner, några mindre inlämningar, och en uppsats som avslutande uppgift. Kursen handlade mycket om att förstå sig på begrepp inom området. Vi var 10st elever i klassen varav 4st internationella studenter. Helt okej kurs.

*EE532 Introduction to Brain IT* – Min absoluta favoritkurs! En inblick till hur hjärnan fungerar, historien bakom artificiell intelligens, och en mycket bra introduktion till maskininläring och dess applikationer. Professorn i kursen var riktigt bra! Väldigt kunnig, rätt så rolig, men också sträng. Kursen hade inga tentor utan betyget baserades på en lång presentation och ett slutprojekt där

uppgiften var att presentera en idé för ett startup företag som använder sig av maskininlärningstekniker. Vi var ca 20 studenter i klassen varav ca 8st var internationella tror jag.

*HSS586 Korean 1 for international graduate students* – En grundläggande kurs i koreanska. De första veckorna går man igenom alfabetet, därefter lärde vi oss att introducera oss själva, beställa mat, räkna, och lite grammatik. Professorn var väldigt rolig och uppskattade om man var aktiv under lektionerna. I kursen hade vi en midterm och en final exam.



*Vid några tillfällen hade vi dubbellektion i Brain IT, då bjöds det på lunch.*

### **Staden och landet**

Även om Daejeon är Sydkoreas femte största stad så känns det ändå som en småstad jämfört med Seoul. Men jag trivdes oerhört bra i Daejeon. Det är en studentstad och mycket, speciellt i området nära campus, är anpassat för studenter. Det finns nog en hel del att utforska i staden, men det blev mer att man höll sig till sina stammisställena och sen utforskade resten av landet. Att staden bara har en tunnelbanelinje bidrar till att staden känns mindre än vad den är och det är vanligare att åka taxi än kollektivtrafik. Taxi är väldigt billigt, med minimumpris på ca 30kr.

Områdena som vi hängde mest i i Daejeon var Eoeun-dong och Gung-dong vilket är områdena direkt utanför campus som har allt en student kan önska sig. Dunsan-dong är ett populärt fest- och shoppingområde där jag och mina vänner ofta gick ut.

Andra städer i Sydkorea som jag hann besöka var Seoul, Busan, Daegu, Miryang, Jeonju, Yeosu, och Jeju. Det är väldigt smidigt att ta sig runt i landet med tåg så jag rekommenderar absolut att ägna några helger eller lediga dagar åt att upptäcka landet.

### **Fritid och sociala aktiviteter**

På KAIST finns det väldigt många klubbar, det finns säkert en klubb för varje aktivitet du skulle kunna tänka dig. Dock kanske det inte är så lätt att gå med i en klubb som internationell student. Klubbarna är väldigt olika i hur krävande de är med engagemang och närvaro. Jag gick med i taekwondoklubben Active Volacones. Jag har aldrig utfört sporten tidigare men ville väldigt gärna testa på det. Vi hade 4 träningar i veckan men vi hade inget krav om hur ofta vi skulle delta. Medlemmarna i klubben ansträngde sig verkligen för att kommunicera på engelska och för att vi nybörjare skulle lära oss rätt tekniker. Under terminens gång arrangerade vi ett uppträdande, vi gick ut och åt middag tillsammans

ett par gånger, och det fanns till och med möjlighet att vara med i en officiell tävling. Jag kan varmt rekommendera Active Volacones, oavsett om du är nybörjare eller har tränat taekwondo tidigare.

Det finns även klubbar och grupper som arrangerar event för internationella studenter. International Student Organization (ISO) arrangerade resor och utekvällar. ISSS arrangerade en dagstur där vi fick chansen att klä oss i traditionella kläder. Och om du går med i Buddy Programmet så kommer du och din grupp att hitta på saker tillsammans. Under terminen sker flera olika event och aktiviteter på campus. Bland annat hölls KAIST Spring Festival under våren där flera kända koreanska artister och grupper uppträdde under kvällarna.



*Min taekwondoklubb till vänster, till höger en bild från vår dagstur till Jeonju.*

### **Rekommendationer och övriga reflektioner**

Jag tror verkligen att alla skulle uppskatta en termin i Sydkorea. Oavsett om du är intresserad av studier, kultur, mat, eller fester. Det finns något för alla. Vill du studera på ett högt rankat universitet med god kvalitet på studierna är KAIST ett mycket bra val. Är du ute efter kulturkrockar och nya upplevelser är Sydkorea passande. Om du vill resa finns även de möjligheterna. Utöver att resa runt i landet åkte jag även till Tokyo, Shanghai, och Taipei. Många av mina vänner reste till Filippinerna, Hong Kong, och Peking. Jag hade även familj och vänner som kom och besökte mig så det gav mig flera ursäkter till att resa runt i Sydkorea och turista.

Passa på att gå på en baseball match! Baseball är en väldigt stor sport i Sydkorea och jag och några vänner bestämde oss för att gå på en match tillsammans i Daejeon. Tack och lov hade vi med oss en vän som kunde förklara alla regler. Det var riktigt kul och jag skulle varmt rekommendera det.



Jag är så oerhört nöjd med min termin i Sydkorea. På något sätt lyckades jag ha ett så bra flyt från början till start och jag är så tacksam till alla nya vänner som verkligen fick mig att känna mig som hemma på KAIST och i Sydkorea. Jag har försökt att dokumentera min termin med både en blogg och Youtube-kanal. Kolla gärna där för mer inspiration!

Youtube: <https://www.youtube.com/channel/UCZjMeXxQBzL3M9Xseozx8qw>

Blogg: <https://dankoindaejeon.wordpress.com/>

Har du några frågor får du jättegärna höra av dig!!

Ha ett fantastiskt äventyr!



*Bilder från fantastiska Jeju.*



*Shanghais skyline och ett tehus i Jiufen utanför Taipei.*



*Och vänner för livet.*