



Istanbul – Staden av Kontraster

Innan avresa

Som samhällsplaneringsstudent med mål att i framtiden ha möjlighet att jobba internationellt, och med en nyfikenhet på omvärlden, kändes utbytesstudier som ett självklart val. Både min kandidat och mitt mastersprogram hittills hade varit väldigt fokuserat på teori och på planeringsprojekt i Sverige, och jag upplevde att jag ville ha ett större perspektiv på planering och som sträckte sig utanför Sveriges gränser.

Som student har jag aldrig varit särskilt involverad i studentlivet, inte ens under min tid vid Uppsala Universitet där jag tog min kandidatexamen (studentlivets mecka). Därför var jag inte intresserad av att åka till en annan studentstad. Jag hade i stället en önskan att åka till en stor och kontrastfylld stad, och till en region jag var intresserad av att lära mig mer om och samtidigt ta chansen att resa i. Jag ville uppleva känslan av att bo och leva i en riktigt stor stad, och skaffa mig erfarenheter genom att vara del i spännande samhällsplaneringsprojekt som skulle kunna ge mig mer perspektiv och kött på benen. I första hand ville jag åka till Central eller Sydamerika, men dessvärre hade jag inte språkkunskaperna för att ansöka till universitet där (och där jag kunde studera samhällsplanering). Sedan såg jag Istanbul på listan och bestämde mig till slut att detta var ett riktigt bra alternativ för mig. Staden där öst möter väst. Staden av kontraster. Ett land jag visste väldigt lite om, men samtidigt var väldigt nyfiken på. Jag hade redan rest en del i sydvästra delarna av Turkiet, och skaffat mig en uppfattning av landets många sidor gällande dess kultur, naturrikedom, historia etc. Det enda språkrädet var engelska, men man behövde inte genomföra några språktester. Egentligen var det inte mycket förberedelser utöver det vanliga man behöver göra via KTH och Erasmus. Jag försökte mig på en språkapp, men insåg snart att jag lärde mig absolut bäst genom att prata med människor på plats.

Ankomst

Jag kom till Istanbul cirka två veckor innan studiestart, mest för att jag ville ha tid att landa ordentligt i min nya bostad och i staden i god tid innan studierna påbörjades. I mitten av september fick Erasmusstudenterna ett organiserat mottagande av Erasmus Office på ITU och där vi dels fick administrativ information (om visumansökan som vi skulle göra på plats, ansöka till kurser etc). Vi fick även information från deras Erasmus organisation som organiserade aktiviteter för Erasmusstudenter. Det senare var jag dock inte involverad i, men jag hörde av andra studenter att de var väldigt nöjda med de aktiviteter som anordnades som bland annat resor utanför staden, pubcrawls, båtturer.

De första veckorna med all administration vi skulle ta oss genom var en berg-o-dalbana. Det var många specifika personer och kontorsbyggnader på olika campus som skulle besökas och papper som skulle skrivas under. Vi fick en lista från Erasmus kontoret på allt som behövde göras, men det var ändå mycket spring och förvirring de första veckorna. Det mesta sker manuellt, och inte digitalt.

Ekonomi

Jag tog fullt CSN under min tid i Istanbul, samt fick 70% av mina Erasmusstipendier innan avresa (motsvarande ungefär 8500kr). Resterande 30% av Erasmusstipendierna får man när man kommer hem efter utbytet. Det innebär att jag levde på ungefär 13000kr per månad, samt sparade pengar. Det var gott och väl för att leva väldigt bra i Istanbul.

Det var inga större utgifter som skulle betalas på plats i Istanbul. För 30TL (motsvarande ca 50kr) kunde man köpa ett museum kort som ger gratis inträde till de flesta museum i hela landet. Vidare kunde man som student köpa månadskort för kollektivtrafik för 40TL (motsvarande ca 70kr) per månad. Det är alltså inga större summor som behöver investeras i början. Vissa kanske får vara beredda på att betala en deposition för sitt boende dock (om man måste göra detta, se tips under "boende").

Det är billigt att äta ute i Istanbul, beroende på var du bor och vad du gillar att äta. Vill man spara pengar rekommenderar jag att man går till marknaden i Tarlabasi på söndagar, en enorm matmarknad med allt man kan tänka sig och med väldigt låga priser. Om man tycker om att laga mat själv är detta ett riktigt bra alternativ. Allting är väldigt färskt och lokalproducerat i Turkiet. Jag brukade köpa mat för en vecka med grönsaker, ost, nötter, torrvaror etc för omkring 200kr. Mat på en enklare restaurang landar annars på runt 20 – 50kr per måltid, med dryck.

Boende

Jag hade tur att min turkiska väninna skulle flytta utomlands i samma veva som jag flyttade till Istanbul. Jag kunde därmed ta över hennes lägenhet om 40kvm rakt av och i de väldigt centrala delarna av staden, i ett område som heter Cihangir. Det var ett väldigt bra område att bo i om man tycker om "bohemiska kvarter" med mycket gallerier, mysiga cafeer, restauranger och barer. Det är även nära till Taksim torget och där man enkelt kunde ta tunnelbanan till andra delar av staden, t.ex. ITU:s huvudcampus i Maslak.

Om man tycker om studentlivet är området Besiktas väldigt populärt och där det finns mer studentliv.

Tips om man söker bostad i Istanbul är förstås att söka på olika sidor motsvarande Blocket eller Facebook grupper. Ett annat tips är att hitta olika boenden på AirBnB och skriva till värdar direkt och skriva att man söker bostad för en längre period. Däremot vet man aldrig vad man får, och min främsta rekommendation om man inte har en vän på plats redan, är att börja söka bostad innan ankomst i Istanbul men att ALLTID titta på lägenheterna och träffa hyresvärderna innan man tackar ja. Dels för att det alltid finns de som försöker luras, och dels för att kvaliteten på bostäder kan variera väldigt mycket och sådant man inte kan se på bild (t.ex dofter, saker som är trasigt etc). Avsätt därmed gärna tid i början av Istanbulvistelsen med att leta bostad på plats, och om möjligt ta med en tillförlitlig turkisk person som kan översätta vid behov.

Det är lätt att bli lockad att betala höga priser för att man jämför med vad de kostar i Stockholm. Men i Istanbul är det mycket billigare, och man bör kunna hitta bostad för allt mellan 1500 – 4000TL per månad (inkl el, värme, varmvatten). Jag betalade 3000TL per månad för en 40kvm 1:a i Cihangir, vilket är dyrt för att vara Istanbul, men också för att det ligger i ett dyrare och centralt område. Lägenhetsstandard generellt i Istanbul är lägre än i Sverige, och man får vara beredd på skavanker.

Var försiktig med depositioner, som vanligt, och kom ihåg att detta är Turkiet – här kan man alltid diskutera storlek på både hyra och deposition. Säg inte ja till allt direkt, utan ta tillfälle i akt att lära dig förhandla!

Universitetet och studierna

Istanbul Technical University är ett väldigt stort universitet och anses i Turkiet som ett av landets främsta. De har kurser inom det mesta, allt från ingenjörskurser (som de är störst inom), arkitektur, urban design m.m. De har ett stort huvudcampus ca 15min utanför staden i Maslak, men de har även

campus närmare de centrala delarna av staden beroende på vad du studerar. Ett tips är att bosätta sig mer centralt och att pendla med tunnelbana, då det inte finns mycket att göra i Maslak. Jag studerade på deras campus för arkitektstudenter eftersom jag tog alla mina kurser inom samhällsplanering och urban design. Detta campus var väldigt vackert och låg precis intill Taksimtorget och endast 15min gångavstånd från min lägenhet i Cihangir.

Studierna skilde sig enligt min mening väldigt mycket från KTH. Jag lärde mig snabbt att man i Turkiet har en helt annan stil på undervisningen och som är mer hierarkisk än vad jag var van vid. Lärarna har generellt en tydlig auktoritär ställning, och där eleverna inte bjuds in mycket till att göra sina egna antaganden och analyser. Detta var en stor frustration för mig. Det var oftast på lärarnas villkor. Konstruktiv kritik existerade i princip inte heller, utan många studenter fick ta hård kritik från lärarna. Administrationen och organisationen i alla de fyra kurser jag tog var tyvärr väldigt undermålig och särskilt givet att det var masterskurser. Trots detta hade kurserna i sig intressant innehåll, även om de sällan kändes som masterskurser utan mer som studier på grundnivå.

Jag var på campus cirka tre gånger i veckan, men studerade gärna utanför campus på olika caféer som fanns i mitt bostadsområde. Föreläsningarna var allt mellan 2 – 4h. Jag läste samtliga kurser på engelska. Dessvärre fanns det några projektkurser som jag ville läsa, och som skulle vara på engelska, men som de ändå undervisade på turkiska eftersom de ansåg det enklast så. Detta var lite av en besvikelse, eftersom jag ville komma till Istanbul för att läsa just projektkurser.

Min erfarenhet av studier på ITU motsvarade inte mina förväntningar, men var i det stora hela ändå en värdefull upplevelse. Det fick mig även att uppskatta den kvalitet vi har på studier på KTH väldigt mycket.





Kurser

Jag läste fyra stycken 7,5hp kurser, alla inom samhällsplanering / urban design:

- Housing Policy

Denna kurs handlar om housing policy generellt och var en lärarik kurs på många sätt, och där man fick lära sig dynamiken mellan samhällsplanering, bostadssektor, marknaden, politik och inte minst av policyimplementering. I kursen fick man själv välja ett land att fördjupa sig i (inom housing policy) och som man dels skulle presentera i slutet av kursen, och dels genom en inlämning.

- Environmental Evaluation of Urban Open Space

En projektkurs där man får välja valfritt område (t.ex. ett torg) i Istanbul som gruppen ska undersöka utifrån olika faktorer, och därefter presentera i slutet av kursen dels i form av en presentation och dels genom en stor inlämning. Detta var ett roligt projekt då man kunde vara mer kreativ med att göra videos, ta fotografier, observera och intervjua besökare och platsen i sig, som underlag till arbetet.

- Rural Development

Detta var min favoritkurs och där vi blev utmanade att tänka större kring landsbygdsutveckling. I kursen fick vi själva välja ett ämne vi var intresserade av (t.ex. ecovillages, rural creativity etc) och skriva ett arbete om detta.

- Research Methods in Urban Design

Tog denna kurs endast för att jag missade den obligatoriska kursen forskningsmetod på KTH. En klassisk metodkurs som förberedde inför uppsatsarbete.

Staden och landet

Turkiet är ett helt fantastiskt land på så många sätt. Jag tog chansen att göra flera resor, bland annat till Sydvästra Turkiet (Fethiye), Centrala Turkiet (Kappadokien) och Nordöstra Turkiet (Kachkar bergen). Istanbul är en vidare en fantastisk stad.

Det är en stad om man tycker om att uppleva en riktigt stor och internationell stad, fylld av kontraster.











Fritid och sociala aktiviteter

Jag spenderade mycket av min fritid med att besöka olika restauranger, barer och klubbar samt konserter. Jag gillar elektronisk musik, och den typen av musik hittar man mycket i Istanbul. Det finns enormt många spännande platser i denna stad att besöka och som skiljer sig helt från varandra. Jag gick aldrig på några studentaktiviteter, men vet att Erasmus studentorganisation anordnade många uppskattade aktiviteter för de som gillar det. Jag fick kontakt med många studenter ändå via mina kurser på ITU och som jag umgicks med på fritiden.

Rekommendationer och övriga reflektioner

Jag rekommenderar starkt att göra ett utbyte i Istanbul. Även om jag inte var imponerad av universitetet eller kurserna, och säkert hade fått bättre erfarenhet genom studier på KTH, så kan ingen ta ifrån en alla de erfarenheter man får runt omkring studierna – som att bara leva i den här staden, som i sig ger så mycket viktiga erfarenheter, insikter och perspektiv.