



Istanbul, metropolen som aldrig sover

Innan avresa

Anledningen till att jag valde att söka utbytesstudier i Istanbul var för att jag vid den tidpunkten var på utbyte i Melbourne, Australien och kände att jag inte var klar med mina utbytesäventyr ännu. Anledningen till att jag valde Turkiet är för att mina föräldrar kommer därifrån och såg det som en chans till att få lära mig mer om kulturen och förhoppningsvis även få möjligheten till att lära mig det turkiska språket. Vad gäller visum så behövde jag inget då jag innehar turkiskt medborgarskap men även för de andra studenterna så var detta inget som behövdes göras på förhand då man fick hjälp med detta på plats av universitetet.

Ankomst

Jag valde att åka ner ungefär två veckor innan studiestart. Jag gjorde detta då jag och några vänner planerat en road-trip längst den turkiska västkusten, från Istanbul ner till Ölüdeniz med en massa stopp längst vägen. Resan var fantastisk och min utbytestermi hade inte kunnat starta på ett bättre sätt. Mottagandet från universitetet var bra och informativt med en fadderorganisation som såg till att vi utbytesstudenter fick möjligheten till att bygga en umgängeskrets som skulle vara terminen ut.

Ekonomi

Då Istanbul Technical University ingår i Erasmussamarbete med övriga europeiska universitet fick jag ett Erasmusstipendium. Erasmusstipendiet från man uppdelat på så vis att man får 70% innan man åker iväg och resterande 30% när man kommit tillbaka. Från CSN kan man dessutom söka om merkostnadsån när man är på utbyte. Som svensk i Turkiet är det lätt att uppleva att kostnadsläget är rätt så bra, då det mesta är betydligt billigare än vad det skulle kosta hemma i Sverige. Som student i Turkiet kan det vara väldigt billigt att leva då månadskort för kollektivtrafiken är 40TL/månad och på universitetet kan man äta så billigt som 3-4TL/måltid. För mig personligen så hade jag inga obligatoriska avgifter men jag tror att de andra studenterna som var tvungna att söka studentvisum behövde betala en mindre peng för det.

Boende

Vad gäller bostad valde jag att ordna det på plats. Detta gjorde jag för att jag gärna vill veta vad jag får innan jag väljer att binda mig till något boende och att det kändes mer tryggt så. Under min tid i Istanbul träffade jag på flertalet personer som blivit lurade på boendet och därför rekommenderar jag att man åker ner dit själv och ser till att kontrakten är korrekta. Universitetet hjälpte inte speciellt mycket med att ordna boende så jag fick leta mig till andra plattformar där boende kunde ordnas. Facebookgrupper där personer söker inneboende finns det gott om men eftersom att jag och min vän som jag åkte ner med ville ha eget boende så var dessa sidor inte aktuella för oss. Sahibinden.com är Turkiets motsvarighet till blocket och där kan man söka efter boenden. Rätt så ofta är det mäklare man kommer i kontakt med via Sahibinden.com, jag personligen skulle avråda från att sätta sin tillit hos dessa mäklare då de är väldigt oseriösa, luriga samt för att de kräver en "commission fee"

motsvarande en hel månads hyra, pengar du inte kommer att få tillbaka. Vi hade turen att vi lärde känna några locals i Istanbul som hjälpte oss hitta ett boende som vi var väldigt nöjda med. Vår månads hyra var motsvarande 6400 kr (alltså 3200/per person), förvisso lite dyrt men för det fick vi en fräsch tvåvåningslägenhet med utsikt över "golden horn" utan några gömda avgifter. Jag skulle rekommendera kommande utbytesstudenter att försöka hitta privatpersoner på Sahibinden.com eller facebookgrupper för att ordna boende.

Universitetet och studierna

Universitetet är likt KTH ett tekniskt universitet som mer eller mindre har samma utbud av utbildningar som KTH. Antalet kurser som gavs på engelska var begränsade så man fick helt enkelt välja mellan de få kurser som fanns. Universitetet har flera campus varav det stora i Maslak är väldigt imponerande, nästan som en egen stad som erbjuder det mesta.

Kurser

Jag läste kurserna Cost Management(YIP516E), Contract Administration(YIP513E) och Real Estate Finance and Investments(GGP505E). Jag upplevde att kurserna jag läste där var lärorika även fast studietempot var något lägre än hemma på KTH. Lärarna var generellt sätt bra på att hålla sig till engelska bortsett från en lärare som i princip körde undervisning på turkiska även fast kursen ges på engelska, det var kursen Contract Administration. Vardera kurs hade en schemalagd föreläsning om 3 timmar i veckan så jag personligen hade bara schemalagd skola tisdagar och torsdagar. Viktigt att komma ihåg är att samtliga kurser har ett närvarokrav på 80% för att få godkänt på kursen. Kurserna valde på förhand men bytte även när jag väl kommit dit. Det var inga problem att byta kurser de första två veckorna av terminen. Kurserna var alla på mastersnivå och jag lyckades få alla kurser tillgodoräknade hemma på KTH.

Staden och landet

Istanbul som stad är en fantastisk stad som erbjuder det mesta. Då Istanbul är en stad om 16-20 miljoner invånare så finns människor av alla slag och oberoende av vad man har för intressen så är jag säker på att man kommer träffa tusentals människor som delar det intresset. Turkiet är ett stort land med många olika kulturer där skillnaden mellan olika regioner likvärdig mot att resa till ett annat land. Vad gäller kulturkrockar skulle jag säga att den största kulturkrocken var att folket där har väldigt lätt till att starta en konversation med personer de inte känner. Dock så lärde jag mig att uppskatta denna egenskap hos turkarna då det ledde till att man lätt skapade kontakter och fick nya vänner.

Fritid och sociala aktiviteter

På fritiden så umgicks jag mycket med vänner jag fick där. Aktiviteter finns det gott om och Istanbul är en levande stad där man kan hitta på väldigt mycket oberoende av vilken tid på dygnet det är, en stad som aldrig sover. På universitetet fanns det massor med klubbar, allt ifrån idrotts- och utflyktsklubbar till kultur- och dansklubbar. Erasmusgänget på universitetet arrangerade också massor med aktiviteter med fullspäckade aktivitetsscheman alla veckor förutom under tentaperioden. Jag personligen fick bra kontakt med både inhemska studenter och utbytesstudenter på flera olika universitet och lyckades även knyta kontakt med personer som inte studerade på universitet. Man behöver inte oroa sig om att man kommer vara ensam under sin utbytestermin i Istanbul. Vidare så spelar det ingen roll vad för intressen du har, jag är övertygad om att det finns massor med aktiviteter och människor som passar just dig.

Rekommendationer och övriga reflektioner

För att avrunda så skulle jag säga att min tid i Istanbul var fantastisk. Jag blev kär i såväl staden, som människorna som bor där. För mig så känns det numera som att Istanbul är ett andra hem och jag är övertygad på att jag kommer att åka tillbaka dit flera gånger.

