



# Istanbul



## Innan avresa och ankomst

Till en början var det inte tänkt att jag skulle studera utomlands, jag hade inga planer på att göra det och hade inget vidare intresse. Varför ska jag åka till ett annat land för att "plugga"? I takt med att vänner och klasskompisar började intensifiera snacket, började jag själv fundera på det. Varför inte? Och när jag inte kunde finna en RIKTIG anledning till att inte åka börja jag scouta potentiella ställen att åka till. Det var dags.

Jag började landa i att jag ville studera på något ställe som inte låg allt för långt från Sverige MEN ändå var annorlunda. Istanbul var just ett sådant ställe. En metropol som delar två kontinenter, med god mat, intressant kultur och härligt väder. Jag skulle även få sällskap av min vän Serhat som också skulle studera på ITU. Den tredje september begav jag mig till Turkiet, ungefär 14 dagar innan skolan började. Jag reste med 3 vänner och passade på att ta en inledande semester innan skolan började. Vi hyrde genast en bil och drog ut på en roadtrip, hela vägen från Istanbul längst med den sydvästra kusten av Turkiet.

Den inledande semestern som kickade igång min utbytesperiod, fortsatte efter 3 dagar till städerna Fethiye och Ölüdeniz. Efter ca en vecka ute på vift var vi tillbaka i Istanbul. Det var först nu vi tog tag i saker. Visum behövdes inte inledningsvis för att man har ett turistvisum som är giltigt de första 90 dagarna man befinner sig i Turkiet. Dock rekommenderas det att man vid skolstart startar igång processen med att ansöka om ett studentvisum då det kan ta tid att erhålla ett sådant.

## Boende och Ekonomi

I den här delen kommer jag nog återberätta bland de viktigare lärdomarna från Turkiet. Den första är att vara väldigt uppmärksam och att det inte är skamligt att pruta. Det är en del utav kulturen. Eftersom vi letade boende på en hemsida som kallas sahibinden (typ som blocket), stötte vi på en rad olika fastighetsmäklare. Några utav dessa var jobbiga och giriga. Anmärkningsvärt att nämna är att många av dessa filurer inte är de mest skickliga på engelska, det kan alltså vara till hjälp att ha någon som översätter eller kan språket. Dock är inte alla aktörer på Sahibinden giriga fastighetsmäklare utan vi kom på att man kan filtrera till direkta ägare av bostäderna och inte olika typer av förmedlare, d.v.s personer som inte kräver commission fee, Vi träffade vår grabb Ayhan. Han hyrde ut en 2:a i Sishane, ett område som ligger väldigt centralt och 10 minuters promenad från Istanbuls motsvarighet till plattan. På det hade vi dessutom utsikt över bospuren och Suleymanye mosken. Det var härligt. Enda krusket var väl att det inte låg i anslutning till skolan, men där ville vi inte heller bo. Om man vill går det att fixa boende på Campus, var dock i tid med att söka dessa boenden då det är högt tryck. Det ska också nämnas att det kan finnas ordningsregler avseende beteende och tider för hemgång som man måste förhålla sig till i dessa boenden.

Turkiet befann och befinner sig i en ekonomisk kris, valutan har tappat väsentligt i värde, även mot kronan. En Turkish lira är ungefär 1,7 svenska kronor. Hyran vi betalade för vår lägenhet gick alltså på 3750 lira, vilket blev ungefär 6500 kr som vi skulle dela två på. Att äta ute var också väldigt billigt. Det var uppenbart att livet här var billigare. Våra CSN pengar räckte gott och väl, och vi fick Erasmus stipendium på detta. Vi hade inga kostnader relaterade till skolan, månadskortet för tunnelbana kostade 40 lira och mitt studentvisum som jag ansökte till efter 1 månad kostade 80 lira. Att ansöka till studentvisum hjälper det mottagande skolas Erasmus representanter med.

## Universitetet och studierna



Istanbuls Technical University (ITU) var skolan som jag skulle plugga på, Turkiets bästa tekniska högskola och landets näst bästa totalt sett. Det var en anrik skola som grundades i mitten av 1700-talet! Den tredje äldsta universitetet i världen. Skolan campus är bland det mest imponerande jag har sett. Det var en inhägnad, en studentstad i staden. Det fanns allt ifrån restauranger, frisörer, skraddare till komplexa idrottsanläggningar, vackra friluftsområden och en otroligt vacker Moskee. Bland de finare i Istanbul

Vidare bedrev ITU klassiska ingenjörsmännen och varje ingenjörsområde hade en fakultet. Här pluggar man bachelorn på 4 år och mastern på 2 år. Det var rätt vanligt att man jobbade några år efter bachelorn för att sedan ta sig an mastern. I våra klasser var det inte ovanligt med färdiga ingenjörer som redan hade arbetserfarenhet.

Till skillnad från Sverige var det obligatorisk närvaro på 70% av föreläsningarna. Vi hade dock enbart 3 lektioner i veckan, vardera om 3 timmar och utspridda på 2 dagar. Tisdagar och torsdagar blev alltså relativt långa dagar för oss. Våra kurser gav 3 högskolepoäng i deras system vilket motsvarade 7,5 högskolepoäng eller ect credits som det också kallas. Samtliga av våra kurser utgavs på engelska, dock var det inte ovanligt att läraren kunde förklara vissa termer på turkiska. Generellt skulle jag också säga att nivån på studierna inte riktigt var på KTH nivå, men jag kände ändå att kurserna var givande.

### **Kurser**

Jag läste 3 kurser. två var inom byggprojektledning och en var inom fastighetsekonomi. Dessa var Cost Management, Contract Administration och Real Estate and Finance. Två av kurserna valde jag redan i Sverige, ett val som jag baserade på informationen från ITU:s hemsida, dock fick jag ändra en kurs eftersom det var för få som skulle läsa den kursen. Man kan alltså inte helt förlita sig 100% på att kurserna kommer gå. Det finns dock en registreringsperiod i början av skolterminen som sträcker sig över de två första veckorna där man kan ändra, lägga till och ta bort kurser precis som man vill.

### **Staden och landet**

Istanbul är verkligen en helt fantastisk stad, personligen helt i min stil. Det finns den asiatiska delen, den europeiska delen, den albanska byn, de kurdiska områdena, helt enkelt en stad berikad med olika intressanta kulturer. Det är en stad som inrymmer 16 miljoner människor och man träffar på så många intressanta människor, och inte bara från skolmiljön. Folket i Turkiet är väldigt sociala och bland de mest hjälpsamma personerna jag träffat på i mitt liv. Den gästvänligheten som jag möttes av från mina grannar till hur tillmötesgåendes människor i allmänhet var, är något som jag varmt kommer att minnas. Vidare är staden vibrerande och det är full action ständigt. Det finns verkligen ingen tråkig dag och det finns så sjukt mycket att upptäcka och se. Några få bland många kulturhistoriska platser är till exempel Hagia Sofia, Blå Moskén, Grand Bazaar och Galata Tower.

Vad jag uppskattade mest med Istanbul var att det var en stad byggd omkring vatten. Bosporen som delar Istanbul i en europeisk del och en asiatisk del är verkligen fantastisk. Utsiktarna som man kan ta del av på vissa platser är helt magiska och när det blir solnedgång gestaltar sig staden som den absolut vackraste i världen.



### **Fritid och sociala aktiviteter**

Alla studentaktiviteter arrangerades av skolans ESN organisation som står för Erasmus student network. Det fanns en övergripande organisation för Turkiet som arrangerade lite större resor och event runt om i Turkiet. Bland annat arrangerades resor till Kappadokien, Alanya, Efesos och Pamukkale. Det fanns även en lokal organisation för skolan som ordnade lokala event bl.a. rundtur i staden, museum vistelser men även aktiviteter där man fick uppleva turkisk kultur i form olika traditioner.

Utöver det som erbjöds via skolan, erbjuder staden otroligt mycket att göra. Det finns stora shoppinggallerior med riktigt bra klädkedjor. Utsiktsplatser vid Bosporen i besiktas eller ta del utav skyline view i deras högsta skyskrapor. En som jag kan rekommendera är Sapphire med sina nästan 300 m höga byggnad. En annan sak som jag kan rekommendera är att gå på olika sportsevent exempelvis, fotboll- och basketmatcher. Stämningen på vissa turkiska matcher är väldigt häftigt att uppleva. Slutligen är Turkiet ett land fyllt av mångfald, man kan åka skidor där men man kan även ta del av sol & värme året runt i de södra delarna.

### **Rekommendationer och övriga reflektioner**

Jag kan verkligen rekommendera någon att åka till Istanbul om man vill ta del av en vardag som skiljer sig från den vi har i Sverige. Sådär i efterhand kan jag tycka att gav mig väldigt mycket perspektiv på saker och ting. Det var även ett väldigt bra tillfälle att testa på att leva i en Metropol, där staden aldrig sover. Jag lärde känna väldigt många intressanta människor som blev mina vänner och som jag lyckades knyta en bra kontakt med, och att åka hit på utbytesresa är något jag verkligen inte ångrar utan är tacksam för att jag gjorde det.

