



## Mina fem underbara månader i Istanbul

### Innan avresa

Anledningen till att jag sökte utbytesstudier var för att jag ville testa på att studera i ett annat land och för att öppna upp mig till spännande möjligheter. Jag valde att göra mina utbytesstudier i Turkiet i staden Istanbul. Jag hade tidigare besökt Istanbul och blivit förälskad av staden, jag ville av den anledningen även testa att bo och studera där.

Innan min avresa var det inte speciellt mycket jag behövde göra eftersom jag redan har turkiskt medborgarskap. För de som endast är svenska medborgare måste man ansöka om att få stanna i Turkiet. Det finns även några vaccinationer att göra innan man åker bland annat Hepatit A och B. För min del behövdes ingen speciell språkkurs då jag redan förstår turkiskan. Det går att klara sig med endast engelska i landet och skolan. Det kan däremot vara bra att lära sig några enkla turkiska fraser innan man åker, då många boende inte är så bra på engelska.

### Ankomst

Det anordnades en introdag första dagen, där nödvändig information presenterades. Det var även möjligt att få en personlig mentor, som man kunde kontakta närsomhelst om man hade några frågor eller funderingar, vilket jag tyckte var bra. Det som jag upplevde var lite krångligt var kursregistreringarna i början, men vi fick hjälp med det och det ordnade sig i slutändan.

### Ekonomi

Jag fick Erasmus stipendium och CSN under mina utbytesmånader. Det är möjligt att hitta väldigt billiga som väldigt dyra boenden i Istanbul. Det kan man ordna utöver hur mycket råd man har. Jämfört med Sverige är Turkiet allmänt mycket billigare när det gäller bland annat boende, mat och handel. Jag tycker att Erasmus stipendiet och CSN kan räcka. För min del gick det åt mycket pengar mest i början då man oftast har massa behov och utgifter. Det kan därför vara bra om man har sparat lite pengar innan man åker iväg.

### Boende

Universitetet har studentboenden, men dessa prioriteras inte till erasmus studenter. Det finns många andra möjliga boenden i Istanbul till varierande priser. Priset på boenden beror mycket på läget och vart den är. Det är viktigt att boendet är på ett lämpligt läge och nära till skolan, eftersom Istanbul är en väldigt stor stad så kan det ta tid att åka från plats A till B.

Jag ordnade mitt boende på egen hand. Jag bodde i en tjejstudentboende i Beşiktaş, som låg centralt cirka 15 minuter från min skola i Taksim. Jag bodde i ett studentrum med eget badrum, boendet hade inkluderande frukost och 3 ggr städning per vecka. Kostnaden låg på 2400 tl per månad, dvs. cirka 3900 kronor.

## Universitetet och studierna

Jag pluggade på Arkitektur fakultetens campus Taşkışla i Taksim. Jag tyckte skolan var jättefin och den hade även utsikt över Bosphorus på de övre planerna. Jag upplevde att studierna inte var lika hårt pressade i Istanbul Technical University och jag hade lite fritid vid sidan av mina studier. Men detta kan även bero på att jag hade valt valfria kurser inom konst som inte krävde lika mycket. Mina kurser var oftast på turkiska men det fanns även möjlighet att välja kurser som ges på engelska.



## Kurser

Jag läste totalt fem kurser, varav två var direkt kopplade till mitt yrke stadsplanering och de övriga var valfria kurser inom konst fakulteten.

### Kurser jag har läst:

#### *SPL503E Urban Planning Project 1*

Det här var en studio kurs där vi fick till uppgift att planera för ett stadsområde i Istanbul. Det var den mest krävande kursen utav alla de jag läste. I början var det svårt för mig att hänga med i planeringsprocessen eftersom jag inte känner till Turkiets planering system så bra, men alla arbeten skedde i grupp och jag lärde mig mycket under kursens gång.

#### *SPL501E Land use and transportation planning*

En planeringskurs om olika transport färdmedel. Examinationen skedde genom redovisningar och inlämningar.

#### *SNT102 Photography*

Intressant kurs om fotografi för de som har intresse för sådant. Det krävs oftast att man har en egen kamera. Obs. platserna till dessa kurser kan fyllas väldigt snabbt.

#### *SNT211 Istanbul: History, art and society*

En av mina favorit kurser som handlade om Istanbul och dess historia om man vill lära sig mer om det. Min lärare hade även ordnat 3 studieresor i Istanbul och han berättade historien om respektive platser samtidigt som vi hade stadsvandring.

### *SNT103 Drawing*

Min favoritkurs. Under denna kurs fick vi lära oss om hur man ritar med skisspennor. Obs. platserna kan fyllas snabbt.

### **Staden och landet**

Jag känner sedan liten till Turkiet mycket väl. Under min erasmus period fick jag möjlighet att besöka även andra städer i Turkiet, vilket har varit jättekul och spännande. Det finns så mycket att se och utforska i landet och ingen stad är den andra lik. Det finns också en varm känsla bland folket som får en att känna sig välkommen vart man än är.

Istanbul är en underbar stad som jag har blivit förälskad i. Staden är som en knutpunkt mellan Europa och Asien som tillhandahåller enormt mycket historia och värden. Det finns så mycket att se och utforska i denna vackra stad.

### **Fritid och sociala aktiviteter**

Min fritid var alltid full av sociala aktiviteter. Det fanns så många aktiviteter i Istanbul hela tiden och jag hade aldrig tråkigt. Själva skolan hade en Erasmus organisation med namnet ESNITU, de anordnade många event, tack vare dessa fick jag även många nya vänner runt om från hela världen. Utöver erasmus gruppens event fick jag även nya vänner i mitt närområde och turkiska vänner från skolan. Vi gick på många konserter, teater, shower och utforskade även olika kafeterior och mycket mer. Eftersom Istanbul är en stad med så många invånare sover staden nästan aldrig och det är möjligt att hitta något att göra 24/7 om dygnet. Speciellt Besiktas som jag bodde i var en populär student område, där hade många restauranger och kaféer öppet väldigt länge.

Ni kan ta kontakt med mig om ni har frågor!

[Goncamaasoglu@hotmail.com](mailto:Goncamaasoglu@hotmail.com)

Lite bilder från Istanbul

