

**RESEBERÄTTELSE****Namn****År och termin för utbyte**

Amalia Fors

HT19

Utbytesuniversitet

ETSAB, UPC

Utbildningsprogram

Arkitektur

Arkitektur på ETSAB, UPC i Barcelona

Barcelona och ETSAB var mitt förstahandsval då jag under en längre tid velat åka till Spanien för att utveckla den gymnasiespanska jag skaffade mig för många år sedan. Att Barcelona även är en stad jag besökt flera gånger och känner mig hemma i gjorde valet enkelt. Det var även mycket enkelt att resa till Barcelona, förutom allt vanligt pappersarbete från KTH och Erasmus krävdes inga andra förberedelser. Eftersom jag hade B1 i spanska från gymnasiet krävdes inte heller nån språkkurs innan avfärd.

Jag åkte till Barcelona ca två veckor innan första introduktionsdagarna och under de veckorna hade jag tid att göra mig hemmastadd och känna in staden. Två vänner från arkitekturskolan, som jag lärde känna inför avresan, gjorde även utbyte i Barcelona och hade innan min ankomst hittat en lägenhet som jag flyttade in i direkt vilket för mig var otroligt smidigt.

Vi hade en fadderorganisation som anordnade aktiviteter och förmedlade en fadder, men jag tog inte del av någon av dessa aktiviteter. Under de första riktiga dagarna på campus var det olika välkomstaktiviteter, men dessa utfördes med alla utbytesstudenter på hela UPC, vilket gjorde det knepigt att lära känna folk då vi var en stor grupp där alla senare skulle plugga olika ämnen.

Förutom vanligt CSN och bidrag från Erasmus fick jag KTHs språkstipendier som innebär att KTH betalar ut upp till 5000 kr för språkkurs. Denna språkkurs var två gånger i veckan i sex veckors tid och var jättebra fram till att skolan drog igång på riktigt, då det blev svårt att hinna med båda. De största utgifterna i början blev för boendet. Jag bodde i en lägenhet tillsammans med två klasskamrater från Sverige vilket var toppen. Lägenheten var stor, fin och ren, låg i ett mysigt område och var inte särskilt dyr, men i början betalar man oftast deposition och Agency Fee vilket tillsammans blev en stor summa. Vi hyrde från en privat hyresvärd och hade en egen lägenhet, men det absolut vanligaste bland Erasmusstudenterna var att hyra rum i lägenheter med folk man inte känner från början. Jag tror även det finns studentboenden, men att det är enklare att få tag på ett rum och att det förmodligen även är billigare. Det ger en även möjlighet att lära känna folk och att få in fler språk i sin vardag.

ETSAB är en stor skola med ca 3000 elever som skiljer sig från KTH arkitektur otroligt mycket. Lokalerna är annorlunda då man inte har sin egen plats utan får sitta i någon av de stora ritsalarna. Utbildningen är inte uppbyggd kring studios utan fungerar mer som skolan man är van med ifrån gymnasiet. Jag läste sammanlagt sex kurser under min termin, vilket var nödvändigt för att få ihop de 30 Credits som KTH kräver. Andra Erasmus elever läste färre, och ETSAB själva rekommenderade att läsa omkring 25 Credits. Detta innebär att belastningen var otroligt hög. Aldrig tidigare har jag pluggat så mycket, och med tanke på att det också var en stor del av studierna som var på ett relativt främmande språk gjorde det hela mycket svårare men samtidigt var det hanterbart.

Kurserna jag läste var ungefär likvärdiga i omfattning och hade lektionstid 1-2 gånger i veckan. Detta innebar att jag hade flera långa dagar som kunde vara mellan 8.00-20.00, men med långa håltimmar. Dessa håltimmar var dock tacksam tid att plugga själv på, antagligen i någon av ritsalarna eller i

biblioteket. Vi spenderade även mycket tid på terrass i cafét mellan lektionerna. Kurserna var uppbyggda så att vi antagligen hade föreläsning eller handledning i grupp, det fanns sällan tid för att arbeta med sina egna projekt, utan detta gjorde man på egen hand. Handledningen skedde allt som oftast inför hela klassen vilket jag tyckte var väldigt ineffektivt då det innebar att lektionen ofta bara var en lång väntan på handledning utan att kunna vara produktiv själv. Man förväntades lyssna på handledningarna, men detta var i princip omöjligt med 30 personer i ett litet klassrum och med en lärare som står längst fram i salen och pekar på en A3 och talar om ett projekt man inte har det minsta koll på.

Jag läste tre kurser på engelska och tre kurser på spanska vilket fungerade över förväntan. Kurserna på engelska hölls i huvudsak på engelska, men eftersom de flesta eleverna samt läraren hade spanska eller katalan som förstaspråk kunde det ibland flyta över till något av de språken. Men överlag respekterade de verkligen att kursen skulle hållas på engelska och höll sig till det. Kurserna på spanska var givetvis svårare då min förmåga i spanska innebär att jag förstår mycket, men måste koncentrera mig hela tiden för att hänga med, och att detta ofta var kämpigt under en tre timmars föreläsning. De spansktalande eleverna var dock väldigt snälla och hjälpte till mycket, de förklarade saker man inte förstod och lät en ta del av deras anteckningar. Jag kunde också alltid prata på engelska samt lämna in uppgifter och skriva prov på engelska vilket gjorde det mycket enklare. Vissa lärare var väldigt förstående med att man inte talade så bra spanska och gjorde sitt bästa för att man skulle förstå, men samtidigt fanns det lärare som istället var väldigt frustrerade och snarare skällde på en, på spanska givetvis, för att man inte förstod allt.

ETSAB eller UPC erbjöd inga språkkurser i spanska, bara i katalan. Vi hade dock möjlighet att läsa spanska på andra universitet och tillgodoräkna oss detta, men då hade vi behövt betala för kurserna och fixa en massa. Därför valde jag att inte göra det.

När terminen börjar har Erasmus studenterna ca 1-2 veckor på sig att "prova på" kurserna innan det är dags att välja. Sen är det dags att välja vilket sker via ett slumpmässigt bokstavsordningssystem. Detta innebär att jag var en av de sista som fick välja kurser och att det då var många kurser jag hade velat läsa som redan var fulla. Att välja kurser var som ett pussel man behövde få ihop då faktorer som schema, Credits, språk och tillgänglighet spelade sin roll. I slutändan löste det sig ändå bra och jag är generellt väldigt nöjd med de kurser jag läste, även om alla av dem inte var mina förstahandsval. Innan valet av kurser fick vi träffa en handledare som vi kunde diskutera valet med. Den handledaren jag träffade brukade ha hand om de svenska utbytesstudenterna och rekommenderade oss att söka projekt och kurser från år 3, då han ansåg att kurserna från år 4 och 5 var för svåra för oss elever från KTH, då ETSAB är ett mer tekniskt universitet.

De kurser jag läste var: Re-inhabit dwelling and street, New York-Barcelona: urban tissues atlas, Urban design III, Architectural representation III, Design III och Housing and cooperation.

I Urban design och Design var jag i en grupp med undervisning på engelska. Det är projektkurser där man arbetar mycket som jag är van vid från KTH. Man arbetar i projekt och får handledning under tiden. Design-kursen var ett bostadsprojekt där vi arbetade två och två i par och Urban design-kursen var ett stadsplaneringsprojekt där vi även där arbetade i par. Av dessa tycker jag design-kursen var bäst, men det handlar nog om att jag är mer intresserad av ämnet. Jag tror att det var dessa ämnen jag la mest tid på, då de krävde att man producerade och presenterade nya saker nästan varje vecka.

Architectural representation var en kurs i representationsteknik, som jag även i denna kurs gick i den engelska gruppen. Vi arbetade framförallt med 3D studio max och läraren var väldigt intresserad av VR och ny teknik. I denna kurs hade vi tre inlämningar och tre prov, men om man var på lektionerna behövde man inte alls plugga mycket hemifrån.

De övriga kurserna var så kallade valbara kurser. NY-BCN kursen var bra och krävde inte så mycket av en och läraren pratade spanska som var enkel att förstå. Housing and Cooperation kursen var den jag

gillade minst och kände mig minst bekväm i att gå på, då ämnet och uppgifterna var otydliga och läraren hade väldigt litet tålamod med att alla inte talade bra spanska. Rehabitar-kursen var jättebra. Den var bara på spanska men läraren gjorde sitt bästa för att alla skulle förstå. Även denna kurs var lite otydlig med hade intressanta föreläsningar och roliga uppgifter.

På min fritid ägnade jag mycket tid åt att studera. Eftersom skolans lokaler inte alltid var så bekväma försökte jag plugga mycket på caféer, bibliotek och hemma. Men jag hann även med massa annat. När det fortfarande var sommar var jag mycket vid havet. Jag promenerade mycket, gick i second hand-butiker, utforskade stadens kultur och museum, var ute och dansade men framförallt satt jag på uteserveringar med nya och gamla kompisar. De personer jag umgicks mest med var mina kompisar från Sverige och andra Erasmusstudenter. Även om man kanske hade önskat att man lärt känna mer "locals" blev det naturligt att Erasmusstudenterna höll ihop då alla befann sig i staden på samma premisser.

Att bo i Barcelona är underbart. Staden är så härlig och enkel att leva i. Det är billigt att äta och dricka ute och vädret är fantastiskt. Jag trivdes väldigt bra och upplevde allt väldigt smidigt. Man vänjer sig otroligt fort vid tempot och tiderna. Även om skolan i sig kanske inte levde upp till mina förväntningar kan jag ändå rekommendera att åka. Man har kul, lär sig så mycket och framförallt trivs. Jag har blivit mycket bättre på spanska, har övat upp en god studieteknik och fått massa nya vänner och erfarenheter!